



Ἀπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πείρα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας



«Παναγία
ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά»

5

ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ

Πρὸς Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν

Ἀπρίλιος 2014

Τῆς Ἐνσπλαχνίας τὴν Πύλην

ἄνοισον ἡμῖν,

εὐλογημένη Θεοτόκε



Ἡ Ρωσικὴ Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

«Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά»*

Ἑορτάζει: 1η Μαΐου καὶ 9η Δεκεμβρίου

Ένας ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἶχε μεγάλη εὐλάβεια στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ εἶχε ὡς εὐλαβῆ συνήθεια, ἂν καὶ συνέχιζε νὰ ἁμαρτάνη, ὅπωςδήποτε νὰ προσεύχεται καθημερινῶς ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας Αὐτῆς μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη!...».

Μία φορά, ἐνῶ ἐτοιμαζόταν νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ τὶς συνηθισμένες ἁμαρτωλὲς πράξεις του, ἐγονάτισε ὅπως πάντοτε ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας καὶ προσήχετο.

Ξαφνικά, βλέπει μὲ τρόμο ὅτι ἡ Εἰκόνα ζωντάνευσε: στὰ χέρια, τὰ πόδια καὶ τὴν πλευρὰ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ ἄνοιξαν πληγές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔρρεε αἷμα.

Ο ἁμαρτωλὸς ἔπεσε στὸ ἔδαφος καὶ ἀνέκραξε:

«Δέσποινά μου, ποιὸς τὸ ἔκανε αὐτό!;...».

«Ἐσὺ καὶ οἱ ἄλλοι ἁμαρτωλοὶ σταυρώνετε πάλι τὸν Υἱό μου, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι», ἀπάντησε ἡ Θεομήτωρ. «Ἔσεῖς Μὲ ἀποκαλεῖτε Ἐλεοῦσα. Γιατί, λοιπόν, Μὲ στενοχωρεῖτε μὲ τὶς ἄνομες πράξεις σας;».

«Ὁ Δέσποινα», ἀπάντησε συγκλονισμένος καὶ μετανοημένος ὁ ἁμαρτωλὸς, «οἱ ἁμαρτίες μου νὰ μὴ νικήσουν τὴν ἐνέκφραστη ἀγαθότητά Σου. Σὺ εἶσαι ἡ μόνη ἐλπίδα ὄλων τῶν ἁμαρτωλῶν. Ἰκέτευε τὸν Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν!».

Τότε, ἡ Δέσποινα Θεοτόκος παρεκάλεσε δύο φορές τὸν Υἱὸ Της, ἀλλὰ Αὐτὸς ἔμεινε ἀμετάπειστος. Τελικά, μπροστὰ στὴν ἐπίμονη δέησι τῆς Θεομήτορος, ἀπάντησε:

«Εἰσακούω τὴν παράκλησί Σου. Ἄς γίνῃ τὸ θέλημά Σου. Γιὰ χάρι Σου, συγχωροῦνται οἱ ἀμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ. Ὡς σημεῖον τῆς συγχωρήσεως νὰ ἀσπασθῇ τὶς πληγές Μου».

Τότε, σηκώθηκε ὁ ἀμαρτωλός, στὸν ὁποῖο μὲ τέτοιο θαυμαστὸ τρόπο ἔλαμψε ἡ ἀνεξάντλητος εὐσπλαγγνία τῆς Θεομήτορος, ἀσπάσθηκε τὶς πληγές τοῦ Σωτῆρος μας καὶ ἔνοιωσε τὴν ἀπροσδόκητη χαρὰ τῆς συγγνώμης.

Απὸ τὸ ἐξαίσιο θαῦμα αὐτὸ ἡ Εἰκόνα ὠνομάσθηκε *«Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά»*, ὁ δὲ πρῶην ἀμαρτωλός ἐξῆσε πλέον μία καθαρὴ καὶ θεάρεστη ζωὴ.

* * *

Τὴν ἱστορία αὐτὴ συνέγραψε ὁ Ἅγιος Δημήτριος, Μητροπολίτης τῆς Ροστοβίας (ΙΖ΄ αἰ.), στὸ ἔργο του *«Πόκος ὁ ἔνδροσος»*.

Εἰκονίζεται συνήθως ὁ ἀμαρτωλός, προσευχόμενος γονυκλινῆς ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας, ἡ Ὅποια φέρει στὴν ἀγκαλιά Της τὸν Κύριό μας μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ρέει αἷμα, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ καὶ τὰ πόδια Του. Στὸ κάτω μέρος γράφονται τὰ ἀρχικὰ λόγια τῆς διηγήσεως: *«Ἀνθρωπὸς τὶς ἄνομος...»*.

Στὴν Μόσχα, στὴν περιοχὴ Χαμόβνικου, στὸν Ναὸ τὸν ἀφιερωμένο στὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου *«Καιομένη Βάτος»*, ὑπῆρχε ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνας *«Ἀπροσδόκητος Χαρά»*, τὴν ὁποία εἶχε προσφέρει ἡ ἐνορίτισσα Ἀλεξάνδρα Κουνίτσινα· αὐτὴ ἀπὸ τὸ 1838 ἄρχισε νὰ θαυματουργῇ.

Ἐπίσης, στὸ Κρεμλίνο, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὑπῆρχε μία Εἰκόνα *«Ἀπροσδόκητος Χαρά»*, στὴν ὁποία εἰκονιζόταν ἕνας ἡλικιωμένος προσευχόμενος καὶ ἀπὸ κάτω ὑπῆρχε γραμμὴν ἡ ἐξῆς προσευχή:

«Ὁ Θεοτόκε, μὴ νικήσῃ ἡ κακία ἡμῶν τὴν ἄρρητόν Σου ἀγαθότητα. Σὺ γάρ εἶ ἡ ἐλπίς πάντων τῶν ἀμαρτωλῶν· πρέσβευε δὲ ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν».

Υπάρχουν καὶ ἄλλα ἀντίγραφα τῆς Εἰκόνας αὐτῆς στὴν Μόσχα καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ρωσίας.

• Οί εὐσεβεῖς Ρῶσοι συνηθίζουν νὰ διαβάζουν τοὺς Χαιρετισμοὺς ἐνώπιον τῆς Εἰκόνας αὐτῆς, ὅταν θέλουν τὴν βοήθειά Της γιὰ τὴν λύσι δυσκόλων προβλημάτων τους.

Υπάρχει ἡ εὐλαβῆς δοξασία, ὅτι ὅποιος διαβάζει τὸ Ἀπολυτικίον τῆς Παναγίας αὐτῆς καθημερινῶς ἐπὶ ἓνα ἔτος, ἀξιώνεται νὰ ἔχη μία ἀπροσδόκητη χαρὰ στὴν ζωὴ του.



*Ἀπολυτικίον ἱεράς Εἰκόνας
«Ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρὰ»
Ἦχος γ'. Τὴν ὠραιότητα.*

*Τὴν Ἀπροσδόκητον Χαράν μοι δώρησαι,
Παντοβασίλισσα, διὰ τῆς Σκέπης Σου,
τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγὰς καὶ θλίψεως σκεδάζουσα·
σπεῦσον νῦν, Θεόνυμφε, καὶ ταχέως ἐκπλήρωσον,
πάντα τὰ αἰτήματα τοῦ προσπίπτοντος δούλου Σου,
Εἰκόνι Σου τῇ θείᾳ καὶ βοῶντος,
Χαῖρε, ἐλπίς ἀπηλπισμένων!*

(*) Βασικὴ πηγὴ: τὸ ρωσικὸ βιβλίον «Διήγησις περὶ τῆς ἐπιγείου ζωῆς τῆς Παναγίας Θεοτόκου», Jordanville N.Y. 1974, σελ. 353-355. • Τὸ Ἀπολυτικίον ἡμέτ. (22.3.2008, Χαιρετισμοὶ Δ', † ὁ Ὡ. Κ.).

• Ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱεράς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδνες Ἀττικῆς. • Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστασία τοῦ † Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. • Διανέμεται δωρεάν.