



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἦλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας 3η Μαρτίου 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὸ Σάββατο, 3η Μαρτίου 2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμπάντων Ὁσίων, στὰ πρόθυρα τῆς Νηστείας τῆς Μεγάλης Σαρακοστής, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χάριτι Θεοῦ, ἐπραγματο-

ποίησε μαζί με μία ομάδα σαράντα πιστῶν τὴν δεκάτη τετάρτη (ιδ') Ἐπίσκεψι-Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας, πλησίον τοῦ Βόλου.

Τὴν ὀργάνωσι τῆς ποιμαντικῆς καὶ κοινωνικῆς αὐτῆς δραστηριότητος εἶχε ἀναλάβει, ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες φορές, ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Τὰ εἶδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια διενεμήθησαν στοὺς 120 Κρατουμένους, εἶχαν προσφέρει εὐγενικὰ στὸν Σύλλογο διάφοροι χορηγοί του, ιδιωτὲς καὶ καταστήματα.

* * *

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεταβάσεως με λεωφορεῖο, μετὰ τὴν καθιερωμένη πρωϊνὴ Ἀκολουθία, τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου καὶ εἰδικὴ Εὐχὴ γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ὠμίλησε γιὰ τὴν ἐπὶ θύραις περίοδο τῆς Ἁγίας



Τεσσαρακοστής, καὶ γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ συνδυάσουμε τοὺς σωματικούς κόπους τῆς Νηστείας μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἔγνοια γιὰ τὸν Ἀδελφὸ μας, ὥστε ἡ προσπάθειά μας νὰ μὴν εἶναι φιλανθη, ἀλλὰ ὀδηγὸς εἰς

τὴν φιλανθρωπίαν καὶ τὴν φιλοθεΐαν.

* * *

Περί τις 11.00' οἱ Προσκυνητὲς ἔφθασαν στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς, ὅπου συνήντησαν τὶς Κοινωνικὲς Λειτουργοὺς καὶ τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας σὲ μία Αἴθουσα καὶ τρεῖς αὐλειοὺς χώρους.

Στὴν μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Καταστήματος, καταλλήλως διαμορφωμένη, ὥστε νὰ στεγάζῃ τὰ διάφορα τμήματα τοῦ Σχολείου (Λειτουργεῖ Δημοτικὸ καὶ Γυμνάσιο), ἀλλὰ καὶ νὰ φιλοξενῇ ἐκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνάντησις, μὲ ἐργαζομένους Κρατούμενους.

Σὲ κλίμα ἰδιαίτερα οἰκογενειακό, Κρατούμενοι καὶ Κοινωνικοὶ Λειτουργοὶ περιέγραψαν τὴν ζωὴ τοῦ Κοινοβίου τους, τὸ μοῖρασμα τῶν διακονιῶν, τὴν ἀλληλο-βοήθεια καὶ τὴν θυσιαστικότητα τόσο τῶν Κρατούμενων, οἱ ὅποιοι φροντίζουν μὲ ἐπιμέλεια καὶ συχνὰ μὲ ὑπερωρίες τοὺς κήπους, τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ ζῶα, ὅσο καὶ τῶν Κοινωνικῶν Λειτουργῶν, οἱ ὅποιες ἐζήτησαν δημοσίως συγκινημένες συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Κρατούμενους, διότι δὲν καταφέρνουν, νὰ τοὺς ἀφιερῶσουν περισσότερο χρόνο, ἀπὸ ὅσο θὰ ἤθελαν, ἐφ' ὅσον οἱ ἀνήλικοι τρόφιμοι τοῦ Καταστήματος ἀπορροφοῦν πλέον τὸ πλεῖστον τῆς ἐνέργειας καὶ τοῦ χρόνου τους...

Οἱ δύο ἐξαιρετικὲς Κοινωνικὲς Λειτουργοὶ ἐπεσήμαναν, ὅτι ἡ συναναστροφή καὶ συμπόρευσις μὲ τοὺς ἐργαζομένους αὐτοὺς Κρατούμενους τοὺς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ γνωρίζουν τὸν καθένα ξεχωριστά, τὴν ἱστορία του, τὴν ὠρίμανσί του, τὸν πόνο του... πράγματα, τὰ ὅποια δὲν φαίνοντα στοὺς φακέλους, τοὺς ὁποίους παραλαμβάνουν οἱ δικαστές... Ἐκεῖνοι ἐξετάζουν φακέλους, ἐκεῖνες συμπάσχουν μὲ τὶς ψυχές...





Ανάμεσα στους παρόντας, ένας Κρατούμενος, ό οποίος –άν και είχε λήξει ή ποινή του πριν από δύο μήνες– παρέμενε έγκλειστος!... **Για** να γυρίση στο σπίτι του, περιμένει, δύο μήνες τώρα, να μπη μία σφραγίδα στον φάκε-

λό του...

Αφοϋ ό Σεβασμιώτατος Ποιμένας τούς απηύθυνε λόγο αγάπης και ένθαρρύνσεως, τούς έμοίρασε στους ήχους τής ψαλμωδίας τών Μοναζουσών, τόν θησαυρό τής πατρικής του στοργής, ασπαζόμενος τόν καθένα ξεχωριστά, ενώ οί Διακονήτριες τοϋ Συλλόγου διένειμαν τις τσάντες με τὰ άπλά, αλλά τόσο αναγκαία είδη πρώτης ανάγκης...

Εν συνεχεία, οί Κοινωνικές Λειτουργοί ξενάγησαν ένα μέρος εκ τών έπισκεπτών σε τρεις αϋλειους χώρους, δύο εκ τών όποιών φιλοξενούν ανηλικους τροφίμους, οί όποιοι συνωμίλησαν με έγκαρδιότητα με τόν Σεβασμ. Ποιμένα μας, όμολογοϋντες, ότι περνοϋν τήν συμβίωσί τους κάπως ως... *Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες*, λόγω και τής μεγάλης έντάσεως, τήν όποιαν τούς προκαλει ό έγκλεισμός (οί θάλαμοι κλείνουν από τις 6:30 μ.μ. μέχρι τις 7:00 π.μ....), αλλά και εκφράζοντας με παρρησία τήν πίστι τους στο Χριστό μας και τήν αγάπη τους για τήν Παναγία μας, ως και τήν πρόθεσί τους να έξομολογηθοϋν επί τή αρχή τής Τεσσαρακοστής...

Εδήλωναν και εύγνώμονες για όσα διδάσκονται στο Κατάστημα, τὰ όποια είθε να τούς βοηθήσουν να σταθοϋν καλύτερα στην κοινωνία, όταν έξέλθουν τής Φυλακής.

Τέλος, ή ομάδα τών έπισκεπτών προσεκύνησε στον ιερό Ναό τοϋ Αγίου Έλευθερίου, στην κεντρική αϋλή τοϋ Καταστήματος, και ανέπεμψε εύχαριστία στον Θεό για τήν τόσο διδακτική αϋτή έμπειρία, ή όποία εύχήθηκε ό Σεβασμ. Ποιμένας μας να γίνη έναυσμα για καθημερινή προσευχή τόσο για τούς Κρατούμενους όσο και για τούς φροντιστές τους.

* * *

Αποχωρήσαντες από τὸ Κατάστημα Κράτησης, οί Προσκυνητές κατά τήν έπιστροφή





τους ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Ξενιάς, ὅπου ἔλαβαν χάριν ἀπὸ τὴν θαυματουργὸ ὁμώνυμο Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καὶ ἀπὸ τμῆμα τῆς ἁγίας Αὐτῆς Ζώνης, ἡ Ὅποία θησαυρίζεται εἰς τὴν Μονήν.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, πρὶν ἀπὸ τὴν τέλεσι τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς καθ' ὁδόν, ἀξιολογήσει τὸν χρόνον μὲ τὴν ἀνάγνωσι καὶ συμμαλέτη ἑνὸς ἄρθρου περὶ τὸ πῶς μπορεῖ νὰ δώσῃ σήμερα ὁ Χριστιανὸς πιστευτὴ μαρτυρία γιὰ τὴν Πίστι του. **Τ**ὰ παραδείγματα δύο ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐφάρμοσαν κυριολεκτικὰ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, «*μειζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῆ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ*», ζητήσαντες νὰ λάβουν τὴν θέσι ἑνὸς πολυτέκνου καὶ μιᾶς νεαρᾶς γυναικὸς ἀπὸ τοὺς δημίους τους, ἔδωσαν ἀφορμὴ γιὰ διάλογο καὶ ἐμβάθυνσιν στὴν γνησιότητα τῆς Χριστιανικῆς μας ταυτότητος...

Στοὺς συμμετέχοντες προσεφέρθη **Ἀναμνηστικὸν** μὲ Κείμενα Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν φύσιν τῆς Ἐλεημοσύνης, καὶ τὰ μέσα καταπολεμήσεως τῆς ὑπερηφανείας.

* * *

Ἡ ομάδα τῶν Προσκυνητῶν ἐπέστρεψε εἰς τὰ ἴδια ἐμπλουτισμένη μὲ τὴν Χάρι τῆς Παναγίας μας καὶ τὰ διδάγματα τῆς Ἐπισκέψεως-Προσκυνήματος στοὺς ἐν Φυλακῇ ἐλαχίστους Ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας.

■ **Εἶθε**, στὸ ἄνοιγμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὰ ἱερὰ αὐτὰ ἐφόδια – πρᾶξις καὶ θεωρία – νὰ ἐνισχύουν τὴν ἀπόφασίν μας γιὰ μία γνησιωτέρα καὶ βαθυτέρα Μετάνοια καὶ ἓνα ἄνοιγμα τῆς καρδίας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἀδελφόν μας...

† Γ.Γ.Μ.

