



■ Επίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

Χειμερινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

16η-21η Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ.

Κτὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μετὰ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, πραγματοποίησε τὴν τακτικὴ χειμερινὴ ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στοῦ Μικροῦ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητῆς, μετὰ κέντρο τὴν Πανήγυρι τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας († Μνήμη: 19η Φεβρουαρίου).

■ Τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα (7-14.2.2024 ἐκ.ἡμ.), μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ, ὁ ἀραβόφωτος π. Γεώργιος Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous), Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, εἶχε μεταβῆ στὴν Στοκχόλμη, προκειμένου νὰ συναντήσῃ καὶ κατηχήσῃ μίαν ὁμάδα πιστῶν, προερχομένων ἐκ τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας, οἱ ὅποιοι ἀπεφάσισαν νὰ προσχωρήσουν στὴν Γνησίαν Ὁρθοδοξία. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἐγένιναν δεκτοί, κατὰ τὴν προβλεπομένην Τάξιν, στὴν Ἐκκλησία μας καὶ συμμετεῖχαν στοῦ ἱερατικοῦ Συλλειτουργοῦ τῶν π. Ἀνδρέου Ὁκερστρομ (Åkerström), π. Στεφάνου Γιάρπενπεργκ (Jarpenberg) καὶ π. Γεωργίου Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous).



* * *



Τὴν Πέμπτη, 16ην Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παμφίλου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἔφθασε μετὴν Συνοδιά του, κατὰ τὶς μεσηβρινὲς ὥρες, στὴν Νύμφη τοῦ Βορρά, ἡ ὁποία τοὺς ὑποδέχθη-

κε μετὰ πολὺ χαμηλὲς θερμοκρασίες!...

Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ στοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στοῦ Βόρμπεργκ (Vårberg) Στοκχόλμης, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς μετέφερε τὶς εὐχὲς τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερέων καὶ Ἀδελφῶν, καὶ εὐχήθηκε οἱ ἡμέρες τῆς συναναστροφῆς ὅλων νὰ εἶναι πρὸς ἀμοιβαίαν πνευματικὴν οἰκοδομήν.

Ὁ δὲ π. Ἀνδρέας εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμ. ἐπισκέπτην γιὰ τὴν ἀγάπη του καὶ τὴν θυσία του νὰ ἐπισκέπτεται συχνὰ τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τοῦ βορρά, παρὰ τὸ βαρὺ φορτίο τῶν ἄλλων εὐθυνῶν του. Ἀναφέρθηκε στοῦ χαρούμενο γεγονός τῆς ἐλεύσεως τοῦ π. Γεωργίου καὶ τῆς ἐντάξεως Ἀραβοφώνων Ἀδελφῶν μας στὴν τοπικὴ Ὁρθόδοξη Κοινότητά μας.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς, ἅπαντες μετέβησαν στοῦ Μνήμα τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἰωάννου († 5.7.2020), ὅπσθεν τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐτέλεσε Τρισάγιον, πρὸς ἀνάπαυσιν τοῦ πολὺ ἀγαπημένου πνευματικοῦ Πατρὸς τῶν Ἀδελφῶν μας, τοῦ καὶ Ἰδρυτοῦ-Θεμελιωτοῦ τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Σουηδία.

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους.

Τὴν Παρασκευή, 17ην Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου Τήρωνος, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐπίσκεψις στοῦ μεγάλο Κοιμητήριον τῆς Στοκχόλμης, στοῦ Τμήμα τῶν Ὁρθοδόξων, ὅπου ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς, μαζί με τοὺς ἱερεῖς μας καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Θεοχάρη, ἐτέλεσε Τρισάγια στὰ μνήματα τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Παρθενίας καὶ ἄλλων πιστῶν.





Τὸ Σάββατο, 18ην Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Λέοντος πάπα Ῥώμης, ἐτελέσθησαν κατὰ μετάθεσιν Ὁρθρος καὶ Πανηγυρική Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στήν

ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ εἰς Βίλμπεργκα (Vilberga), συμμετεχόντων τῶν Κληρικῶν μας καὶ ἀρεκτῶν εὐσεβῶν.

• **Σ**τὸ τέλος τῆς θείας Λατρείας, οἱ φιλόξενες Ἀδελφές παρέθεσαν εἰς ὄλους τοὺς παρευρεθέντας Τράπεζα ἀγάπης, στὸ πέρασ τῆς ὁποίας ὁ π. Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε

στὴν εὐσεβῆ ζωὴ τοῦ λαοῦ μέχρι τὸν 13ῶν αἰῶνα, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ λέγομενα Ρουνικὰ ἡμερολόγια, ξύλινες ράβδους, στίς ὁποῖες ἦταν σημειωμένες διὰ συμβόλων Κυριακές, ἑορτές, νηστείες κ.ἄ.

Ὁ δὲ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ὠμίλησε

γὰ τὶς ἕως σήμερον εὐσεβεῖς συνήθειες, οἱ ὁποῖες ὅταν τηροῦνται σὲ μία οἰκογένεια, διδάσκουν ἐμπειρικὰ στὰ παιδιά τὴν εὐλάβεια καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. **Μ**ὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἱεροποιεῖται ἡ ζωὴ μας, καὶ φυλασσόμεθα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου.

Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς αὐτὲς συνήθειες εἶναι ἡ τήρησις τῆς Κυριακῆς. **Σ**εβόμενοι τὴν Κυριακὴν, τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἀφιερώνουμε τὴν ἡμέρα αὐτὴ πρωτίστως στὸν ἐκκλησιασμό καὶ τὴν μετοχὴν στὰ Ἀχραντα Μυστήρια, καὶ ἔπειτα στὴν προσευχὴ, στὴν μελέτη πνευματικῶν βιβλίων, στὴν οἰκογενειακὴ συντροφιά, στίς ἐπισκέψεις σὲ ἀσθενεῖς ἢ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ζοῦν στὴν μοναξιά...

Υπάρχουν παραδείγματα πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσισαν νὰ βιώνουν πλέον κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν Κυριακὴν καὶ διεπίστωσαν πόσο ὁ Θεὸς εὐλογεῖ ὅσους ἀγιάζουν τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου...



■ **Τ**ὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐτελέσθη στὸν Καθεδρικοὺς Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας



Αναστάσιμος και Πανηγυρικός Έσπερινός, εν συνδυασμῶ με τὴν Ἑορτὴ τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης, στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ σουηδικά, ὡς καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου.

* * *

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 19ην

Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῆς Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, τὸ πρωῖ ἐτελέσθησαν τὸ Μεσονυκτικό, ὁ Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας.

Προϊστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, συμμετείχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὁκεροστρομ καὶ π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Θεοχάρης καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Ραφαὴλ καὶ Χρυσοβαλάντης Μαρίνης.

■ **Στὴν Ὁμιλία** τοῦ ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα, καὶ στὸν ἐξαιρετικὸ θεολογικὸ πλοῦτο τῆς ἀριστοτεχνικῆς διηγήσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου θὰ μπορούσε δικαιολογημένα νὰ ὀνομάζεται ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἐλεήμονος Θεοῦ: **ὁ Ἄσωτος Υἱός**, ὅταν ἦλθε εἰς ἑαυτὸν καὶ μετενόησε, σκέφθηκε νὰ παρακαλέσῃ τὸν Πατέρα νὰ τὸν δεχθῆ ὡς ἓνα τῶν μισθίων Του, ἔθεσε δηλαδὴ ὄρους στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα. **Ὁ Πατέρας** ὅμως τὸν δέχθηκε ἄνευ ὄρων καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ πανηγυρίσουν τὴν ἐπιστροφή του...

Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε μιὰ λανθασμένη εἰκόνα γιὰ τὸν Θεό, ὅτι εἶναι κάποιος φύλακας ἢ ἀστυνομικός, ἔτοιμος νὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὅταν παραβιάζουμε κάποιον ἀπὸ τοὺς Νόμους Του. **Ὁ Θεὸς** δὲν τιμωρεῖ. **Ὁ Θεὸς** εἶναι Πατέρας, ἐπιτρέπει κάποτε νὰ συμβοῦν δύσκολα πράγματα στὴν ζωὴ μας, ἀλλὰ με αὐτὸ μᾶς παιδαγωγεῖ, μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἐπίγνωσι, πάντα ἀπὸ ἀγάπη...

Μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη καὶ ταπεινώσι, με τὴν ὁποία προϋπάντησε τὸν Ἄσωτο υἱό Του, ὁ Πατέρας ἐξῆλθε ὄχι νὰ ἐπιπλήξῃ, ἀλλὰ νὰ παρακαλέσῃ τὸν πρεσβύτερον υἱὸν νὰ εἰσέλθῃ καὶ συνευφρανθῆ γιὰ τὴν ἐπιστροφή τοῦ Ἀδελφοῦ του.





Ο πρεσβύτερος υἱὸς εὐρίσκόταν συνεχῶς στὸ σπίτι, καὶ τοῦ ὑπενθυμίζει ὁ Πατέρας ὅτι «ὄλα τὰ δικά μου δικά σου». **Α**λλὰ ὁ πρεσβύτερος υἱὸς δὲν τὸ βίωνε αὐτό. **Ι**σχυριζόταν, ὅτι δὲν εἶχε λάβει ποτὲ τίποτα. **Δ**ιότι δὲν εὐρίσκόταν σὲ κοινωνία ἀγάπης

μὲ τὸν Πατέρα, καὶ παρ' ὄλο πού ζοῦσε στὸ σπίτι Του, δὲν ἐγνώριζε τὸν Πατέρα, δὲν Τὸν ἀγαποῦσε...

Στὴν Παραβολὴ βεβαίως τὸ σπίτι συμβολίζει τὴν Ἐκκλησία καὶ ὁ Πατέρας εἶναι ὁ Θεός...

Μήπως κάποιοι ἀπὸ μᾶς ζοῦν στὸ «σπίτι», στὴν Ἐκκλησία, ὅπως ὁ πρεσβύτερος υἱός, μὲ τὴν αἴσθησι ὅτι ἡ Χριστιανικὴ ζωὴ συνίσταται μόνον στὴν ἐκπλήρωσι καθηκόντων, τοῦ νὰ πηγαίνης στὴν ἐκκλησία, νὰ νηστεύης, νὰ προσεύχεσαι, νὰ ἀνάβης ἓνα κερί καὶ νὰ δίνης κάποια ἐλεημοσύνη, καὶ ὅτι ἡ ἐκπλήρωσις αὐτῶν τῶν καθηκόντων μᾶς δίνει δικαιώματα, μᾶς «χρωστάει» δηλαδή ὁ Πατέρας τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;...

Μήπως κάποιοι ἀπὸ μᾶς πικραίνονται μὲ τὸν Θεὸ ἂν συμβῇ κάτι θλιβερὸ στὴν ζωὴ τους καὶ ἐρωτοῦν τὸν Θεό, γιατί τὸ ἐπιτρέπει, ἐνῶ εἶναι «καλοὶ Χριστιανοί»;... **Ἄ**ν δὲν εἴμεθα σὲ κοινωνία ἀγάπης μὲ τὸν Πατέρα, δὲν θὰ νιώθουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες, τὶς ὁποῖες ἐπιτρέπει γιὰ τὴν πνευματικὴ μας ἀνάπτυξι καὶ τελείωσι...

■ **Σ**τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς καλωσῶρισε τὴν ομάδα τῶν Ἀραβοφώνων Ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι προσεχώρησαν πρόσφατα στὴν Γνησία Ὁρθοδοξία, καὶ ἐν συνεχείᾳ προσεκάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ προσκυνήσουν τμῆμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῆς ἐορταζομένης Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

Ἐν τέλει, ἡ φιλόξενη Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης παρέθεσε γεῦμα εἰς ἅπαντας. **Ο** π. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται στὴν Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου στὴν Ἔτνα Καλιφορνίας γιὰ ἀποπεράτωσι τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν, ἔστειλε, μέσῳ τοῦ π. Ἀνδρέου, εὐχὰς καὶ εὐχαριστίες στὸν Σεβασμ. Τοποτηρητῆ.



* * *



Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε **Ἐνοριακὴ Σύναξις**, μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ συμμετοχὴ πολλῶν νέων, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀνέπτυξε τὸ

πῶς ὡς Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουμε τὶς δυσκολίες στὴν συμβίωσι καὶ στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, σὲ ἓνα γάμο, σὲ μία Μοναστικὴ κοινότητα, σὲ μία σχολικὴ τάξι ἢ μία ὁμάδα ἐργασίας... **Ἄν** ἔχουμε ἐπιλέξει νὰ ζοῦμε μία ζωὴ ἐν Χριστῷ, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ συνάνθρωπός μας εἶναι ὁ πλησίον, χάριν τοῦ ὁποίου καλούμεθα νὰ δείχνουμε στοργικὴ αὐτοθυσία καὶ μεγάλη ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες, ἐπικαλούμενοι συνεχῶς τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ –«τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος...».

Ἄς μὴ προχωρήσωμε χωρὶς προνοθεσίες στὴν ζωὴ μας, ἄς μὴ περιμένουμε π.χ., ὅτι ὁ γάμος θὰ εἶναι μία «ἀνθόσπαρτη» πορεία, ἀλλὰ νὰ εἴμεθα προετοιμασμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐν Χριστῷ διάφορες δυσκολίες μόλις μπαίνουμε σὲ ἓναν γάμο, σὲ μία συμβίωσι, ὥστε νὰ μὴν παραιτούμεθα καὶ νὰ θέλουμε νὰ χωρίσουμε ἐξ αἰτίας τῆς παραμικρῆς δυσκολίας...

Ἦτογγραμμίσθηκε ἡ ἀνάγκη ἐγρηγόρσεως καὶ προσευχῆς στὴν ἄσκησι ὁποιασδήποτε μορφῆς συμβιώσεως, ἰδίως σὲ ἓνα περιβάλλον ξένο πρὸς τὴν Χριστιανικὴ μας ταυτότητα.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 20ὴν Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης, πραγματοποιήθηκε τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐπισκοπεῖο στὴν Στοκχόλμη, μία οἰκοδομητικὴ **Ἱερατικὴ Σύναξις**, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Ἀνδρέας ἔδωσε ἀναφορὰ στὸν Σεβασμ. Τοποτηρητὴ γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς τελευταίας περιόδου, ἀναφερθεὶς μεταξὺ ἄλλων στὴν καρποφόρο ἐπίσκεψι τοῦ π. Γεωργίου Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous) καὶ τὴν ἔνταξι νέων Μελῶν στὴν Ἐκκλησία μας, ὡς καὶ στὴν πρόσφατη ἀνακαίνισι τοῦ Βαπτιστηρίου Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Κυριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. **Ὁ** δὲ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν διακόσμησι τοῦ Παρεκκλησίου καὶ γιὰ τὰ ἐπόμενα βήματα σχετικὰ μὲ τὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία-Σκανδιναβία.

* * *

Τὴν Τρίτη, 21ην Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ὁσίου Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, μὲ σύντροφο ἓνα βαρύντατο κρουολόγημα, ἄφησε τὴν *ώραία Νύμφη τοῦ Βορρά* καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, ἀκολουθούμενος, ἀπὸ τὴν εὐγνωμοσύνη τῶν πιστῶν καὶ τῶν Κληρικῶν μας στὴν Σουηδία καὶ εὐχαριστῶν γιὰ μίᾳ ἀκόμη φορὰ τὸν Χριστό μας, ἐφ' ὅσον ἡ Ποιμαντικὴ αὐτὴ Ἐπίσκεψις ἀπεδείχθη πολὺ ἐλπιδοφόρος γιὰ τοὺς ἐν Σουηδία Ἀδελφούς μας καὶ τὴν φωτεινὴ μαρτυρία τῆς Γνησίας Ὁρθοδοξίας μας στὴν τόσο ἐκκοσμηκευμένη αὐτὴν χώρα.

† *G.I.M.*

