



Μητροπολιτική Όμάδα Έργασίας
Κατηχητικοῦ Ἔργον
Παιδείας καὶ
Πολιτισμοῦ



■ Παιδιά καὶ γονεῖς, ἐπὶ τέλους μαζί!...

Στὸ «Μουσεῖο Λούλη»



Ἄλλη μία ἐπιτυχημένη ἐξ-
ὲρση πραγματοποιή-
θηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου
μας, καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμένα μας
κ. Κυπριανοῦ, συμπαραστατου-
μένου ἀπὸ τὸν Σεβαστὸ Γέρον-
τα Θεοδοσίο, Κληρικοὺς καὶ

ἀρκετὲς Μοναχέες, στὸ «Μουσεῖο Λούλη».

Ἡ «Μητροπολιτικὴ Όμάδα Έργασίας» ὁργάνωσε, μὲ τὴν
εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τὴν πρωτότυπη
αὐτὴ, πολυφάελιμη καὶ διδακτικώτατη δραστηριότητα, στὴν
ὁποία ἔλαβαν μέρος πολλὲς οἰκογένειες ὄλων τῶν Ἐνοριῶν
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ μετάβαση στὸ Κερασίινη πραγματοποιήθηκε ἀμέσως
μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς Τελώνου καὶ Φαρισαί-
ου, μὲ ἀφετηρία τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης Φυλῆς, μὲ λεωφορεῖο, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ ἰδιωτικὰ αὐτοκίνη-
τα, τὰ ὁποῖα ἀκολούθησαν.

Τὴν πολυπληθῆ ὁμάδα μας ὑποδέχθηκε στὴν εἴσοδο τοῦ
Συγκροτήματος αὐτοπροσώπως ὁ ἰδιοκτῆτης τῆς ἐπιχείρησης
κ. Κωνσταντῖνος Λούλης μὲ τὴν σύζυγο καὶ τρία παιδιὰ του.
Ὁ ἴδιος ἀνέλαβε καὶ τὴν ξενάγηση στὸν χῶρο τοῦ Μουσείου,
ἀλλὰ καὶ τοῦ παρακειμένου Μύλου.

Μέσα σὲ ἓνα πεντακάθαρο κτίριο εἶχαμε τὴν πρωτόγνωρη
ἐμπειρία ἑνὸς διαδραστικοῦ ταξιδιοῦ στὸν «κόσμο» τῶν δημη-
τριακῶν, ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή τους, ταυτόχρονα σχεδὸν μὲ τὸν
ἄνθρωπο, μέχρι τὴν ἐποχὴ μας, διὰ μέσου τῶν αἰῶνων, μέσα
ἀπὸ φωτογραφίες, παλαιὰ μηχανήματα, ἐπεξηγηματικὰ κεί-



μενα, αλλά κυρίως την καρδιακή, άψογη και ιδιαίτερα φιλόξενη αφήγηματική του κ. Λούλη, αλλά και των αξίων συνεργατών του.

Ιδιαίτερα έλκυστικές και ωφέλιμες υπήρξαν οι παρουσιάσεις στις οθόνες του Μουσείου. **Η** ιστορία των δημητριακών,

οί προσεγμένες στατιστικές, αλλά και η ευαισθησία για την υγιεινή και με μέτρο χρήση του βασικότερου είδους διατροφής του ανθρώπου, η έγνοια για τον μεγάλο αριθμό των πεινασμένων συνανθρώπων μας, που θα χόρταιναν με το 1/3 των όσων έμεις πετᾶμε στα σκουπίδια(!!!), αλλά και οί άγιογραφικές αναφορές για την κεφαλαιώδη σημασία του Άρτου στην Πίστη μας έδωσαν στην ξενάγηση ένα άλλο, πνευματικό περισότερο, παρά υλικό περιεχόμενο.

Τὰ δεκάδες παιδιά τῆς ομάδας είχαν τὴν εὐκαιρία για διάφορα διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικά πειράματα, αλλά και τὴν δυνατότητα, μέσα σὲ μία πλημμύρα ἀπὸ παιδικές χαρούμενες φωνές και γέλια, νὰ ζυμώσουν τὰ ἴδια και νὰ φτιάξουν με τὰ χέρια τους τὸ καθένα τὸ δικό του νοστιμώτατο ψωμί, τὸ ὁποῖο σὲν συνέχεια ψήθηκε ἐπιτόπου και μοιράσθηκε!...

Ιδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε σὲ ὅλους ἡ μεγαλύτερη συλλογή σφραγίδων ἄρτου και προσφόρου σὲν κόσμος, ἀπὸ τὸν 5ο ἕως τὸν 20ὸ αἰῶνα, ἡ ὁποία φιλοξενεῖται σὲν Μουσείο και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τὸν ρόλο τοῦ ψωμοῦ σὲν Χριστιανοσύνη, αλλά και σὲν πολιτιστικὴ ζωὴ τῆς Πατρίδας μας.

Ἡ τόσο ἐνδιαφέρουσα περιήγηση συνεχίσθηκε με τὴν ξενάγηση σὲν ἀστραφτερό ἀπὸ καθαριότητα και νοικοκυροσύνη Μύλο, ὅπου κατανοήσαμε ὅλοι, με τὴν βοήθεια τοῦ φιλόξενου οἰκοδεσπότη μας τὴν πολὺπλοκὴ διαδικασία τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ σίτου, προκειμένου νὰ γίνεῖ ἀλεύρι και κατὰ συνέπεια -βιωματικά πλέον- τὸ τί σημαίνει τὸ γνωστὸ ρητὸ ...«Ἐγινε μύλος!...».





Μία σύντομη ομιλία του κ. Λούλη, στους ενήλικους, σε ειδική Αίθουσα συνεδριάσεων, για την ιστορία της μεγάλης και μακρόβιας επιχείρησης, η οποία σε λίγο συμπληρώνει 250 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και δράσης

στην ελληνική κοινωνία – τις οποίες ο ίδιος αποδίδει πλήρως στο χέρι του Θεού και στην βοήθεια της Παναγίας μας – ολοκλήρωσε την συναρπαστική, από κάθε άποψη, ξενάγηση.

Άκολούθησε μοίρασμα δώρων σε όλες τις οικογένειες καθώς και η πασίχαρη ύποδοχή εκ μέρους του της ιερής Εικόνας του Κυρίου από το «Μή Μου άπτου». Κατόπιν το κέρασμα στο κυλικείο του Μύλου, όπως και οι όφειλόμενες ευχαριστίες και η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία με τα χαρούμενα πρόσωπα, γύρω από τον Ποιμενάρχη μας και τον κ. Λούλη, έκλεισαν την επίσκεψη με χαμόγελα ικανοποίησης.

Εύχή όλων, να μπορέσουμε, αν είναι θέλημα Θεού να την επαναλάβουμε.

* * *

Πρό της επιστροφής, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισκεφθήκαμε, στην κοντινή Αμφιάλη, τον μεγάλο τοπικό σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Τον Άγιο Ιωάννη Αμφιάλης, τον νέο Έλεήμονα, προκειμένου να προσκυνήσουμε τα τίμια Λείψανά του και να ψάλλουμε την κατανυκτική Παράκλησή του.

Η μεγάλη Χάρη του Αγίου άγγιξε τις εύλαβεις καρδιές, που πλημμύρισαν εύλογία και ευδία! **Οί** δοξολογητικές και ευχαριστιακές προσευχές μας, αλλά και οι εκ βάθους ίκεσίες μας για τα παιδιά μας, την Πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο, που χειμάζεται δεινώς από τα δυσώδη, αντίθετα σύγχρονα ρεύματα και νομοθετήματα, ενώθηκαν ως θυμίαμα, ενώπιον της Ίερας Κάρας του θαυματοργού Αγίου, ο οποίος, για μία ακόμη φορά, μᾶς αξίωσε να τον τιμήσουμε στο μικρό, πλήν πανέμορφο και πολύ περιποιημένο Μοναστηράκι Του.





Τὸ λαδάκι ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη καντήλα τοῦ Ἁγίου, μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχρισε ὁ Σεβαστὸς Γέροντας Θεοδόσιος, ἡ σύντομη, ἀλλὰ περιεκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας στὸν βίο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου, καὶ τὸ φιλόξενο τραπέζι τῆς Γεροντίσσης Χαριτίνης ὀλοκλήρωσαν τὴν πνευματικὴ πανδαισία! **Ἡ** ἐπιστροφή στὴν βάση μας ἦταν γεμάτη δοξολογίες καὶ εὐχαριστιακὴ διάθεση, γιὰ τὴν κοπιαστικὴ μὲν, ἀλλὰ **μεγάλῃ** καὶ εὐλογημένη Κυριακῇ, πού μᾶς χάρισε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς μας, δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. **Ἀμήν!**...

Ἐκ μέρους τῆς Μ.Ο.Ε.
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Τεροδ. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης

