

Βιβλιοπαρουσίασις



Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

Πλούσιοι Τελῶνες, φτωχοὶ ἅγιοι

Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος
Ἀπόστολος Ζακχαῖος
Ἅγιος Πέτρος ὁ τελώνης

Ἐκδόσεις: «Επιστροφή».
Α' ἔκδοση, Ἀθήνα, Ἰούλιος 2023.
Σελίδες 78 (14 x 20,5).

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ γραφεῖ τοῦτο τὸ μικρὸ βιβλίον ἦταν ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Τελῶνη. Ἄγνωστος Ἅγιος σὲ μένα καὶ στοὺς περισσότερους Χριστιανούς. **Τ**ὸν γνῶρισα μέσῳ κάποιου καλοῦ φίλου μὲ ιδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὰ Συναξάρια καὶ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων.

Δὲν κρύβω, ὅτι ἡ ἀνάγνωση τοῦ Βίου του μὲ συγκίνησε βαθύτατα καὶ λυπήθηκα πὺ δὲν ἔχει γίνει εὐρύτερα γνωστός. **Ἴ**σως, γιὰ τὴν ἴδια μέρα γιορτάζει καὶ ὁ μέγας Εὐθύμιος, ὅποτε οἱ ὑπόλοιποι ἐορταζόμενοι Ἅγιοι λησμονοῦνται.

Θέλησα λοιπὸν ὁ ἄγνωστος αὐτὸς Ἅγιος νὰ γίνει εὐρύτερα γνωστός. **Τ**ὰ στοιχεῖα πὺ ἔχουμε γιὰ τὸν Βίον του εἶναι ἐλάχιστα, ὅμως τὸ μικρὸ αὐτὸ Συναξάρι θέτει μεγάλα ζητήματα γιὰ ἓναν Χριστιανό, πὺ θέλει νὰ ζήσει μὲ γνησιότητα καὶ συνέπεια τὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴν.

Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπέναντι στὸν πλοῦτο, στὴν ἀδικία, στὴν πενία, στὴν ἀσπλαχνία. **Ἀ**πὸ τὴν





ἄλλη πλευρά, δείχνει τὴν ἄμετρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν χειρότερο ἁμαρτωλό, τὴν σημασία τῆς μετανοίας, τὴν ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης κ.ά.π..

Στὸ πρῶτο μέρος, προσπαθοῦμε νὰ προσεγγίσουμε τὰ θέματα αὐτά, τὰ ὅποια παραδόξως οἱ Χριστιανοὶ παραβλέπουν ἢ, τὸ χειρότερο, ἀπωθοῦν. **Ὁ** Χριστὸς σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἐνοχλητικὸς. **Δ**ὲν χαϊδεύει αὐτιά, οὔτε στρογγυλεῖ τὸ μήνυμά του.

Στὸ δεύτερο μέρος, γίνεται σύντομη ἀναφορὰ στοὺς δύο τελῶνες καὶ μετέπειτα Ἀποστόλους, Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο καὶ Ζακχαῖο, οἱ ὅποιοι ἀνταποκρίθηκαν ἄμεσα στὴν κλήση τοῦ Χριστοῦ καὶ Τὸν ἀκολούθησαν ἀνεπιφύλαχτα.

Στὸ τρίτο μέρος, καταγράφεται ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ στὴν συνέχεια ἡ Ἀκολουθία του.



* * *

Εὐχή μας εἶναι ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Τελῶνη καὶ ὄλων τῶν ἁγίων Τελωνῶν, οἱ ὅποιοι «προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» νὰ εἶναι μία κραυγὴ ἀφύπνισης στὶς ἐφησυχασμένες συνειδήσεις μας.

Ναύπλιο, 30 Ἰουνίου 2023
Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων

Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος.

Ὁ «ἐνοχλητικὸς» Χριστὸς.

Οἱ Τελῶνες.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ὁ τελῶνης.

Ζακχαῖος ὁ ἀρχιτελώνης.

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ τελῶνης.

Ἐπίλογος.

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ τελῶνου.

