



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Γιὰ ἓνα Νέο Πολιτικὸ Ἔτος καρποφόρο ἐν Χριστῷ

Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος»

15ῃ Ἰανουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 15ῃ Ἰανουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη των Ὁσίων Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου καὶ Ἰερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος, στὰ Μεθέορτα τῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς

Μνήμης τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε στὰ συστεγαζόμενα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», τὴν παραδοσιακὴ εὐλόγησι τῆς Βασιλόπιττας.

Συμμετεῖχαν οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱερομόναχος π. Διονύσιος καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, ὡς καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Συμπαρίσταντο ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, ἡ Ταμίας κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, Ὑπεύθυνοι τῶν Δομῶν, ὡς καὶ Μέλη, Φίλοι καὶ Συμπαρασάτες τοῦ Συλλόγου μας καὶ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στὸ σύντομο λογύδριό του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας

• εὐχῆθηκε τὸ Ἔτος 2024 νὰ εἶναι πλήρες εὐλογιῶν, κυρίως πνευμα-





τικῶν, καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ πλησιάζουμε ὅλο καὶ περισσότερο τὸν Κύριό μας, μέχρι νὰ ἐνωθοῦμε μαζί του. **Αὐτὸ εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς πορείας μας, γιὰ τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ καταβάλλουμε συνεχῆ προσπάθεια, ὥστε νὰ ζοῦμε μὲ ταπεινῶσι, ἀγάπη καὶ καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώματος καὶ νὰ ἀποβάλλουμε τὸ κοσμικὸ φρόνημα: ἄς μὴ μᾶς ἀποσχολοῦν ὑπερβολικὰ οἱ γῆινες φροντίδες καὶ ἐνασχολήσεις, ἀλλὰ ἡ φροντίδα ἢ ζωὴ μας νὰ εἶναι Χριστροκεντρικὴ... Ὅπως εὐχεται ὁ Ψαλμωδός: «**Ἡ** καρδιά μου πρὸς Σε, Κύριε, ὑψωθήτω» καὶ μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία: «**Ἄ**νω σχῶμεν τὰς καρδίας!»...»**

Τὸ περιβάλλον μας χάνει ὅλο καὶ περισσότερο τὴν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ μας, «ἀντιχριστο-ποιεῖται»... Γιὰ νὰ μὴ μᾶς παρασύρῃ ὁ ὀρμητικὸς χείμαρρος τῆς Ἀποστασίας, ὁ ὁποῖος σαρώνει τὰ πάντα, καλούμεθα νὰ μένουμε ἐνωμένοι μὲ τὸν Χριστό μας, νὰ βιώνουμε ὅλο καὶ βαθύτερα τὴν Μετάνοια, ὥστε στὴν καρδιά μας νὰ ζῆ ὁ Χριστός μας, μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, νὰ γινώμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι, Πνευματοφόροι...

† Γ. Γ. Μ.

