



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Προεόρτιο Προσκύνημα στους ἐν γήρατι
Ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας

Ἐπίσκεψις σὲ Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Λεωνία»

«Τίμα τὸ γῆρας, οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον»

Πέμπτη, 15η Δεκεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Πέμπτη, 15.12.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, μὲ τὴν εὐλογία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ἰωρανοῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, τὸ πρῶτο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὴν Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Λεωνία», (Ἰδομενέως 122, Ἴλιον Ἀττικῆς), στὴν ὁποῖαν φιλοξενοῦνται 103 τρόφιμοι.



* * *

Ἄφου τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Μονάδος δέχθηκε τὴν αἴτησι τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ μία 20μελὴς Ὁμάδα, ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν προεόρτια τὸν Ἐρχόμενον Χριστόν μας, στὸ πρόσωπο τῶν ἀξιοσέβαστων γερόντων τοῦ ἰδρύματος. **Τ**οὺς Προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ἡ κα Εἰρήνη, Ψυχολόγος τῆς Μονάδος, καὶ τοὺς ὠδήγησε στὴν αἴθουσα, ὅπου τοὺς περίμεναν ὅσοι τρόφιμοι εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ μετακινηθοῦν.



Ἐκεῖ, Μέλη τῆς Χορωδίας μας «Ἐλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἀγιοκυ-



πριανίτου, τραγούδησαν Κάλαντα και άλλα επίκαιρα της Παραδόσεώς μας, με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, προς οικογενειακή και πνευματική ψυγαγωγία όλων: τροφίμων, μελῶν τοῦ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ Προσκυνητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν...

Γιὰ μίᾳ ἀκόμη φορὰ φάνηκε πόσο ἀποδεκτὰ καὶ χαροποιὰ εἶναι τὰ τραγούδια καὶ οἱ ὀργανικὲς μελωδίες, μέρος τῶν ὁποίων ἦταν βεβαίως γνωστὸ στους ἐνθουσιασμένους ἀκροατές...

Ἡ πρώτη αὐτὴ ἐπίσκεψις ἔκλεισε μὲ τὴν εὐχαριστία, τὴν ὁποίαν ἀνέπεμψε ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας στὸν Κύριό μας γιὰ τὴν ἐμπειρεία αὐτὴ, τὴν ὑπόσχεσι νὰ ἐπανέλθουν οἱ φιλοπάτορες ἐπισκέπτες καὶ τὴν διανομὴ δώρων καὶ εὐχῶν στους παρόντας.

* * *

Οἱ προσευχὲς μας ἄς ἀκολουθοῦν καὶ τοὺς ἐν γῆρατι Ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας, ὅσο καὶ τοὺς θυσιαστικούς Διακονητάς αὐτῶν... **Καὶ** ἄς ἀναγνωρίζουμε καὶ στὸ πρόσωπό τους τὸν Μέγαν Ἐπισκέπτην, τὸν Ἐρχόμενον καὶ Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν, ἵνα διακονήσῃ τὴν σωτηρίαν μας...

Οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν νέα αὐτὴ ἐμπειρεία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀξιώθηκαν νὰ νιώθουν, ὅτι μέσα στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἴμεθα ὅλοι παιδιὰ...

† Γ.Ι.Μ.

