



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ἱβηρίας-Γεωργίας

Ὁ Ἅγιος Ἰεσσαί, Ἐπίσκοπος Τσίλκανσκ (Γεωργία) † 2α Δεκεμβρίου (5' αἰ.)

Ὁ Ἅγιος Ἰεσσαί (Ise Tsilkan) ἔφθασε στὴν Γεωργία τὸν 5' αἰ. Ἦταν μεταξὺ τῶν δεκατριῶν Ἀγίων Σύρων Πατέρων († Μνήμη: 7η Μαΐου), ποὺ ἐπιλέχθηκαν μὲ κληρὸ ἀπὸ τὸν Μοναχὸ Ἰωάννη τοῦ Ζενταζένη, κατ' ἐντολὴν τῆς Παναγίας μας.

Στὴν Γεωργία, μαζί μὲ τοὺς ἄλλους Ἁγίους Πατέρες ἐδίδασκε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς καθωδηγοῦσε στὴν ζωὴ τῆς εὐσεβείας, δίδων τὸ παράδειγμα τῆς ἀγιότητος καὶ θεραπεύων τοὺς ἀσθενεῖς.



Ὁ Ἅγιος
Ἱερομάρτυς Ἄβιβος,
Ἐπίσκοπος Νέκρεσι

Ἡ φήμη γιὰ τὶς πράξεις τῶν δεκατριῶν Ἀγίων Σύρων Πατέρων αὐξήθηκε μεταξὺ τοῦ λαοῦ σὲ τέτοιο βαθμὸ, ὥστε ὁ Καθολικὸς-Ἀρχιεπίσκοπος Γκρούτζια Εὐλάμπιος (533-544) πρότεινε στὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων νὰ ἐκλέξη μερικὸς ἐξ αὐτῶν τῶν Ἀσκητῶν γιὰ τὶς κενές Ἔδρες τῶν Ἐπισκοπῶν Νεκρέσι καὶ Τσίλκανσκ.

Δυσκολεύθηκαν νὰ ἀποφασίσουν ποιὸν ἀκριβῶς νὰ ἐπιλέξουν, ἀφοῦ ὅλοι ἦσαν ἐξ ἴσου ἄξιοι τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀνέβουν στὸ ὄρος Ζάντεν, ὅπου ζοῦσαν οἱ

Άσκητές, καὶ νὰ ἐπιλέξουν ἐκείνους, τοὺς ὁποίους θὰ εὕρισκον ἐκείνη τὴν ὥρα ἐκεῖ, γιὰ νὰ τελέσουν τὴν Θεία Λειτουργία.

Ἔτσι ἔγιναν Ἐπίσκοποι ὁ Ἱερομόναχος Ἄβιβος († Μνήμη: 29η Νοεμβρίου), στὴν Ἔδρα τοῦ Νεκρέσι, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰεσσαί, στὴν Ἔδρα Τσίλκανσκ.

* * *

Ὅταν ἔφθασε στὴν Ἐπισκοπή του, ὁ Ἅγιος Ἰεσσαί ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν εἰδωλολατρικῶν τελετῶν, ἐθίμων καὶ δεισιδαιμονιῶν. **Ἐ**πεχείρησε μὲ ζῆλο τὴν ἀποκατάστασι τῆς εὐσεβείας, κηρύττων ἀκούραστα καὶ ἐκτελῶν συχνὰ Θεῖες Λειτουργίες. **Οἱ** κόποι του ἀπέδωκαν καρπούς: στὴν Ἐπισκοπή Τσίλκανσκ ἐδραιώθηκε ἡ Ὁρθόδοξος εὐσέβεια καὶ μαζί της ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἄσκητὴς ἐπίσκοπος Ἰεσσαί ταξίδευε σὲ ὅλη τὴν Ἐπισκοπή κηρύττων τὸ Εὐαγγέλιο. **Ὁ** Καλὸς Ποιμένας μετέβαινε ἀπὸ πόλι σὲ πόλι, ἀπὸ τὴν κοιλάδα στὰ βουνὰ καὶ πίσω στοὺς λόφους, ἐνεργῶν θαύματα, θεραπεύων τοὺς ἀσθενεῖς, καθαρίζων τοὺς λεπρούς, διώκων τοὺς δαίμονες καὶ ἀνορθῶνων τοὺς παραλύτους. **Σ**υνέχισε συνάμα τὰ ἀσκητικά του κατορθώματα καὶ τοῦ δόθηκαν τὰ μεγάλα Χαρίσματα τῆς προσευχῆς καὶ τῶν θαυμάτων.

Μία ἡμέρα ὁ Ἅγιος Ἰεσσαί, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντός του Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ζενταζένι, κατέβηκε στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ξάνι, ἀκολουθούμενος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ ἓνα μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων. **Ὁ** σεβάσμιος Ἰεσσαί ὑψωσε τὸν Σταυρὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν ποταμὸ Ξάνι, ἐχάραξε τὸν δρόμο μὲ τὸ ραβδί του καὶ διέταξε: **«**Ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, σὲ προστάζω, ποταμέ, ἀκολούθησέ με!**»**. **Κ**αὶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἓνα ρεῦμα διαχωρίστηκε ἀπὸ τὸν ποταμὸ Ξάνι, ἀκολούθησε τὴν κίνησι τῆς ράβδου τοῦ Ἁγίου, κύλησε πρὸς τὰ ἐπάνω, σύμφωνα μὲ τὰ βήματα τοῦ Ἁγίου Ἰεσσαί, καὶ ἐσχημάτισε ἓνα κανάλι, τὸ ὁποῖο ἐπεκτάθηκε μέχρι τὸν Ναὸ τῆς Παναγίας (πλησίον τοῦ Τσίλκανσκ). **Οἱ** μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ θαύματος, κάτοικοι τῶν γειτονιῶν τῆς Μσχέτα (Mtskheta) καὶ τοῦ Τσίλκανσκ, ἐδόξασαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ὅποιος δίδει τὴν Χάρι τῶν θαυμάτων εἰς τοὺς ἐκλεκτούς Του.

Ἀφοῦ ἐστερέωσε τὴν Ἐπισκοπή του, ὁ Ἅγιος Ἰεσσαί ἄρχισε νὰ κηρύττει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς Ὀσσέτους καὶ ἄλλους ὄρεινους λαοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Καυκάσου. **Π**εριπλανιόταν στὰ φαράγγια



καὶ τοὺς βράχους μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἕναν Σταυρὸ στὰ χέρια του, δια-
δίδων παντοῦ τὶς ἀποκαλυφθεῖσες διδασκαλίες τοῦ Θεοῦ.

* * *

Ὁ Κύριος ἐπληροφόρησε τὸν Ἅγιό Του ἐκ τῶν προτέρων γιὰ τὴν
ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του.

Ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος συνεκέντρωσε τοὺς μαθητές του καὶ τοὺς
λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀπηύθυνε ἀποχαιρετιστήριο λόγο,
τοὺς εὐλόγησε, παρέδωσε τὰ ἱερά Μυστήρια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνα-
παύθηκε ἐν εἰρήνῃ.

Τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Ἁγίου ἦσαν: **«Κύριε, σὲ Σένα ἐμπιστεύο-
μαι τὴν ψυχὴ μου!»**.

Τὸ σεπτὸν Σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Ἱεράρχου Ἰεσσαὶ ἐτάφη καὶ ἀνα-
παύεται στὸ ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας μας στὸ Τσίλκανσκ.

(*) Ἀπὸ διάφορες πηγές στὸ Διαδίκτυο.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*