



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ φερωνύμου Προστάτου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

## Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος Ἀχαρναί, 1η Δεκεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.



**Τ**ὴν Τετάρτη πρὸς Πέμπτη, 30.11-1.12.2023 ἐκ. ἡμ., ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρетος ὁ Ἐλεήμων» ἐπραγματοποίησε, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, τὴν κατ' ἔτος Πανηγυρική καὶ Εὐ-

χαριστιακὴ Ἀγρυπνία, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου αὐτοῦ.

Τῆς ὅλης κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου. Συμμετείχαν ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατράκος καὶ Χρυσοβαλάντης Μαρίνης.

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ Μέλη καὶ εὐλαβεῖς φιλάρετοι Ἀγρυπνιστές, προσῆλθαν στὴν πανηγυρική ἄμα καὶ κατανυκτικὴ αὐτὴ Ἀγρυπνία, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πλεῖστοι μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Στὸ τέλος** τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμάρχης μας

ἀνέπεμψε εὐχαριστίες καὶ εὐγνώμονες δοξολογίες στὸν Κύριο, ἐφ' ὅσον ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου συμπίπτει μὲ τὰ «Γενέθλια» τοῦ ὁμωνύμου Συλλόγου, ὁ ὁποῖος κλείνει ἐφέτος εἴκοσι χρόνια Διακονίας. **Εὐχαρίστησε** ἐπίσης ὅσους συνδράμουν ποικιλοτρόπως στὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου.



**Οἱ** πολὺ μικρὲς δυνάμεις τοῦ Συλλόγου μας, ἀνέδειξαν πολλές φορές τὸ μεγαλεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ· «**Ἡ** γὰρ δύναμις Μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».

**Εὐχήθηκε** νὰ στερεωθῇ ὁ Σύλλογος καὶ νὰ συνεχίση τὸ ἔργο αὐτό, ἔργο Εὐσπλαχνίας.

**Ἡ** ἐν Χριστῷ ζωὴ μας ὀφείλει νὰ εἶναι **εὐσπλαγχνο-κεντρική**. **Τὰ** ἔργα τῆς Φιλανθρωπίας, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ πνευματικὰ ἀγωνίσματα, λαμβάνουν νόημα καὶ ἐλκύουν τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐκπορεύονται ἀπὸ μία εὐσπλαγχνὴ καρδιά.

■ **Ὁ** Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε μὲ ἰδιαίτερη ἔμφρασι στὸν συγκλονιστικὸ Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμονος,

**ὁ** ὁποῖος, ἐκτὸς τῶν ἐξαιρετικῶν χαρισμάτων του ὡς πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ, ἦτο πρότυπον Χριστιανοῦ Ἡγεμόνος, ἔνθερμος προστάτης τῶν ἀδικημένων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ἀγροτῶν, οἱ ὁποῖοι κατεπιέζοντο ἀπὸ τοὺς μεγάλους γαιοκτῆμονες.

**Μία** ἡμέρα, καθὼς συνήντησε τὸν υἱὸ του ἐνδεδυμένο μὲ πολυτελεῖ ἐνδύματα νὰ πηγαίνη γιὰ κυνήγι, τὸν ἐπετίμησε αὐστηρά: «**Πῶς** μπορεῖς νὰ ἐξοδεύης ἔτσι τὸ χρῆμα τῶν ὑπηκόων σου, σὲ τέτοιες μάταιες ἀσχολίες; **Δ**ὲν γνωρίζεις, ὅτι τὰ πολυτιμα αὐτά, χρυσοκέντητα ἐνδύματα γίνονται ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν



Ρωμιῶν, καὶ ὅτι πρέπει νὰ δίνης σ' αὐτοὺς λογαριασμὸ γιὰ ὅ,τι ἐξοδεύεις, ἀφοῦ ὁ πλοῦτος τῶν Βασιλέων εἶναι πλοῦτος τῶν ὑπηκόων τους;»...

**Ἡ** περιφρόνησις τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καὶ ἡ ἄλλειψις κοινωνικῆς εὐθύνης

ἔχουν φέρει στήν Πατρίδα μας μεγάλη διαφθορά στόν δημόσιο τομέα, ἀλλά καί σέ πολλοὺς ἀπό μᾶς τήν συνήθεια νά ἀποκτοῦμε ἀσυλλόγιστα μάταια πράγματα, ὄχι ἀναγκαῖα, λησμονοῦντες, ὅτι ὁ Θεός γιά κάποιο σκοπὸ μᾶς χαρίζει ὅσα μᾶς χαρίζει.

**Ὅ**σοι ὁμως ἐπιλέγουν τήν λιτότητα ἀπό εὐσπλαγχη καρδιά, ἐλκύουν τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί μεγαλουργοῦν, γινόμενοι κατὰ χάριν υἱοί, ὅμοιοι πρὸς τὸν Θεόν: **«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καί ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ»** (Λουκ. Σ' 31-36)...

\* \* \*

**Μετὰ** τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρουπνίας, διενεμήθη **Ἀναμνηστικὸ** στοὺς πιστοὺς. **Ἡ** δὲ ἀξιότιμος Πρόεδρος κ. Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου, μίαν ἀνθοδέσμη, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, γιά τήν συνεχή πατρικὴ φροντίδα, ἔμπνευσι καί συμπαράστασί του.

† Γ.Ι.Μ.

