



■ † Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ

Πρέπει νὰ βεβαιωθοῦμε ἀπόλυτα πὼς δὲν θὰ βρεθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὴν θέσι τοῦ πλούσιου τῆς Παραβολῆς*



Ἡ Παραβολὴ τοῦ πλούσιου καὶ τοῦ Λαζάρου μᾶς δείχνει, ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ζοῦν ὅπως πρέπει, θὰ ξυπνήσουν ξαφνικὰ σὲ μίαν ἄλλη πραγματικότητα, χωρὶς νὰ ἔχουν ὅμως τὴν εὐκαιρία νὰ διορθώσουν τὴν κατάστασί τους.

Τὰ μάτια τους θὰ ἀνοίξουν καὶ θὰ δοῦν καθαρὰ ποῦ βρίσκεται ἡ Ἀλήθεια. **Θ**ὰ θυμηθοῦν τότε, πὼς στὴν γῆ ὑπάρχουν πολλοὶ τυφλοὶ καὶ θὰ πρέπει νὰ γυρίση πίσω κάποιος ἀπὸ τοὺς νεκρούς, γιὰ νὰ τοὺς βεβαιώσῃ πὼς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ζῆ καὶ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὰ πράγματα μόνο σύμφωνα μὲ τὴν Ἀποκάλυψι τοῦ Κυρίου, μὲ κανέναν ἄλλον τρόπο.

Θὰ τοὺς λείψῃ καὶ αὐτὸ ὅμως, ἐπειδὴ γιὰ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ γνωρίσουν τὴν Ἀλήθεια, μάρτυρας εἶναι μόνο ἡ Ἀποκάλυψι. **Ἀ**πὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν τὴν Πίστι καὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἀλήθεια, ἀκόμα καὶ ἂν ἀναστηθῆ κάποιος ἐκ νεκρῶν, δὲν θὰ πεισηθῆ.

Τὰ αἰσθήματα τοῦ πλούσιου ἀνθρώπου στὴν Παραβολὴ αὐτή, τὰ ἔχει σίγουρα κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἀναχωρεῖ ἀπ' αὐτὴν τὴν ζωὴ.

Ἐπομένως, σύμφωνα μὲ τὴν Πίστι τοῦ κόσμου ἐκείνου, ποὺ

θα εἶναι Πίστι ὅλων μας, ὁ μόνος ὁδηγὸς γιὰ μᾶς στὸν δρόμο τῆς ζωῆς εἶναι ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Κυρίου.

Για πολλοὺς ὅμως ἡ Πίστις αὐτὴ θα φθάσῃ πολὺ ἀργά. **Θ**ὰ ἦταν πολὺ περισσότερο χρήσιμη ἐδῶ, ἀλλὰ δὲν τὴν διαθέτει ὁ καθένας.

Ἄς πιστεύσουμε τουλάχιστον τὴν μαρτυρία ἐκείνων ποὺ εἶναι ἐκεῖ, βάζοντας τὸν ἑαυτό μας στὴν κατάστασί τους. **Ἐ**κεῖνοι ποὺ ὑποφέρουν δὲν ψεύδονται. **Μ**ᾶς λυποῦνται καὶ θέλουν νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας, γιὰ νὰ μὴν πᾶμε καὶ ἐμεῖς ἐκεῖ ποὺ βασανίζονται οἱ ἴδιοι.

Δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ θέμα αὐτό ὅπως μιλάμε συχνὰ γιὰ συνηθισμένες ὑποθέσεις: «**Δ**ὲν μπορεῖ, θὰ περάσῃ τὸ κακό!». **Ὅ**χι, δὲν θὰ περάσῃ. **Π**ρέπει νὰ βεβαιωθοῦμε ἀπόλυτα πὼς δὲν θὰ βρεθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὴν θέσι τοῦ πλούσιου τῆς Παραβολῆς.



(*) Ὅσιου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χώρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Β', σελ. 151-152, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.