



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Εἰς τὴν Ανέσπερον Μνήμην τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος,
Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ
(† 17η Μαΐου 2013 ἐκ. ἡμ.)

«Εὐχαριστήρια 2023»

«Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσῖαις»

9η Ὀκτωβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο, 8η Ὀκτωβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῆς Ὁσίας Πελαγίας, ἐτελέ-
σθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Γιουστίνης, Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργ-
γία καὶ ἱερὸν Κτητορικὸν Μνημόσυνον καὶ
ἰδιαίτερος τοῦ Ἀειμνήστου Πατρὸς, Γέρον-
τος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ
(† 17/30.5.2013), Κτήτορος καὶ πρώτου Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.



Προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός. **Συνε-**
λειτούργησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Θεοδόσιος, Ἡγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως μας.
Προσηλθάν πολλὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Ἀειμνήστου, Μο-
ναχοὶ καὶ Λαϊκοί.

Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Τρισάγιον στὸ ἱερὸ Μνήμα τοῦ Ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε μικρὰ δεξιώσεις στὸ Ἀρχονταρῖκι τῆς
Μονῆς, ὅπου ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας εὐχήθηκε γιὰ μία
φορὰ ἀκόμη αἰωνία ἡ Μνήμη καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ Ἀειμνήστου
Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου, μακαριστοῦ Μητροπολί-



του Ωρωπού και Φυλῆς Κυπριανοῦ, καὶ παρεκάλεσε τὸν παριστάμενο κο Δημοσθένη, υἱὸ τοῦ ἀειμνήστου δωρητοῦ τοῦ οἰκοπέδου Μιχαὴλ Μπρέμπου, νὰ διηγηθῆ μερικὲς ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα τῆς Μονῆς.

Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὸ ἀπαραίτητο χρέος μας νὰ τιμοῦμε τὴν μνήμην, μὲ προσφορὰ, κόλλυβα, ἐλεημοσύνες, ὑπενθυμίζων, ὅτι ἔχουμε πολλὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ὠφέλειαν, τὴν ὁποῖαν λαμβάνουν ἐξ αὐτῶν οἱ ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων.

* * *

Τὴν Κυριακὴ, 9ῃ Ὀκτωβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου ἐκ τῶν Δώδεκα Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαιού, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ωρωπού καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ **Γ' Ἐκδήλωσις** τῶν ἀνανεωμένων «**Εὐχαριστηρίων**», τὰ ὁποῖα μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἐπανεσυστάθησαν τὸ 2016, στὰ ὅρια πλέον καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ τίτλο «**Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσῖαις**».

Ὅπως ἐπανελάβε ἡ Παρουσιάστρια, κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου,

ἡ ἐόρτιος αὐτῆ Ἐκδήλωσις εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ τὸ ἔτος 1976, στὴν προοπτικὴ νὰ τιμήσουμε τὸν τότε ἐορτάζοντα πνευματικὸ μας Πατέρα, Γέροντα καὶ Μητροπολίτη μας, Ἀείμνηστο ἤδη καὶ μακαριστὸ Κυπριανό.



Στὴν ἀνανεωμένη μορφή της, ἀπὸ τὸ ἔτος 2016, ἡ Ἐκδήλωσις τῶν Εὐχαριστηρίων ὁραματίζεται • **τὴν ἀναζωογόνησι τῶν καρδιῶν μας μὲ τὴν δρόσο τῶν Εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου** • **τὴν ἀνανέωσι τῆς Ἀγάπης μὲ τὰ νάματα τῆς Εὐγνωμοσύνης στὸ σεπτὸ πρόσωπό Του** • **τὸ ξεδίψασμα μὲ τὰ κρυστάλλινα ὕδατα τῆς Παρακαταθήκης Του, πρὸς δόξαν Θεοῦ.**





Στὴν Αἶθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Β' Γυμνασίου Ἄνω Λιοσίων, τὴν ὁποία παρεχώρησε εὐγενῶς ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησης, προσήλθαν ὁ πολυσέβαστος Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, πολλοὶ Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ πολλοὶ λαϊκοί, Μέλη καὶ φίλοι τῆς *Αγιοκυπριανιτικῆς Οἰκογενείας...*

Τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως, διαρκείας περίπου δύο ὥρων, τὸ ὁποῖο συνεκίνησε καὶ ἐνθουσίασε τὸ πυκνὸ ἀκροατήριον, περιελάμβανε • Ἐκκλησιαστικὸς Ὕμνος, • τρία «**Προσόμοια Εὐγνωμοσύνης**» (ἤχος γ', «Μεγάλῃ τοῦ Σταυροῦ»), συντεθειμένα εἰδικὰ γιὰ τὰ ἐφετινὰ «**Εὐχαριστήρια**», • μίᾱ συγκινητικὴταινία 15' μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ποιμαντικὴ δρᾶσι τοῦ τιμωμένου Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας, • μίᾱ ὁμιλία μὲ τίτλο «**Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Κυπριανός, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἑλέους**», ὑπὸ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, περιγραφούσα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἀειμνήστου πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρός, • τὰ τόσο πεφιλημένα στὸν Ἀειμνήστο Γέροντά μας παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ ὀργανικὰ τῆς Χορωδίας-Ὀρχήστρας μας: «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», τὰ ὁποῖα ἐπαρουσίασε ὁ π. Διονύσιος ἐπισημάνας τὸν πλοῦτον τῆς λαϊκῆς μας παραδόσεως καὶ τὸ καθῆκόν μας νὰ τὴν διασώσουμε καὶ μεταλαμπαδεύσουμε στὶς νεώτερες γενεές... • καὶ τὴν διανομὴ εἰδικοῦ **Ἀναμνηστικοῦ**, ὡς καὶ ἑνὸς κατηχητικοῦ φυλλαδίου «**Ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὸ Halloween (Χάλλουϊν)**», λόγῳ ἐπικαιρότητος.



Στὰ «Εὐγνώμονα Καταληκτήρια» του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εὐχαρίστησε θερμότατα τοὺς κοπιάσαντας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῆς πολὺ ὠφελίμου αὐτῆς Συνάξεως Εὐγνωμοσύνης.



Υπεγράμμισε τὸ ὅτι

ἐνῶ εὐρίσκόμεθα σὲ ἓνα ἱστορικό, πολιτικό καὶ κοινωνικό περιβάλλον, τὸ ὁποῖο ἐμπνέει ἀθυμία καὶ φόβο, οἱ ἐκκλησιαστικὲς Συνάξεις, οἱ λατρευτικὲς, ἀλλὰ καὶ οἱ ἑορταστικὲς, ὅπως ἡ ἀποψινὴ, ἀνανεώνουν τὴν ἐν Χριστῷ χαρὰ καὶ ἐλπίδα μας... **Ο** Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὴν ζωὴ γιὰ νὰ τὴν χαροῦμε, ὄχι μὲ κοσμικὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ τὴν εὐγνώμονα ἀποδοχὴ καὶ καλλιέργεια τῶν δωρεῶν Του.

Προέτρεψε τοὺς παρόντες, ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθειαν τῆς Παναγίας μας, τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος μας καὶ Μητροπολίτου, νὰ μιμῶνται τὸν Πατράρχη Ἰακώβ (Γένεσις, λβ' 24-32), ὁ ὁποῖος «ἐπάλευσε» μὲ τὸν Θεὸν γιὰ νὰ λάβῃ τὴν εὐλογία Του, προκειμένου νὰ διαλυθῇ ἡ ἀπειλὴ μιᾶς μεγάλης δοκιμασίας καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ εἰρηνικὰ τὸν ἀδελφόν του Ἡσαΰ. **Ἔ**τσι καὶ ἐμεῖς, ἄς «παλεύουμε» μὲ τὸν Θεὸν διὰ τῆς μετανοίας καὶ προσευχῆς, ζητοῦντες τὴν εὐλογία καὶ ἀντίληψί Του ἐν ὄψει τῶν ποικίλων ἀγώνων τῆς ἐν Χριστῷ πορείας μας, ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου...

* * *

Ἄς εὐχαριστήσουμε τὸν Πανάγαθο Κύριό μας γιὰ τὴν ἐφέτινη τέλεσι τῶν «**Εὐχαριστηρίων**», διὰ τῶν ὁποίων ἀναπτερόνεται τὸ αἶσθημα τῆς ἐνότητος ἐν Χριστῷ καὶ τῆς



εὐθύνης γιὰ τὴν τήρησι τῆς πολυτίμου πνευματικῆς **Παρακαταθήκης** τοῦ Ἀειμνήστου Πνευματικοῦ μας Πατέρα καὶ Μητροπολίτου.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...

† Γ.Ι.Μ.

