



■ † Κυριακὴ Δ' Λουκᾶ

«Παραληρήματα»*

Οἱ ψευδοδιδασκαλίες τῶν διανοουμένων

Μὲ τὸν σπόρο ποὺ ἔπεσε ἀνάμεσα στ' ἀγκάθια καὶ τὰ ζιζάνια ποὺ τὸν κατέπνιξαν, μαζὶ μὲ τὰ πλούτη, τὶς ἀπολαύσεις καὶ τὶς μέριμνες τοῦ βίου, στὶς παροῦσες συνθήκες πρέπει νὰ κατανοήσουμε τὶς διάφορες ψευδοδιδασκαλίες, τὶς ὁποῖες διαδίδουν οἱ διανοούμενοι. **Αὐτοὶ** ἔχασαν τὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ τὸν δρόμο ποὺ ὀδηγεῖ σ' Αὐτήν.



Τέτοιες διδασκαλίες διαφέρουν πολὺ μεταξύ τους: μερικοὶ ἐκφράζονται δημόσια καὶ ἀνοικτὰ κατὰ τῆς Ἀληθείας· ἄλλοι τὸ κάνουν μὲ πλάγια ὑπονοούμενα, ποὺ κατανοοῦνται ὅμως ἀπὸ ἐκείνους, στοὺς ὁποίους ἀπευθύνονται. **Σ**τὴν οὐσία ἐνεργοῦν ὅπως τὸ δηλητήριο μὲ μονοξείδιο τοῦ ἀνθρακα: μπαίνουν ἀπαρατήρητα, σκοτίζουν τὸ κεφάλι καὶ ἐπειτα μᾶς ὀδηγοῦν στὴν ἀπώλεια τῆς καθαρῆς συνείδησης.

Αὐτὸς ποὺ προσβλήθηκε ἀπὸ τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ «δηλητηρίου μὲ μονοξείδιο τοῦ ἀνθρακα» ἀρχίζει νὰ παραληρῇ σὰν ὑπνωτισμένος, ἀφοῦ ὅλα τριγύρω του ἐμφανίζονται ὄχι ὅπως εἶναι, οὔτε ὅπως παρουσιάζονται σὲ κάποιον ποὺ ἔχει καθαρὸ νοῦ. **Ό**ταν συναντήσης τέτοιο πρόσωπο, θὰ διαπιστώσης πὼς σ' αὐτὸν κάθε αἴσθησι τῆς Ἀληθείας ἔχει καταπνιγῆ καὶ τὸ ψέμα ἔχει διεισδύσει σ' ὅλα τὰ συστατικὰ τοῦ νοῦ του.

Τί πρέπει νὰ κάνη κανεὶς;

Νὰ μὴν ἀκούσῃ καὶ νὰ μὴ διαβάσῃ αὐτὰ τὰ παραληρήματα.

Κι ἂν τύχη νὰ τὰ ἀκούσῃ ἀκούσια, νὰ τὰ διώξῃ ἀμέσως ἀπὸ τὸ μυαλό του. Ἐὰν δὲν ἀποβληθοῦν, πρέπει, μέσῳ τῆς προσευχῆς, νὰ τὰ ὑποτάξῃ στὴν λογικὴ καὶ τότε θὰ σκορπιστοῦν ὅπως ὁ καπνός. □

(*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωτικὸς χώρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Β', σελ. 140-141, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.