

Βιβλιοπαρουσίασις



Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου *Ἡ δράσις τῆς μαγείας στὴν Ἀφρική*

Ἐκδόσεις: «Ὁρθόδοξος Κυψέλη».
Ἐκδοσις β' βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη 2009.
Σελίδες 222 (14 x 20.4).

Εἰσαγωγή

Ἡ μυστηριώδης ἀφρικανικὴ ἥπειρος, γνωστὴ σὲ ὅλους γιὰ τὸ τροπικὸ κλίμα, τὴν ὀργιώδη βλάστησι, τὶς ζουγκλες καὶ τὰ ἄγρια θηρία, τὰ ἄφθονα ἀγαθὰ ποὺ παράγει τὸ εὐφορο ἔδαφος τῆς, τὰ πλούσια κοιτάσματα ὀρυκτῶν, εὐγενῶν μετάλλων καὶ πολυτίμων λίθων, ἀπὸ ἐνωρὶς ἀπέσπασε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν πρωτόγονη κατάστασι τῶν κατοίκων τῆς.

Μετὰ τὴν κατάληψι τῆς Βορείου Ἀφρικῆς ἀπὸ τοὺς Ἄραβες, ἀναζητῶντας οἱ Εὐρωπαῖοι, τὸν 16ο αἰῶνα, δρόμο γιὰ τὶς Ἰνδίες, ἐγκατέστησαν ναυτικὲς καὶ ἐμπορικὲς βάσεις στὰ παράλια ὀλοκλήρου τῆς ἥπειρου. **Σύντομα** ὅμως διεπίστωσαν, ὅτι τὰ ἀφρικανικὰ λιμάνια διέθεταν καὶ ἄλλες ἰδιαίτερες δυνατότητες ἐκμεταλλεύσεως: Χρυσόν, ἐλεφαντόδοντο, ἀδάμαντες, ἀκόμη καὶ δούλους.

Οἱ Ἄραβες φύλαρχοι μὲ τὶς ληστρικὲς ὀμάδες τοὺς, ἐπετίθοντο στὰ ἀνύποπτα ἀφρικανικὰ χωριά, τὰ κατέστρεφαν καὶ μὲ τὴν βία ἄρπαζαν τοὺς Ἰθαγενεῖς, τοὺς ὠδηγοῦσαν στὰ καραβάνια τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, γιὰ νὰ πωληθοῦν στοὺς Εὐρω-

παίους και να μεταφερθῶν με πλοῖα στην Ἀμερική, σὰν φορτίο «μαύρου ἐβένου», ὅπως τὸ χαρακτήριζαν.

Ὀλόκληρη ἡ Ἀφρική ἐξημώθηκε και ἀναστατώθηκε ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες ἀπὸ τὸ δουλεμπόριο, πὺν εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τρία ἑκατομμύρια ἰθαγενῶν νὰ πωληθῶν ὡς δούλοι γιὰ νὰ γραφτῆ μία ἀπὸ τις μελανώτερες σελίδες τῆς Ἱστορίας.

Ὅταν ἐπὶ τέλους, μετὰ ἀπὸ παγκόσμια ἐξέγερσι, ἀπηγορεύθηκε τὸ δουλεμπόριο, ἔπληξε τοὺς ἀτυχεῖς Ἀφρικανοὺς μία ἄλλη συμφορά: ἡ ἀποικιοκρατία.

Οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, καταπατώντας κάθε ἀνθρώπινο δίκαιο και κανόνα ἠθικῆς μοιράσθηκαν τὰ ἐδάφη τῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ πλούσια ἡπειρος κατήντησε θέατρο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἀνταγωνισμοῦ και τῆς ἀπανθρώπου καταπίεσεως τῶν γηγενῶν. Παρ' ὅτι ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ἀπέκτησαν τὴν ἐλευθερία τους και ὀνομάζονται Δημοκρατίες, ὅμως δροῦν πολυδαίδαλοι μηχανισμοί, οἱ ὅποιοι ἐκμεταλλεύονται τὸν ἰδρώτα τοῦ λαοῦ μὲ τεράστια ὠφέλη, χωρὶς νὰ φαίνωνται και νὰ προκαλοῦν τὴν ἀντίδρασι τῆς κοινῆς γνώμης. Ἐτσι, ἐνῶ θεωρητικὰ ἡ Ἀφρική, ἡμπορεῖ νὰ θρέψῃ ὀλόκληρο τὸν κόσμο, σήμερα δὲν ἀξιώνεται νὰ προσφέρῃ τὰ ἀγαθὰ της οὔτε γιὰ μία ἀνθρωπινώτερη ζωὴ τῶν κατοίκων της.

Ἀπὸ τὸν περασμένο αἰῶνα, διάφορες χριστιανικὲς ἱεραποστολές, πὺν ἀνεπτύχθηκαν στὴν Ἀφρική, κατώρθωσαν νὰ ἀμβλύνουν, ἔστω και λίγο, τὴν θλιβερὴ κατάστασι πὺν ἐδημιούργησε ἡ πλεονεξία, ἡ ἀρπακτηκότης και ὁ τυχοδιωκτισμὸς τῶν λευκῶν ἀποίκων. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἱεραποστόλους θυσιάσθηκαν γιὰ νὰ μεταδώσουν τὴν Χριστιανικὴ ἀλήθεια, ν' ἀνακουφίσουν τὸν λαὸν ἀπὸ τὴν δυστυχία του, νὰ ἰδρῶσουν τεράστια συγκροτήματα νοσοκομείων, ἐκπαιδευτηρίων και ἄλλων εὐαγῶν ἰδρυμάτων. **Οἱ ἱεραποστολές μετέδωσαν κάθε πολιτιστικὴ και ἀνθρωπιστικὴ ἰδέα και δὲν θὰ ἦτο ὑπερβολὴ νὰ γραφτῆ, ὅτι προετοίμασαν μὲ τὰ κηρύγματα τῆς ἰσότητος, τῆς δικαιοσύνης, τὴν ἀφύπνισι τῶν Ἀφρικανῶν γιὰ ἐλευθερία ἀπὸ τὸν ἀποικιοκρατικὸ ἀπολυταρχισμὸ και τὴν ποικιλόμορφη ἐκμετάλλευσι.**

Σήμερα παρακολουθεῖ κανεὶς ἕναν τιτάνιο ἀγῶνα τοῦ ἀφρικάνικου λαοῦ γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ξένη κυριαρχία, γιὰ τὴν κατάληψι τῆς πολιτικῆς και διοικητικῆς ἱεραρχίας. Προσ-





παθῶν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν νεοϊδρυθέντων κρατῶν νὰ καταρτίσουν στελέχη γιὰ νὰ ἔλθουν οἱ βασικὲς διοικητικὲς θέσεις στὰ χέρια τους.

Μέσα σ' αὐτὴν τὴν κοσμογονία εἶναι εὐνόητο νὰ κλονίζονται οἱ παλιὲς θρησκευτικὲς τους ἀντιλήψεις. **Ἡ** εἰδωλολατρία, ὁ φετιχισμὸς (σεβασμὸς καὶ λατρεία ἀντικειμένων, στὰ ὁποῖα ἀποδίδουν μαγικὲς ἰκανότητες) καὶ τὰ φυλακτῆρια παραχωροῦν τὴν θέσι τους στὴν Μεσσιανικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας.

Οἱ ἀφρικάνικες κοινωνίες, μετὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς σκληρὲς δοκιμασίες καὶ καταπιέσεις τῶν κατοίκων τους, ἀναμένουν μὲ λαχτάρια τὰ ὑπερφυσικὰ γεγονότα τῆς σωτηρίας τους, διότι εἶναι λαὸς μὲ πλούσιο τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα. **Τὸ** ἔδαφος τῶν καρδιῶν τους εἶναι πλούσιο καὶ ἔτοιμο γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὁρθοδοξίας μας σ' ὅλη τὴν ἥπειρο.

* * *

Οἱ Ἕλληνες, σὰν μετανάστες τῆς Ἀφρικῆς, ὑπῆρξαν ἀμέτοχοι στὴν καταδυνάστευσι τῆς Μαύρης Ἠπείρου. **Δ**ὲν ἦσαν ποτὲ **ἀποικιοκράτες**, δὲν ἐβασάνισαν καὶ ἐκμεταλλεύθηκαν τοὺς λαούς. **Α**ντιθέτως ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τους καὶ γιὰ τὴν κατάργησι τῆς δουλείας. **Τὸ** Οἰκουμενικὸ μας Πατριαρχεῖο τὸ ἔτος 1872, πρῶτο κατεδίκασε τὸ θλιβερὸ φαινόμενον τοῦ **ρατσισμού**, τὸ ὁποῖον δυστυχῶς ἀκμάζει ἀκόμη καὶ σήμερα σὲ πολλὰς χώρες τῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ Ὁρθοδοξία κατὰ τὴν τελευταία πενηκονταετία εἰσέρχεται δειλά-δειλά σ' ὀλόκληρη τὴν Ἀφρική, διότι ἀποβλέπει μόνον στὴν ὑπέριστα ἄξια τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων τῆς καὶ ὄχι στὰ χρυσορρυχεῖα καὶ στὰ ὑλικά ἀγαθὰ τῆς. **Κ**αὶ οἱ μαῦροι ἀδελφοί, πού τὸ διαισθάνονται, στρέφουν τὰ μάτια τους πρὸς τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινὸ καὶ ἀτενίζουν μὲ ἐλπίδα τὸ μέλλον τῆς ζωῆς τους καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας τους.

Τὰ μεγάλα ἱεραποστολικά ἄλματα τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κυροῦ Πέτρου τοῦ Ζ' σήμερα συνεχίζονται ἀπὸ τὸν ἐπάξιο διάδοχό του, τὸν Μακαριώτατο κ.κ. Θεόδωρο τὸν Β'. **Ἡ** χειροτονία τριάντα περίπου Ἑλλήνων Ἐπισκόπων καὶ δύο Ἀφρικανῶν καὶ ἡ προσπάθεια ὀργανώσεως τῶν Μητροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν τους, ἀποτελοῦν σταθερὸ ξεκίνημα γιὰ τὸν εὐαγγελισμό τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ μάχη τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς μαγείας

στην Αφρική γίνεται καθημερινά. Δέν είναι καθόλου εύκολο νά ξεριζωθοῦν μονομιᾶς τὰ εἰδωλολατρικά καὶ ἀνιμιστικά αὐτὰ θρησκευτικά φαινόμενα, ἔστω κι ἂν οἱ ἀφρικάνικοι λαοί, προσπαθοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Χωρὶς τὴν παρουσία τῆς Ὁρθοδοξίας εἶναι ἀδύνατον νὰ συντριβοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ σκοτοῦς καὶ ἡ ἐξουσία πού ἔχουν οἱ μάγοι ἐπάνω στοὺς ἀφρικανικοὺς λαούς, μὲ τὴν μακραινὴν ἐμπειρία τῆς ἀπάνθρωπης ἀποικιοκρατίας.



Ἡ μαγεία στὴν Αφρική δὲν εἶναι μία διαφορετικὴ ἐπινόησις τῶν πρωτογόνων ἀνθρώπων, ἐφ' ὅσον καὶ ἐδῶ ὁ ἴδιος σατανᾶς ὑπάρχει καὶ γιὰ τοὺς ἰδίους σκοποὺς ἐργάζεται. Ὅταν κάποτε ἐρώτησα ἕναν δαιμονισμένον, ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ὁποίου ὠμιλοῦσε ὁ διάβολος: «Ποῦ εἶναι ἡ κατοικία σου;». Μοῦ ἀπήντησε: «Τὸ βασίλειό μου εἶναι στὴν Αφρική». Δέν εἴμεθα βέβαια ἐμεῖς ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθοῦμε τὸν λόγο αὐτὸν τοῦ διαβόλου, διότι γνωρίζουμε ὅτι εἶναι καὶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ψεύδους. Πάντως ὁ διάβολος, σὰν πονηρὸ πνεῦμα μπορεῖ νὰ κάνει βασίλειό του τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού εἶναι εἴτε ἄπιστος, εἴτε αἰρετικὸς, εἴτε ἀκόμη καὶ ὀρθόδοξος, ἀλλὰ ζῆ ἀμετανόητος καὶ ξένος ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας.

* * *

Ἐπειδὴ ἔζησα περὶ τὰ 15 χρόνια στὴν ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ τῆς Κεντρικῆς Αφρικῆς, διεπίστωσα ὅτι οἱ μεθοδεῖες τῶν μάγων γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τῶν θελημάτων τῶν δαιμόνων εἶναι φρικιαστικές, ἀσυνήθιστες καὶ ἀσυγκρίτως χειρότερες ἀπὸ τίς σατανικὲς πράξεις τῶν μάγων τῆς Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς.

Τὸ ἄλλο μειονέκτημα τῆς συνεχιζομένης δράσεως τῆς μαγείας στὴν Αφρική εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία ἔκαμε τὴν παρουσία της μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες δεκαετίες. Δέν ἠμποροῦμε νὰ ὀμιλοῦμε γιὰ ἀντιμαγικὴ δρᾶσι ἀπὸ ἄλλες «ἐκκλησίες», διότι ἀποδείχθηκε στὴν πρᾶξι – θὰ τὸ διαπιστώσῃ αὐτὸ καὶ ὁ εὐσεβὴς ἀναγνώστης ἀπὸ τὰ περιστατικά, πού θὰ διαβάσῃ, παρακάτω – ὅτι οἱ δαίμονες ἐμπαίζουν τοὺς παπικοὺς ἱερεῖς, ἐὰν τολμήσουν νὰ διαβάσουν κάποιον δαιμονόπληκτον, ἐνῶ οἱ πάστορες τῶν Προτεσταντῶν εἶναι οἱ ἴδιοι μάγοι καὶ συνεργάτες τοῦ σατανᾶ.

Ὁ πόλεμος πού ἔχει ἐξαπολύσει ὁ διάβολος ἐναντίον τῆς



μαχομένης Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν λειτουργῶν της στὰ Ἱεροποστολικά Κλιμάκια τῆς Ἀφρικῆς δέν, νομίζω, ὅτι ἔχει προηγουμένο.

Πασχίζουν κυριολεκτικὰ τὰ δαιμόνια νὰ ἐμποδίζουν ποικιλοτρόπως τὴν ἐξάπλωσι τῆς Ὁρθοδοξίας στὴν Ἀφρική, διότι γνωρίζουν ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία τοὺς ἀρπάζει χιλιάδες ἀνθρώπους, αὐτοὺς ποὺ βαπτίζονται κάθε χρόνο. Ἄρκει νὰ σημειωθῆ ἐδῶ, ὅτι σ' ὅλη τὴν ἀφρικανικὴ ἡπειρο οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι ἰθαγενεῖς Χριστιανοὶ μας πλησιάζουν τὰ δύο ἑκατομμύρια. **Μ**ᾶς ἀπειλοῦν οἱ μάγοι. **Ζ**ητοῦν νὰ μᾶς ἐκδικηθοῦν, ἀλλὰ φοβοῦνται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν Θεία Χάρι, ἡ ὁποία σὰν ἀσπίδα σκεπάζει καὶ φρουρεῖ τοὺς ἀδελφούς μας ἱεραποστόλους, ποὺ ἐργάζονται ἐκεῖ μὲ τὶς εὐχὲς τῶν ἁγίων Ἐπισκόπων καὶ Γεροντάδων τους.

* * *

Τὸ παρὸν βιβλίον δέν εἶναι ἐπιστημονικὴ μελέτη, διότι δέν διεκδικεῖ θέσι σὲ ἐκπαιδευτικούς χώρους. **Εἶναι** τὸ ἀπόσταγμα καὶ ἡ ἐμπειρία ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς, ποὺ σταχυολογήθηκαν μὲ σκοπὸ νὰ προσφερθοῦν ἀπὸ ἀγάπη στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει ἔχοντας τιμόνι στὴν ζωὴ του τὴν λογικὴ του, νὰ ξεσκαλώσῃ τελειῶς ἀπὸ τὰ κατάρτια τῆς ἐν Χριστῷ Πίστεως καὶ ζωῆς καὶ νὰ καταποντισθῆ στὰ βαθειὰ νερὰ τῆς ἀπελπισίας του, ζώντας μακρὰν τοῦ Θεοῦ.

Διαιρεῖται σὲ τρία κεφάλαια:

Στὸ πρῶτο περιέχονται μικρὲς ἐνότητες σχετικὲς μὲ τὴν σύντομη Ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς, ἀκολουθοῦν τὰ γεωγραφικὰ στοιχεῖα της, οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν Ἀφρικανῶν, ἡ ἐξάπλωσις τῆς μαγείας στὸν κόσμον, ἡ σχέσις Χριστιανισμοῦ καὶ μαγείας, ἡ στάσις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι στὴν μαγεία, ἡ μαγεία στὸ Κογκό, ἡ μαύρη καὶ ἡ λευκὴ μαγεία, ἕνας διάλογος μὲ... τὸν διάβολο.

Τὸ δεῦτερο Κεφάλαιο περιέχει πολυπληθῆ γεγονότα τῆς μαγείας.

Καὶ τὸ τρίτο Κεφάλαιο περιέχει τρεῖς ἐνότητες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μαθαίνουμε πῶς θ' ἀπαλλαγῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν διάβολο, πῶς οἱ δαίμονες σήμερα ἐμποδίζουν τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τί μᾶς λέγουν οἱ ἴδιοι πιεζόμενοι



ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ.

Πιστεύουμε, ὅτι τὰ περιστατικὰ αὐτὰ θὰ προβληματίσουν, ἴσως καὶ συγκλονίσουν, καὶ τὸν πιὸ σκληρὸ καὶ ἀδιάφορο ἀναγνώστη καὶ θὰ τὸν βοηθήσουν σὲ μιὰ ὀριστικὴ ἀναπροσαρμογὴ τοῦ στοὺς κόλπους τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἐλπίζουμε, μὲ τὴν ἀνάγνωσι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ κάνουν ἓνα καλλίτερο καὶ σταθερότερο προσανατολισμὸ πρὸς τὴν Ὁρθοδοξία καὶ εὐχόμεθα μαζὶ μὲ τὰ συμπεράσματα, πού θὰ ἀποκομίσουν, νὰ λάβουν καὶ τὶς ἀποφάσεις τους, γιὰ νὰ ζήσουν καὶ νὰ πεθάνουν ὡς συνειδητοὶ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί.

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος.

Εἰσαγωγή.

Κεφάλαιον Πρῶτον

Σύντομη ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ Ἀφρικὴ σὰν γεωγραφικὸς χῶρος.

Θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν Ἀφρικανῶν.

Ἡ Ἱστορία καὶ ἡ ἐξάπλωσις τῆς μαγείας στὸν κόσμον.

Ἡ ἐξάπλωσις τῆς μαγείας στὴν Ἑλλάδα.

Χριστιανισμὸς καὶ Μαγεία.

Ποιὰ ἡ στάσις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς μαγείας.

Ἡ Μαγεία στὸ Κογκό.

Ἡ μαύρη Μαγεία.

Ἡ λευκὴ Μαγεία.

Διάλογος μὲ τὸν...διάβολο.

Κεφάλαιον Δεύτερον

Ἄριστος τὴν κτύπησε στὸ πρόσωπο...

Ἦπάρχει ἄλλος μάγος δυνατώτερος.

Μαγεία μὲ θῦμα ἓνα παιδί.

Μαγεία στὸ Ποτοπωλεῖο - Μάϊος 1991.

Φωτιά ὁ ἱερεὺς γιὰ τὸν μάγο...

Δὲν μπορῶ νὰ κάνω προσευχή.

Λιποθυμία μιᾶς Κογκολλέζας ὑποψήφιας γιὰ τὸ Βάπτισμα.



Νεαρός μάγος παραδίδει τὰ ὄπλα του.

Τὸ πάθημα τοῦ «ιεραποστόλου» προτεστάντη.

Ἄν κυττάξω στὰ μάτια αὐτὴ τὴν εἰκόνα θὰ πεθάνω.

Οὶ δαίμονες ἀναστατώνονται...

Νυκτερινὸς ἐπισκέπτης ἀναστατώνει τὸ σπίτι.

Θεραπεία ἀπὸ ἐλεφαντίασι.

Δαιμονισμένος ἔκαιγε τὰ δάση.

Φοιτήτρια τῆς ἱατρικῆς, θῦμα τῆς μαγείας...

Τὸ φέρετρο γκρεμίζει σπίτια!!!

Κόλλησε τὸ μαγικὸ εἶδωλο στὸ χέρι του.

Ἐνα κοριτσάκι 12 ἐτῶν μεγάλη μάγισσα!

Ὁ ἀπείθαρχος μικρὸς μάγος.

Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ μάγου προέδρου μὲ ὀρθόδοξο χριστιανό.

Οὶ μάγοι ἐξαφάνισαν μιὰ γυναῖκα.

Οὶ μάγοι κυνηγοῦν νὰ σκοτώσουν μιὰ γυναῖκα.

Οὶ μάγοι τεμαχίζουν τὸν πατέρα ἑνὸς συνεργάτου μου.

Ὁ κατηχητὴς δαιμονίσθηκε.

Τώρα θὰ βασανίσω ἐσένα.

Ἡ Δήμητρα καὶ ὁ Ἄγγελος.

«**Ἐ**γὼ εἶμαι ὀρθόδοξος παπᾶς... ὁ παπᾶ Κοσμᾶς...».

«**Π**ήγαινε νὰ σὲ διαβάση ὀρθόδοξος παπᾶς...».

«**Λ**υτρώθηκα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ σατανᾶ...».

Θεραπεία δαιμονιζομένης.

Ἡ Ἁγία Ἄννα μὲ ἐβοήθησε στὸν πόλεμο μὲ τοὺς μάγους.

Θὰ ἔχουν πολὺ δυνατὰ μάγια...

Ὁ κατηχητὴς τοὺς εἶναι μεγάλος μάγος...

Γκρεμίσθηκε ἡ γέφυρα.

«**Σ**ατανᾶ, φῦγε ἀπὸ τὸ παιδί...».

Εἶδε ἓνα αὐστηρὸ ἀξιωματικό...

Ὁ νεαρὸς Δημήτριος θῦμα μαγείας...

Σηκώθηκε ἡ παράλυτη γυναῖκα...

Ἡ Βασιλικὴ στήν...φυλακὴ.

Οὶ δύο βόες...

Πηγαίνετε στοὺς Ὁρθοδόξους...



Ὁ παπᾶ Λάζαρος θεραπεύει παράλυτον ἀπὸ μάγια.

Ὁρθόδοξος κατηχητὴς ἐπῆγε στὸν μάγο.

Νεκρὸς ἔδιωχνε ζωντανόν....

Μαγικὰ στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας.

Κεφάλαιον Τρίτον

Πῶς θ' ἀπαλλαγῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς μαγείας
καὶ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ ἐχθροῦ τῆς σωτηρίας μας;

Πῶς σήμερα ὁ διάβολος ἐμποδίζει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν με-
τάνοια καὶ τὴν σωτηρία τους;

Τί μᾶς λέγουν οἱ δαίμονες πιεζόμενοι ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ;

Γιὰ τὴν πίστι μας στὸν Σταυρό.

Γιὰ τὴν δύναμι τῆς προσευχῆς.

Γιὰ τὰ σατανικὰ βιβλία τῆς μαγείας.

Γιὰ τὶς παγίδες ποὺ στήνει ὁ διάβολος.

Γιὰ τὴν κακία τοῦ διαβόλου.

Γιὰ τὶς πτώσεις τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ διάβολος κατήντησε «κλωτσοσκούφι».

Οἱ δαίμονες καταγράφουν τὴ ζωὴ μας.

Ὁ διάβολος, χωρὶς νὰ τὸ θέλη, μᾶς ὀδηγεῖ στὴν μετάνοια.

Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι φωτιὰ γιὰ τὸν διάβολο.

Απερίγραπτη ἡ κακία τοῦ διαβόλου.

Ὁ διάβολος ἀποκτᾶ δικαιώματα.

Ὁ διάβολος μᾶς εἰρωνεύεται.

Ὁ διάβολος μᾶς ἐξηγεῖ ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο του.

Ὁ διάβολος ἀλαζονεύεται γιὰ τὴν ἐλευθερία του.

Ἐπίλογος.

