



## Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνεύουσις Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο καγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

### ■ «Ἀνίερη πράξι»

## Τὸ Κοράνι στὰ ἑλληνικὰ

## ἔφερε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν Κῶ<sup>1</sup>

Ἔνα προκλητικὸ δῶρο καὶ μιὰ ἀπροκάλυπτη παραδοχὴ  
«ταρακούνησαν» τὸ νησί...

### Μέρος Ε΄.

**Κ**ατὰ τὴν ὀλιγόλεπτη στάση του, καθ' ὁδὸν γιὰ τὴν κηδεῖα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, τὸν Πατριάρχη ὑποδέχθηκαν θερμὰ ὁ οἰκειὸς Μητροπολίτης Κῶου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ παρεπιδημῶν στὴν Κῶ Μητροπολίτης Ἀγκύρας κ. Ἰερεμίας, κληρικοὶ, μοναχοὶ καὶ μοναχές, ὁ Ἰμάμης Κῶ, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ασφαλείας, καὶ ἐλάχιστοι πιστοί.

Δὲν εἶναι στίς προθέσεις μας νὰ σταθοῦμε στὴν τραγικότητα τῶν συμμετεχόντων ἄρον ἄρον σὲ μιὰ ἀστραπιαία ἐπιχείρηση ἐθιμοτυπικῆς παρουσίας, ἢ ὁποῖα, ἐνῶ διήρκεσε λίγα λεπτά, προβλήθηκε ἀπὸ τὰ τοπικὰ μέσα σὲ ἕνα βίντεο πού συνολικὰ ἀγγίζει τὰ 15 λεπτά.

Ὡστόσο εἶναι τραγικὸ, ὅταν εἶσαι ὑποχρεωμένος (εἶτε γιὰ λόγους ψηφοθηρικοῦς –οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες, εἶτε ἀπὸ φόβο πρὸς τὸν οἰκειὸ Ἐπίσκοπο– ὁ κληρὸς) νὰ ὑποδεχθεῖς Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ νὰ πεῖς ὅλα ἐκεῖνα τὰ κολακευτικὰ λόγια, ἢ ἀλήθεια τῶν ὁποίων εἶναι ἐντελῶς σχετικὴ καὶ σαφῶς μακρὰν τῆς πίστεως.

Πρόθεσή μας εἶναι νὰ ἀναδείξουμε τὸ δῶρο ἐθιμοτυπίας πού ἐπέλεξε ὁ Πατριάρχης νὰ δωρίσει στὸν Ἰμάμη Κῶ!...

Τοῦ δώρισε, λοιπόν, τὸ Κοράνι μὲ μετάφραση στὴν Ἑλληνικὴ. Γι' αὐτὴ τὴν κίνηση δὲν πέφτουμε καὶ ἀπὸ τὰ σύννεφα. Ἐκεῖνο πού ἦταν προκλητικότατο στὴν συνέχεια εἶναι ἡ ἀπο-

κάλυψη τοῦ Ἀγκύρας Ἱερεμία, πὼς τὴν σχετικὴ ἔκδοση ἔχει πραγματοποιήσει τὸ Ὁρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζῦ στὴν Γενεύη τῆς Ἑλβετίας.

(Δεῖτε τὸ σχετικὸ ντοκουμέντο μετὰ τὸ 10:58).

**Κατόπιν** μικρῆς ἔρευνας στὸ διαδίκτυο, ἀνθολογήσαμε σχετικὰ ντοκουμέντα μετὰ Ὁρθόδοξους Ἀρχιερεῖς νὰ δωρίζουν τὸ Κοράνι!!!



• **Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009** ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εὐρισκόμενος στὴν Ἀτλάντα τῆς Ἀμερικῆς, ἔκανε δῶρο ἓνα Κοράνι στὸν πρόεδρο τῆς Coca Cola, τὸ ὁποῖο ἀποκάλεσε μάλιστα «**Ἅγιο Κοράνι**» καὶ ἱερὸ βιβλίον «**τῶν ἀδελφῶν μας**» τῶν Μουσουλμάνων.

**Στὴν** ὁμιλία του εἶπε τὰ ἑξῆς: «**Ἀξιότιμοι Μουχτάρ καὶ Δάφνη Κέντ** [ὁ Μουσουλμάνος Πρόεδρος τῆς Coca Cola καὶ ἡ σύζυγός του]... **Ἀγαπητὲ φίλε Μουχτάρ...** γνωρίζουμε πὼς οἱ ἡρωϊκὲς προσπάθειες τῶν γονιῶν σου χάριν τῶν Ἑβραίων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δὲν βασιζόνταν σὲ κάποια θρησκευτικὴ κοσμοαντίληψη, ἀλλὰ στὸ σφαιρικὸ ὄραμα τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τῆς ἀξίας κάθε ἀνθρώπινης ζωῆς... **Ἔχω ἓνα μικρὸ ἀναμνηστικό. Μικρὸ καὶ σπουδαῖο. Ἀναμνηστικό γιὰ τὴν Δάφνη καὶ τὸν Μουχτάρ. Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἅγιο Κοράνι. Τὸ ἱερὸ βιβλίον τῶν Μουσουλμάνων ἀδελφῶν μας.**»

• **9/11/2009.** Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ὁ Πατριάρχης ἔδωσε καὶ πάλι ἓνα Κοράνι ὡς «δῶρο» στὸν πρόεδρο τοῦ Μουσουλμανικοῦ Συμβουλίου τοῦ Καυκάσου Allahshukur Pashazade γιὰ τὴν 60ῆ ἐπέτειο. **Τὸ** Κοράνι δόθηκε στὸν Σεῖχη ἐνώπιον τῶν ἀντιπροσώπων τῶν κατὰ τόπους Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Βατικανοῦ, καὶ ἰσλαμικῶν κοινοτήτων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, σὲ μιὰ «σεμνὴ τελετὴ» ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ παλάτι Gulistan στὸ Μπακού.

• **18/4/2012** ἦταν ἡ σειρὰ τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων νὰ δωρίσει Κοράνια.





Στὸν πρίγκιπα τῆς Ἰορδανίας Ἐμίρ Γάζη καὶ στὸν Μουφτὴ τῆς Αἰγύπτου Ἀλὶ Τζούμαση Τζαμάκ. **Μ**άλιστα στὸν πρίγκιπα δόθηκε Κοράνι «ἐξ ἐλεφαντοστοῦν» καὶ στὸν Μουφτὴ πλακέτα «μετ' ἐπιγραφῆς χωρίων τοῦ Κοραίου».

● **15/4/2013.** Ὁ νεοχειροτονημένος Μητροπολίτης Κομοτηνῆς καὶ Μαρωνείας Παντελεήμονας, 26 Μαρτίου 2013 καὶ ἡμέρα Τρίτη, ἐπισκέφθηκε τὸν Μουφτὴ Κομοτηνῆς κ. Χαφίζ Τζεμαλή Μέτσο στὰ γραφεῖα τῆς Μουφτείας.

\* \* \*

**Οἱ παπικοὶ** Φραγκολατῖνοι εἶναι ὅμως πιό... προχωρημένοι.

● **Τὸ 1999** (πρὶν τὸν Πάπα), ὁ καθολικὸς ἱερέας George Maronitch, μπροστὰ στὰ ἐκπληκτα μάτια Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων, **προσκύνησε τὸ Κοράνι** κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ραμαζανιοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη.

● **Τὸ 1999**, ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β' δὲν ἀρκέστηκε στὸ νὰ δωρίσει ἢ νὰ διαβάσει τὸ Κοράνι. **Ἔκανε κάτι ἀσύλληπτο. Τὸ πῆρε καὶ τὸ φίλησε!**



\* \* \*

**11/02/2010. Καὶ μία ἀντίδραση:**

**Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Νικόδημου Πετρόπουλου:**

«Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ. Βαρθολομαίῳ

“Ὅτι οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου”

“Διότι ἡ πορεία σου αὐτὴ δὲν μοῦ εἶναι ἀρεστὴ”

(Ἀριθμ. κβ' 32-33)

**Πατέρα μας σωθεῖς,**

Ἄν καὶ μικρός, ἀμαθής καὶ ἐλάχιστος, Σᾶς ἀποστέλλω ἀπὸ τὴν Πόλιν τοῦ Πρωτοκλήτου μερικὰ ἀντίτυπα Καινῆς Διαθήκης, διὰ νὰ τὰ προσφέρετε, ὅπου ἀνάγκη ἐστὶν ἀντὶ τοῦ Κοραίου! Εἰς Ὑμᾶς Δέσποτα ἄνωθεν ἐδόθη ὁ Σταυρός, ἡ Ἁγία Γραφή καὶ τὸ Τρικέρι –ὅποια τιμὴ!– διὰ νὰ ἀγιάζετε καὶ φωτίζετε τὸν κόσμον μὲ τὸ φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ κατάπτυστος πράξις Σας, Σᾶς ἀπεγύμνωσε τῆς χάριτος τῆς Παναγίας Τριάδος καὶ Σᾶς ἀπέρριψεν ἐκ τοῦ θρόνου τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν. Διὰ τοῦτο ἐν δάκρυσιν, οἰμωγῆς καὶ θρήνε-

σιν γονυπετεῖς καὶ ἀπὸ καρδίας δεόμεθα ἐκτενῶς δι’ Ἑμᾶς τὴν σωτήριον μετάνοιαν καὶ τὴν ἀνάνηψίν Σας.

Δεχθῆτε παρακαλῶ τὸν νύϊκὸν δίκαιον ἔλεγχον ὡς ἐκεῖνον τῆς ὄνου τοῦ Βαλαὰμ καὶ μὴ μὲ αἰτιᾶσθε. Ἀηδισμένος καὶ ἔγκλειστος εὕρισκόμενος πλέον καὶ ἐν προσευχῇ σχολάζων στρέφω τὰ δακρύβρεκτα βλέμματά μου τῷ Αἰωνίῳ Δεσπότη καὶ δικαιοκρίτῃ Θεῷ ἡμῶν, τῷ δυναμένῳ ἡμᾶς καὶ Ἑμᾶς σῶσαι καὶ ἐκ βάθους καρδίας ὀλοφυρόμενος ἀναβοῶ: Στήριξον Ὁρθοδοξία τὴν Ἐκκλησίαν Σου Χριστέ καὶ σῶσον ἡμᾶς τῆς αἰωνίου κολάσεως. Διὰ δὲ τὸν σκανδαλισμὸν τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν –καὶ μόνον– μὴ νομίσητε ὅτι θὰ ἐκφύγετε τῆς ράβδου καὶ τῆς ὀργῆς Κυρίου (πρᾶγμα ποὺ ἀπευχόμεθα), ὅμως “ἤδη ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται” (Λουκᾶ γ’ 9).

Ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις

Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Πετρόπουλος,

Προϊστάμενος Ἱεροῦ ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Πατρῶν».

**Καλὴ Μετάνοια!**

*Ἔπεται τὸ Μέρος C’.*

---

(\*) Περιοδ. «Θεοδρομία», Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2022, σελ. 552-554.

• Τοῦ Ἐλευθερίου Ν. Κοσμίδη. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.