



**Πεντηκοστάριον
Χαρμόσουνον**
Τὸ Ταξίδι Συνεχίζεται
μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως
πρὸς τὴν Δόξα τῶν Ἑσχάτων



■ † Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος

**Ἦχι μόνο ἐπιφανειακὴ σχέσι μετὸν Κύριο,
ἀλλὰ ἐσωτερικὴ ἔνωσι μαζί Του***

Οἱ συμπολίτες τῆς Σαμαρείτιδος, μετὰ τὶς δύο ἡμέρες ποῦ πέρασαν μετὸν Κύριο ἀνάμεσά τους, τῆς εἶπαν: «οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἶδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός» (Ιωάν. 8' 42).

Ἦτσι γίνεται μετὸ ὅλους. Στὴν ἀρχὴ καλοῦνται στὸν Κύριο ἀπὸ τὸν λόγο κάποιου ἀγνώστου ἢ πολλοὶ καὶ ἀπὸ τὴν γέννησί τους. Ἦταν ὅμως γεύονται προσωπικὰ τὶ σημαίνει νὰ ζῆς μετὸν Κύριο, τότε δὲν προσκολλῶνται κοντά Του λόγῳ κάποιας ἐπαφῆς μετὸν χριστιανικὴ κοινωνία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἔνωσί τους μαζί Του.

Γιὰ ὅλους ἐκείνους ποῦ γεννήθηκαν σὲ μία χριστιανικὴ κοινωνία, εἶναι ἀπαραίτητο αὐτὸ νὰ τὸ κάνουν νόμο γιὰ τὸν ἑαυτό τους, δηλαδὴ νὰ μὴν ἀρκοῦνται μόνο στὴν ἐπιφανειακὴ σχέσι μετὸν Κύριο, ἀλλὰ νὰ ἐπιδιώξουν νὰ ἐνωθοῦν μαζί Του ἐσωτερικά, ὥστε μέσα τους νὰ φέρουν πάντα τὴν μαρτυρία πὼς βρίσκονται στὴν ἀλήθεια.

Γιατὶ εἶναι ἀπαραίτητο αὐτό;



Εἶναι ἀπαραίτητο, γιὰ νὰ ἐνωσωμάτωσουμε μέσα μας τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀποκατάστασις ἐκείνου ποῦ εἶναι πεσμένος. Γι' αὐτό, ἀφήστε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο ποῦ εἶναι διεφθαρμένος ἀπὸ τὶς ἀπα-

τιλές ἐπιθυμίες καὶ ἐνδυθῆτε τὸν νέο ἄνθρωπο, ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ δικαιοσύνη καὶ ὁσιότητα τῆς ἀληθείας (βλ. Ἐφ. δ' 22-24). **Ἔτσι** θὰ βεβαιωθῆτε ἐσωτερικά, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀληθινὰ ὁ Σωτὴρας ὅχι μόνο τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ δικός σου προσωπικά.



(*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Α', σελ. 167-168, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.