



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

**Ὁ Ὅσιος Δεϊκόλας ἢ Δικόλας,
Ἡγούμενος ἐν Μποσὰμ Ἀγγλίας
† 18ῆ Ἀπριλίου (Ζ' αἰ.)**

Ὁ Ὅσιος Δεϊκόλας (St. Deicola or Dicul) καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἴρλανδία καὶ ἐξῆσε τὸ δεῦτερο ἡμισυ τοῦ Ζ' αἰ.

Ἄν καὶ ἀφανής, ἡ κληρονομία του στὸ Δυτικὸ Σάσσεξ (West Sussex) εἶναι ἀκόμη ζωντανή. Εἶναι ἓνας ἀπὸ τοὺς Ἴρλανδοὺς, οἱ ὁποῖοι τὸν Ζ' αἰ. μετέβησαν στὴν Ἀγγλία, προκειμένου νὰ κηρύξουν τὸν Χριστὸ στὰ ἐν πολλοῖς παγανιστικὰ βασίλειά της.

Ἐνῶ Ἴρλανδοὶ Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἀϊδανὸς τοῦ Λίντισφαρν († Μνήμη: 31ῆ Αὐγούστου, βλ. *ἐδῶ*) καὶ ὁ Φουρσεὺς τοῦ Μπέργκαστλ († Μνήμη: 16ῆ Ἰανουαρίου) ἐπαιζαν σημαντικὸ ρόλο στὴν μεταστροφή τῶν Ἀγγλῶν, ὁ Ἅγιος Δεϊκόλας παρέμεινε χωρὶς ἐπιρροή καὶ δὲν ἐπιχείρησε ποτὲ νὰ ὀργανώσῃ μία μεγάλης κλίμακος ἀποστολή.



Ὅστόσο, ὁ περίφημος ἐνδοξος σαξονικὸς ναὸς στὸ Μποσὰμ (Bosham) τοῦ Δυτικοῦ Σάσσεξ, τὸν ὁποῖον ἱδρυσε ὁ ἴδιος, εἶναι ἓνα πραγματικὸ στολίδι καὶ προσκύνημα.

Ὁ Ἅγιος Ἡγούμενος Δεϊκόλας μὲ μιὰ ὀλιγομελῆ Ἀδελφότητα πέντε ἢ ἕξι Μοναχῶν ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο

Οὐίλφριδο (St. Wilfrid, † Μνήμη: 24η Ἀπριλίου, βλ. *ἐδῶ*), ὅταν εὐαγγελίσθηκε τὸ βασίλειο τοῦ Σάσσεξ –τὸ τελευταῖο ἀπὸ τὰ πρῶϊμα ἀγγλικά βασιλεία πού ἀσπάζθηκε τὴν Ὁρθοδοξία– μεταξύ 681 καὶ 686. Ὁ Ἅγιος Οὐίλφριδος ἔκτισε ἐπίσης μιὰ Ἐκκλησία στὸ Μπόσαμ, ἡ ὁποία δὲν σώζεται σήμερα.



Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Μπόσαμ.

Ἄν ἀποτελοῦσε ἔκπληξι ἢ εὐρεσις περιπλανωμένων Ἱρλανδῶν Μοναχῶν ἐκτὸς τῆς πατρίδος τους, καθὼς ἢ αὐτοεξορία γιὰ χάρι τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦσε ἱρλανδικὴ ἀσκητικὴ παράδοσι. Ἐξ ἄλλου, ἡ νότια Ἀγγλία χρησίμευε ὡς χερσαία ὁδὸς γιὰ ὅσους Ἱρλανδοὺς ταξίδευαν πρὸς τὴν Ἥπειρο.

* * *

Ὁσον ἀφορᾷ τὸν Ἅγιο Δεϊκόλα, ὠρισμένοι μελετητὲς πιστεύουν, ὅτι πρωτοκήρυξε στὸ Νόρφολκ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀγγλίας καὶ συνδέθηκε μετὰ τὴν ἱεραποστολὴ τοῦ Ἁγίου Φουρσεῶς, ὁ ὁποῖος ἱδρυσεν Μοναστήρι στὸ Μπέργκ Κάστλ (Burgh Castle) στὸ Νόρφολκ. (Τὸ χωριὸ Ντίκελμπεργκ [Dickleburgh] στὸ Νόρφολκ μπορεῖ κάλλιστα νὰ πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δεϊκόλα, καθὼς εἶναι πιθανὸν νὰ ἔζησε γιὰ λίγο ἐκεῖ).

Ἀφοῦ ὁ εἰδωλόατρης Βασιλεὺς Πέντα (Penda) ἐπιτέθηκε στὴν Ἀνατολικὴ Ἀγγλία καὶ ὁ Ἅγιος Φουρσεὺς μετὰ τοὺς συντρόφους του ἀναγκάστηκαν νὰ μετακινηθοῦν στὴν ἡπειρο, εἶναι πιθανὸν ὁ Ἅγιος Δεϊκόλας νὰ ταξίδευσε νότια στὸ Σάσσεξ καὶ νὰ ἱδρυσεν τὴν Μονὴ Μπόσαμ περίπου τὸ 670. Μεταξὺ τῶν συντρόφων του στὸ Μπόσαμ ἴσως νὰ ἦταν οἱ Ἅγιοι ἀδελφοὶ Βοτοῦλφος (St. Botolph, † Μνήμη: 17η Ἰουνίου) καὶ Ἀδόλφος (St. Adolph), οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀγγλία γιὰ ἓνα διάστημα.

Τὸ ἔτος καὶ ἡ ἡμερομηνία θανάτου τοῦ Ἁγίου Δεϊκόλα εἶναι ἄγνωστα. Σύμφωνα μετὰ μιὰ ἐκδοχὴ, ὁ τάφος του ἦταν στὸ Ντέλγκανυ (Delgany) στὴν κομητεία Γουϊκλοου (Wicklow) τῆς Ἱρλανδίας.

Τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Δεϊκόλα ἐμφανίζεται σὲ πολλὰ πρῶϊμα Μαρτυρολόγια, γεγονόςς τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ. Σήμερα ὁ μόνος τόπος προσκυνήσεώς του εἶναι τὸ Μπόσαμ.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησι, καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!*

(*) Βλ. <https://orthochristian.com/140867.html>. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.