



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀλλὰς (ἡ Ἄλλα) καὶ οἱ σὺν αὐτῇ † 26ῆ Μαρτίου 375

Στίχοι

*Τόσσην πυρὶ φλέγουσι πληθὸν Μαρτύρων.
Ὅσας ἄγει μὴν σήμερον τὰς ἡμέρας.*



Ἡ Ἁγία Ἄλλα ἢ Ἀλλὰς ἦταν μία ἀπὸ τοὺς εἴκοσι ἕξι (26) Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν ἀπὸ τοὺς Γότθους τὸ 375, ἐπὶ Ἡγεμονίας τοῦ γότθου Βασιλέως Ἰουγγουρίχου, ἐνὸς διώκτου τῶν Χριστιανῶν. Ἀρχαία Συναξάρια τῆς Γοθτικῆς Ἐκκλησίας τοποθετοῦν τὸ μαρτύριο τῶν εἴκοσι ἕξι Μαρτύρων στὴν ἐποχὴ τῆς Βασιλείας τοῦ Αὐτοκράτορος Γρατιανοῦ (375 - 383), στὸ Δυτικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος.

Ὁ ἱστορικὸς Σωζομενὸς ἀναφέρει, ὅτι ὁ Βασιλεὺς Ἀθανάριχος ἐξωρισμένος, διότι οἱ ὑπήκοοί του ἠσπάζοντο τὸν Χριστιανισμό, λόγω τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἐπισκόπου Οὐλφίλα, διετάξε τὸν βασανισμό καὶ τὴν ἐκτέλεσι πολλῶν ἀπὸ αὐτῶν χωρὶς κἂν νὰ περάσουν ἀπὸ δίκη.

Οἱ Ὑπουργοὶ τοῦ Βασιλέως Ἀθανάριχου ἐτοποθέτησαν ἓνα εἶδωλο ἐπάνω σὲ ἓνα ἄρμα καὶ τὸ παρέλασαν ἐνώπιον τῶν σκηνῶν, τὶς ὁποῖες οἱ Χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦσαν ὡς Ἐκκλησίες γιὰ τὶς λειτουργικὲς τοὺς ἀνάγκες. Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι λάτρευαν τὸ εἶδωλο καὶ προσέφεραν θυσίεις, ἐτύγχαναν ἐλέους καὶ τοὺς ἐχαρίζετο ἡ ζωὴ, οἱ ὑπόλοιποι

ὁμως, οἱ ὅποιοι ἠρνοῦντο, ἐκαίγοντο ζωντανοὶ ἐντὸς τῶν σκηνῶν. **Ὁ** Ἡγεμόνας Ἰουγγούριχος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ καὶ καὶ μία Ἐκκλησία γεμάτη μὲ πιστοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν φλογερὴ κόλασι 308 ἄνθρωποι κἀκαν ζωντανοί, ἐκ τῶν ὁποίων μόνον τῶν 26 γνωρίζουμε τὰ ὀνόματα. **Υ**πάρχει ἀκόμα ἓνας ἀνώνυμος Μάρτυρας, ὁ ὁποῖος μετφέρων τὴν προσφορὰ του στὴν Ἐκκλησία ἐπλησίασε τὸν Ἡγεμόνα, τοῦ ἐδήλωσε ὅτι εἶναι Χριστιανὸς καὶ μαρτύρησε μαζί μὲ τοὺς ἄλλους. **Δ**ιαφορετικὰ χειρόγραφα δίνουν διάφορες παραλλαγές τῶν ὀνομάτων τους.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Βασιλείας τῶν Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Θεοδοσίου (383 - 392), ἡ χήρα ἐνὸς ἄλλου Γότθου Βασιλέως, ἡ ὁποία ἦταν Χριστιανή, ὀνόματι Γααθὰ μαζί μὲ τὴν κόρη της Πριγκίπισσα Δουκλίδα, ὡς καὶ Πρεσβυτέρους καὶ λαϊκοὺς, περισυνέλεξε τὰ Ἅγια Λείψανα τῶν Μαρτύρων καὶ τὰ ἔφερε στὴν Συρία. **Η** Γααθὰ ἢ Χααθὰ ἐπέστρεψε ἀργότερα στὴν πατρίδα της, ὅπου ὑπέστη ἡ ἴδια, μαζί μὲ τὸν υἱὸ της Ἀγάθωνα, μαρτυρικὸ θάνατο διὰ λιθοβολισμοῦ.

Τὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἐκκληροδότησε ἡ θυγατέρα της, ἡ ὁποία μετέβη στὴν Κύζικο. **Ε**κεῖ ἔδωσε ἓνα μέρος ἀπὸ αὐτὰ στὴν πόλι γιὰ τὴν ἴδρυσι Ἐκκλησιῶν καὶ ἐκοιμήθη ὀσιακά.

Τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγίων αὐτῶν Μαρτύρων εἶναι: οἱ δύο Πρεσβύτεροι, Βαθούσης (ἢ Ἀαθούσης) καὶ Οὐῖρκας (ἢ Οὐηρίκας) μὲ τοὺς δύο υἱοὺς του καὶ τὶς τρεῖς θυγατέρες του καὶ Ἀρπύλας ὁ Μοναχός, οἱ λαϊκοὶ Ἀβήπας, Ἀγνὰς (ἢ Ἀγγιάς), Ρυάξ (ἢ Ρυῖας), Ἡγάθραξ, Ἡσκόος (ἢ Ἡσκόης), Σύλλας, Σίγητζας (ἢ Σίδητζας), Σουηρίλας, Σεῖμβλας, Θέρμας (ἢ Θέρθας), Φίλγας καὶ ἐκ τῶν γυναικῶν οἱ Ἄννα, Ἀλλὰς (ἢ Ἄλλα), Βάρις (ἢ Βάρκα), Μαϊκῶ, Μαμύκα, Οὐῖρκῶ (ἢ Οὐηκῶ) καὶ Ἀνιμάις.

Τὸ μαρτύριό τους συνέβη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 375-383 μ.Χ.



*Τῶ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῶ,
τῶ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Ἀμήν!*

(*) Βλ. <https://agioi-oi-kaliteroi-mas-filoi.blogspot.com/2022/03/26.html>. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.