



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ὁσία Γκομπνάϊτ, Ἦγουμένη ἐν Μπαλλιβούρνεϋ, Ἴρλανδία † 11η Φεβρουαρίου

Ἡ Ὁσία Γκομπνάϊτ, γνωστὴ καὶ ὡς Ὁσία Γκομπνάτα ἢ Ἀβεγαῆλ ἢ Δεββώρα (St. Gobnait, Gobnata, Abigail, Deborah), γεννήθηκε στὴν Κομητεία Κλέρ (Clare), στὴν Νότια Ἴρλανδία, τὸν Ε΄ ἢ Σ΄ αἰ., καὶ λέγεται ὅτι ἦταν ἀδελφὴ τοῦ Ἁγίου Ἀββάνου (St. Abban, † Μνήμη: 27η Ὀκτωβρίου).

Λόγω μιᾶς διαμάχης μὲ συγγενεῖς, ἡ οἰκογένεια τῆς Γκομπνάϊτ κατέφυγε δυτικὰ καὶ διέμεινε γιὰ κάποιον διάστημα στὸ Ἴνισιρ (Inisheer), στὰ Νησιὰ Ἀράν. Ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια ἀσπασθηκε τὴν Χριστιανικὴ Πίστι καὶ ἡ Γκομπνάϊτ δὲν ἄργησε νὰ ἐκδηλώσῃ μὲ ζήλο τὴν πίστι τῆς καὶ ἵδρυσε Ναὸ στὸ Ἴνισιρ.

Ἐκεῖ ἐφανίσθηκε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τῆς εἶπε, ὅτι δὲν ἦταν «ὁ τόπος τῆς ἀναστάσεώς της» καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσῃ ἓνα μέρος, ὅπου θὰ ἔβρισκε ἐννέα λευκὰ ἐλάφια νὰ βόσκουν.

Ὅταν ἐπέστρεψε μὲ τὴν οἰκογένειά της πρὸς τὰ νοτιο-ανατολικά μέρη, συνήνησε τὰ ἐλάφια στὴν τοποθεσία, ἡ ὁποία εἶναι σήμερα γνωστὴ ὡς τὸ Δάσος τῆς Ἁγίας Γκομπνάϊτ (St. Gobnet's Wood), στὸ Μπαλλιβούρνεϋ (Ballynourmey).

Ἡ οἰκογένειά της, ἰδιαίτερα συγκινημένη ἀπὸ τὴν πίστι τῆς, παρεχώρησε τὸ κτήμα στὴν Γκομπνάϊτ. Ὁ δὲ Ἅγιος Ἀββᾶνος τὴν ἐβοήθησε στὴν ἵδρυσιν ἐνὸς γυναικείου Κοινοβίου καὶ τὴν ἐτοποθέτησε ὡς πρώτη Ἦγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.





Ἡ Ὁσία Γκομπνάϊτ προσέθεσε τὴν μελισσοκομία στὰ διακονήματα τοῦ Μοναστηριοῦ. **Ἡ** ἴδια ἀνέπτυξε μία μοναδική σχέσι μὲ τὶς μέλισσες, οἱ ὁποῖες τῆς ἔκαναν ὑπακοή.

Ἡ Ὁσία περνοῦσε τὶς ἡμέρες τῆς ἐν προσευχῇ καὶ νηστεία καὶ εἶχε ἀφιερῶσει τὴν ζωὴ τῆς στὴν ἀνακούφισι τῶν ἀσθενῶν. **Εἰ**κάζεται, ὅτι χρησιμοποιοῦσε τὸ μέλι ὡς θεραπευτικὸ βοήθημα. **Ἐ**πίσης, ἔσωσε τοὺς ἀνθρώπους στὸ Μπαλλιβούρνειῦ ἀπὸ τὴν πανούκλα.

Ἡ παράδοσις ἀναφέρει, ὅτι ἀκινητοποίησε ἕναν ληστή, ὅταν ἔστειλε μὲ τὶς προσευχάς τῆς ἕνα σμήνος μελισσῶν ἐπάνω του καὶ τὸν ἀνάγκασε νὰ ἐπιστρέψῃ τὰ βοοειδή, τὰ ὁποῖα εἶχε κλέψει.

Σώζεται μέχρι σήμερα τὸ πηγάδι τῆς Ὁσίας, γνωστὸ ὡς Πηγάδι τῆς Ἀγίας Γκομπνάϊτ ἢ Πηγάδι τῆς Ἀγίας Δεββώρας ἢ Πηγάδι τῆς Ἀγίας Δεριόλας ἢ Πηγάδι τῆς Ἀγίας Ἀβεγαήλ. **Τ**ὸ πηγάδι πλέον ἔχει στερεῦσει, ὅμως ἡ τοποθεσία του εἶναι γνωστή, καὶ πολλοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι ἀκόμη ἕνα λευκὸ ἀρσενικὸ ἐλάφι ἐμφανίζεται στὸ πηγάδι.



Ἡ Ὁσία Γκομπνάϊτ ἦταν ἀρχικῶς προστάτις τῶν σιδηρουργῶν. **Ἀ**νασκαφὲς στὸν Ναὸ τοῦ Μπαλλιβούρνειῦ ἔδειξαν σημαντικὰ ἐνδείξεις σιδηρουργίας στὸν χῶρο.



Ἀργότερα, λόγῳ τῆς ἐνασχολήσεώς τῆς μὲ τὴν μελισσοκομία, ἡ Ὁσία ἀνακηρύχθηκε προστάτις τῶν μελισσοκόμων.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ
ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Ἀμήν!*