



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ἁγία Μάρτυς **Δαφρόσα**, ἡ ἐν **Ρώμῃ** * † 4ῃ Ἰανουαρίου 362 ἢ 363

Τὸ ἔτος 361 στὴν Ρώμη, τὴν πόλι τῶν Μαρτύρων, ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰουλιανὸς ἔκανε τὸν Ἀπρονιανὸ Κυβερνήτη τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος ἐξαπέλυσε διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν.

Ἡ Ἁγία **Δαφρόσα** μετὰ τοῦ συζύγου αὐτῆς **Φλαβιανοῦ** († Μνήμη: 22α Δεκεμβρίου), ἐνὸς Ῥωμαίου ἱππότου, καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῶν **Δημητριάς** καὶ **Βιβιάνας** εἶχαν ἀφήσει τὴν πατρίδα τους τὴν Σεβίλ-



Ἡ Ἁγία
Δαφρόσα.

λη, προκειμένου νὰ μεταναστεύσουν στὴν πρωτεύουσα τῆς Αὐτοκρατορίας, σὲ ἀναζήτησι μιᾶς καλύτερης ζωῆς.

Ὁ Ἅγιος **Φλαβιανός**, ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσῃ στὰ εἰδωλα βασανίσθηκε, *χαράχθηκε* στὸ μέτωπο ὡσὰν δοῦλος καὶ ἐστάλη στὴν ἐξορία στὸ Ἄκουαπαντέντε (Acquapendente), στὴν Τοσκάνη, ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ τὰ τραύματά του.

Ὅταν ἡ **Δαφρόσα** ἐπέστρεψε στὴν Ῥώμη, ὁ Ἀπρονιανὸς τὴν ἐφυλάκισε καὶ κατόπιν ἐσχεδίασε νὰ τὴν ἐξαναγκάσῃ νὰ ὑπανδρευθῆ πάλι κάποιον εἰδολωλάτρη, Φαῦστον λεγόμενον, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ μπορούσε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πίστι τῆς, ὡς καὶ τὸν εὐαγγελικὸ τρόπο ζωῆς τῆς, ὁ ὁποῖος ἦταν πλήρη ἐλέους καὶ ἀγαθοεργιῶν.



Ὁ Ἅγιος
Φλαβιανός.



Ἐρὸ Λείψανο
Ἁγίας Βιβιάνας.

Ἄλλὰ συνέβη τὸ ἀντίθερο, διότι ἡ **Δαφρόσα** καθωδήγησε τὸν Φαῦστον στὴν Χριστιανικὴ Πίστι, τὸν ἐβάπτισε καὶ τὸν ἐνεθάρρυνε στὴν ὁμολογία του, ὥστε ἐκεῖνος νὰ ἀξιωθῆ τοῦ στεφάνου τοῦ Μαρτυρίου.

Καθὼς τὸ σῶμα τοῦ **Φαύστου** ἀφέθηκε ἐκτεθειμένο εἰς τοὺς κύνας, ἡ **Δαφρόσα** ἀνέσυρε τὸ σεπτὸ σκὴνωμα καὶ τὸ ἐκήδευσε εὐλαβῶς. **Αὐτὸ** τὴν ὠδήγησε στὸ Μαρτύριο τὴν **4ην Ἰανουαρίου 362**, κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου.

* * *

Ἄφρονιανὸς ἄπρονιανὸς σφετερίσθηκε ὅλα τὰ ὑπάρχοντα τῶν δύο θυγατέρων τῆς Ἁγίας **Δαφρόσας**, **Βιβιάνας** καὶ **Δήμητρας**, καὶ τὶς ἄφησε νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν πτωχεία καὶ τὴν πείνα, μὲ σκοπὸ νὰ τὶς πείσῃ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ νὰ προσκυνήσουν τὰ εἰδῶλα.

Οἱ Ἄγιες παρέμειναν σὲ κατ' οἶκον περιορισμό, ὥστε νὰ ὑπομείνουν τὸ μαρτύριο τῆς πείνας. **Ἔ**τσι περνοῦσαν ὅλο τὸν χρόνον τους μὲ νηστεία καὶ προσευχή.

Ἄπρονιανός, βλέπων ὅτι ἡ πείνα δὲν εἶχε καμμία ἐπίδρασι ἐπ' αὐτές, τὶς ἐκάλεσε γιὰ νὰ τὶς ἀπειλήσῃ.

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Δήμητρα, μετὰ ἀπὸ τὸ Μαρτύριο τῆς πείνας, ἀφοῦ ὠμολόγησε τὴν πίστι τῆς στὸν Χριστό, ἔπесе νεκρὰ ἐνώπιον τοῦ τυράννου, παραδοῦσα τὴν ἁγίαν ψυχὴν τῆς στὸ Σωτῆρα Χριστό, τὴν **21ην Ἰουνίου**.

Ἡ Ἁγία Βιβιάνα ἠξιώθηκε νὰ ὑπομείνει μεγαλύτερα Μαρτύρια. **Ἀ**ρχικῶς τὴν παρέδωσαν στὰ χέρια μιᾶς μοχθηρᾶς γυναικός, ὀνόματι Ρουφίνας, ἡ ὁποία ματαίως προσεπάθησε νὰ τὴν ἀποπλανήσῃ. **Χ**ρησιμοποίησε κατόπιν τὴν βία, κτυπήματα καὶ ἐκβιασμούς, γιὰ νὰ ἀρνηθῆ τὸν Χριστό, ἀλλὰ ἡ Χριστιανὴ παρθένος παρέμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστι.

Ἄπρονιανὸς ἐξωργισμένος μὲ τὴν σταθερότητα τῆς Ἁγίας παρθένου, διέταξε νὰ δεθῆ σὲ μία στήλη καὶ νὰ μαστιγωθῆ ἀγρίως μὲ φραγγέλλιο, τὸ ὁποῖο εἶχε μόλυβδο στὶς ἄκρες του.

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Βιβιάνα ὑπέμεινε τὸ μαρτύριο μὲ χαρὰ καὶ παρέδωσε ἐνδόξως τὴν ψυχὴ τῆς στὸν Νυμφίον της, τὴν **2αν Δεκεμβρίου**.



Στήλη Μαρτυρίου Ἁγίας Βιβιάνας.

Τὸ Ἅγιο Λεῖψανό της τοποθετήθηκε στὴν ὑπαιθρο γιὰ νὰ κατασπαραχθῆ ἀπὸ τὰ ἄγρια ζῶα, ἀλλὰ κανένα ζῶο δὲν τὸ ἄγγιξε. **Μετὰ** ἀπὸ δύο ἡμέρες τὴν ἐκήδευσαν.

(*) Βλ. <https://miteriko.blogspot.com/> κ. ἄ. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*