



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ φερωνύμου Προστάτου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος Ἀχαρνάι, 1η Δεκεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ.



χαριστιακὴ Ἀγρυπνία, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου αὐτοῦ.

Τῆς ὅλης καταनुκτικῆς Ἀγρυπνίας προῖστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὁ Ἐφημέριος Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Χρυσοβαλάντης.

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ Μέλη καὶ εὐλαβεῖς φιλάρετοι Ἀγρυπνιστές, προσῆλθαν στὴν πανηγυρικὴ ἄμα καὶ καταनुκτικὴ αὐτὴ Ἀγρυπνία, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πλεῖστοι μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *

Στὸ τέλος τῆς ἱεραῆς Ἀγρουπνίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀντίληψι καὶ τὶς δωρεές Αὐτοῦ κατὰ τὰ 18 ἔτη τῆς δραστηριοποιήσεως τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας (2004-2022).



Υπενθύμισε, ὅτι ἰδρῦθηκε μὲ τὶς εὐχές καὶ τὴν διορατικὴ σκέψις καὶ προοπτικὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντός μας Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ († 2013), καὶ ἔγινε ἓνας ἰσχυρὸς βραχίονας τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος στηρίζει πολλὰ δραστηριότητές της.

Απῆλθνε ἰδιαίτερες εὐχαριστίες σὲ ὅλα τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐργάσθηκαν, ἐργάζονται, καὶ θὰ ἐργασθοῦν, εἴτε σὲ διοικητικὰ καθήκοντα, εἴτε σὲ ποικίλες δράσεις τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ στοὺς συμπαραστάτες του.

Υπεγράμμισε, ὅτι δὲν νοεῖται Ἐκκλησία, Μητρόπολις ἢ Ἐνορία χωρὶς νὰ ὑπάρχη στὴν ζωὴ της τὸ πεδίο τῆς Φιλανθρωπίας.

Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο ἐξωτερικὴ πράξις, ἀλλὰ διάθεσις τῆς καρδίας, ἓνα χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: **«Τί** ἐστὶ καρδιά ἐλεήμων; **Καρδιά** ἐλεήμων ἐστὶ καὶσις ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντός κτίσματος» (Ὁσίου Ἰσαὰκ Σύρου, Ὁμιλία 81)...

Ὅπως ἀναδεικνύεται στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἑορτῆς ὁ Κύριός μας συνδυάζει τὴν Ἐλεημοσύνη-Φιλανθρωπία μὲ τὴν Ἐγρήγορσι. **Ἄ**σκούντες τὴν Φιλανθρωπία, εἴμεθα σὲ συνεχῆ Ἐγρήγορσι γιὰ τὸν ἔρχομο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ὅταν μειώνεται ἡ ἐλεήμων διάθεσις τῆς καρδίας, εἶναι ἓνα σύμπτωμα ὅτι ἡσθένησε ἡ ἐσωτερικὴ ἐργασία, ἡ μετάνοια, ἡ ταπεινώσις καὶ σκληρύνεται ἡ καρδιά μας...

Ὅταν ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μία τυπικὴ ἀπάντησις σὲ μία ζητιανία, ἀλλὰ γίνεται ἐκ καρδίας, ἐλκύει τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν θεογνωσία.

Κατὰ φύσιν δὲν μπορούμε νὰ τελειοποιηθοῦμε. **Διὰ** τῆς Εὐσπλαχνίας ὁμως γινόμεθα κατὰ χάριν νιοί, ὅμοιοι πρὸς τὸν Θεόν: **«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ»** (Λουκ. Σ' 31-36)...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱεραῆς Ἀγρυπνίας, διενεμήθη **Ἀναμνηστικό** στοὺς πιστοὺς. Ἡ δὲ ἀξιότιμος Πρόεδρος κ. Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου, μίαν ἀνθοδέσμη, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν συνεχή πατρικὴ φροντίδα, ἔμπνευσι καὶ συμπαράστασί του.

† Γ.Ι.Μ.

