



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Χαίρει ἡ τῶν Ἀγγέλων Μονή,  
πανηγυρίζουσα Τριάδος τῆ Χάρτι»

## Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων  
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων



**Τ**ὴν Δευτέρα, 8η Νοεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ., ἐπανηγύρισε ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Τιμίων Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ καὶ πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότητός μας, Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, προΐστατο ὅλης τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας (6.30 μ.μ. - 2 π.μ.).

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὁ ἐορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος Μουρλᾶς καὶ π. Απόστολος Φύκιας, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὡς καὶ τέσσερις εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενες οἱ πολυσέβαστες Γερόντισσες Ἰουστίνα Μοναχὴ (Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν) καὶ Νικοδήμη Μοναχὴ (Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον Παναγίας Πορταϊτίωσης), ὡς καὶ ἀρκετοὶ φιλο-ἄγγελοι Ἀγρυπνισταί. Οἱ πλεῖστοι δὲ ἐξ αὐτῶν ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράν-των Μυστηρίων.

\* \* \*

**Στὴν** Ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐψάλη ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων





Προστατῶν τῆς Μονῆς, στο τέλος δὲ τοῦ Ὁρθοῦ ἐψάλησαν τὰ εἰδικὰ Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια εἰς τοὺς Ἁγίους Χοροὺς τῶν Ἀσωμάτων Τάξεων.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀνέγνωσε τὴν εἰδικὴ Εὐχὴ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει Μοναχικῆς Δοκιμασίας τῆς Ἀδελφῆς μας Μιχαηλίας (ἐκ Ρουμανίας).

\* \* \*

**Στὸ** τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε στὴν παρουσία καὶ τὴν διακονία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ὡς μία συγκλονιστικὴ ἀπόδειξι τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖον δὲν ἄφησε μόνον, ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε φωτεινὸ φύλακα καὶ ὑπερασπιστὴ.

**Τὰ** πονηρὰ πνεύματα, οἱ σκοτεινοὶ ἄγγελοι, εἶναι μισάνθρωποι καὶ ἀνθρωποκτόνοι καὶ ἐρευνοῦν κάθε τρόπο νὰ μᾶς βλάψουν, νὰ μᾶς ἀποπλανήσουν, νὰ μᾶς ρίξουν στὴν πτώσι. **Φθονοῦν** τὴν ἀγάπη, τὴν ὁποῖαν ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ τὸν Κύριό μας. **Εἶναι** μεγάλη δωρεὰ νὰ ἔχουμε τοὺς φύλακές μας Ἀγγέλους ἀντιλήπτορες, καθὼς ἡ πάλῃ μας εἶναι σκληρῆ.

**Περιγράφουν** οἱ Πατέρες πῶς οἱ προκλήσεις τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἔρχονται πανταχόθεν νὰ προσβάλουν τὸν νοῦ, τὴν καρδιά, τὸ σῶμα μας: ἔξωθεν-ἐνδοθεν, ἄνωθεν-κάτωθεν, ἔμπροσθεν-ὀπισθεν, ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν...

**Ὁ** σκοπός τους εἶναι νὰ καταστρέψουν τὸ ἔνδυμα τῆς Χάριτος, τὸ ὁποῖον ἐλάβαμε στὸ ἅγιο Βάπτισμα, καὶ τὸ ὁποῖο ἀνανεώνουμε διὰ τῆς ἐξομολογήσεως καὶ τῆς συμμετοχῆς μας στὰ Ἀχραντα Μυστήρια.

**Ἄς** μᾶς συγκλονίξῃ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀχαρίστους... **Ἄς** ἐνθυμούμεθα τὸ ὕψος τῆς δόξης, στὸ ὁποῖο ἡ φύσις μας ἀνέβῃ διὰ τῆς Ἐνανθρώπησεως, τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρός μας, ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς μας νὰ μᾶς παγιδεύουν στὶς μικροπρέπειες τῆς πολύμορφης φιλαντίας.

**Ἄς** ἐνθυμούμεθα ἐπίσης, ὅτι ἡ φύσις μας, στὸ πρόσωπο τῆς





Παναγίας μας, ἔγινε τιμιωτέρα τῶν Χερουβιμ καὶ ἀσυγκρίτως ἔνδοξοτέρα τῶν Σεραφίμ...

\* \* \*

**Ἀκολούθησε** ἡ Λιτάνευσις τῆς ἱεράς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, ὡς καὶ τῆς Εἰκόνας τῶν δύο Ἀγγέλων-Φυλάκων τῆς Μοναχῆς (Βαπτίσματος καὶ Σχήματος), πέραξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

**Τέλος**, διενεμήθη στοὺς πιστοὺς τὸ δωδέκατο καθιερωμένο Ἀναμνηστικὸ - Κατηχητικὸ Φυλλάδιο, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, μὲ τίτλο: «**Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι στὴν ζωὴ μας**», μὲ δύο διηγήσεις, στίς ὁποῖες μαρτυρεῖται ἡ παρουσία τῶν δύο Φυλάκων Ἀγγέλων τῶν Μοναχῶν.

\* \* \*

**Τὸ ἀπόγευμα** τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνηθροίσθη ἅπασα ἡ Ἀδελφότης, ὑπὸ τὴν Πολυσέβαστη Γερόντισσά μας Ταξιαρχία Μοναχή, μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρός, γιὰ νὰ ἀνοίξη ἡ νέα κατηχητικὴ **Περίοδος ΙC'** τῶν Ἀγγελικῶν Συνάξεών μας.

● **Ἡ** Ἀδελφότης ἐξέφρασε στὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας τὴν εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν πατρικὴ του φροντίδα.

**Κατὰ** τὴν ἐναρκτήρια αὐτῆ Ἀγγελικῆ Συνάξεως, ἐμελετήθησαν δύο Κείμενα,

(α) ἓνα ἀποσπάσμα ἀπὸ τὸν θαυμαστὸ Βίο τοῦ Ὁσίου Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου, σχετικὸ μὲ τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας γιὰ ὅσους τὴν ἀνυμνολογοῦν καθημερινῶς, καὶ

(β) ἓνα σύγχρονο κείμενο, προτρεπτικόν: **ἄς μὴν λείπη κανένας Ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν καρδιά μας...**

**Γιὰ** ἀκόμη μία φορὰ, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἐδαψίλευσαν στὴν Ἀδελφότητά μας, ἐπὶ τῇ Συνάξει Αὐτῶν, νάματα Χάριτος, χαρὰν πνευματικὴν καὶ ἀνανέωσιν τοῦ ζήλου στὴν πορείαν μας πρὸς τὴν Οὐράνιον Πατρίδα...

† Μ.Σ.Α.

**Ἐκ τῆς «Ἐκλογῆς»**

**«Χαίρετε τῶν ἀνθρώπων προστάται, ἀντιλήπτορες, βοηθοί τε καὶ φύλακες, ἐκ κινδύνων πιστοὺς οἱ λυτρούμενοι, ὦ πανάγιοι Ἄγγελοι».**