



Οί έντιμοι Τουρκοί υπερασπιστές τών ανθρώπινων δικαιωμάτων,
με κίνδυνο τής ζωής τους, υποστηρίζουν τήν άναγνώριση
καί τήν Μνήμη τών Γενοκτονιϊών

Όχι άλλη σιωπή:
Έκατό χρόνια μετά τò άτιμώρητο έγκλημα,
άναγνώριση τής Γενοκτονίας τών Έλλήνων τώρα!*

Όs πολίτης, κυρίως όμως άπόγονος θυμάτων και διασωθέντων
του Έλληνικού Όλοκαυτώματος 1908-1922, υπέβαλα πριν άπό
λίγο στον Πρόεδρο τής Έπιτροπής Έξωτερικών Σχέσεων τής Γερουσί-
ας τών ΗΠΑ, Γερουσιαστή τής Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϋ Ρόμερτ
Μενέντεζ, αίτημα για τήν άναγνώριση τής Γενοκτονίας τών Έλλήνων
μαζί με τò βιβλίο μου στην άγγλική γλώσσα «The Greek Genocide».



Σημειώνεται, ότι ο Ρόμερτ Μενέντεζ έχει προ-
ωθήσει στην Γερουσία τήν άναγνώριση τής Γενο-
κτονίας τών Άρμενίων, τών Έλλήνων και τών Άσ-
συρίων, με τò ψήφισμα S.Res.150 και έχει συνεργ-
αστεί με Βουλευτές για τò αντίστοιχο Ψήφισμα
H.Res.296 στο Κογκρέσσο, Ψηφίσματα, τὰ όποια
έχουν γίνει δεκτά πριν δύο χρόνια.

Με τò αίτημα, ζητώ άπό τόν Γερουσιαστή νά προ-
ωθήσει τήν πράξη άναγνώρισης τής Γενοκτονίας ενός
έκατομμυρίων και πλέον Έλλήνων, όπως συνέβη και στην περίπτωση
τής Γενοκτονίας τών Άρμενίων.

Τò αίτημα άναφέρει τὰ έξής:

«Αξιότιμε κύριε Μενέντεζ.

Αρχικώς σας συγχαίρω για τήν έντιμη πολιτική στάση σας
για τὰ ζητήματα ιστορικής αλήθειας, καθώς και για τò θάρρος
και τή διαρκή σας προσπάθεια νά υπερασπίσετε τή Μνήμη
και τήν Αλήθεια και ειδικότερα για τήν άναγνώριση τής Γε-

νοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀσσυρίων μετὰ τὸ ψήφισμα S.Res.150 καὶ μετὰ τὸ ψήφισμα H.Res.296.

Ὅπως γνωρίζετε, περισσότερο ἀπὸ ἓνα ἑκατομμύριο Ἑλληνίδες καὶ Ἑλληνες ἐξολοθρεύθηκαν ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ κράτος στὸ χρονικὸ διάστημα 1908-1922.

Οἱ Ἑλληνίδες καὶ οἱ Ἑλληνες ἀντιμετώπισαν τὶς δολοφονίες, τὸν βιασμό, τὴν καταστροφή τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν, τὸ 50% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ δολοφονήθηκε καὶ πάνω ἀπὸ 1.300.000 ἔγιναν πρόσφυγες.

Τὰ Ἀρχεῖα διαφόρων χωρῶν, ἀνάμεσα σ' αὐτὲς καὶ τῆς δικῆς σας, μετὰ τὸ γνωστὰ τὰ κείμενα τοῦ διπλωματῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Μοργκεντάου καὶ Τζόρτζ Χόρτον, δείχνουν ὅτι ἡ κυβέρνησις τῶν Νεότουρκων καὶ τοῦ Κεμάλ ἐξολόθρευσε τοὺς Ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς ὑπὸ τὴ μορφὴ σφαγῶν, πορειῶν θανάτου καὶ μαζικῶν ἐκτοπίσεων καὶ ὀδήγησαν στὸ θάνατο περισσότερο ἀπὸ ἓνα ἑκατομμύριο ἀνθρώπους.

Τὸ 2007, ἡ Διεθνὴς Ἑνωσις Μελετητῶν γιὰ τὶς Γενοκτονίες (International Association for Genocide Scholars-IAGS), ἀναγνώρισε τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καὶ αὐτὴ τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἀσσυρίων ἀναφέροντας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι:

“Ἐῖναι ἡ πεποίθησις τῆς διεθνοῦς ἔνωσις τῶν ἀκαδημαϊκῶν γιὰ τὴ μελέτη τῆς Γενοκτονίας, ὅτι ἡ ἐκστρατεία τῶν Ὀθωμανῶν ἐναντίον τῶν χριστιανικῶν μειονότητες τῆς αὐτοκρατορίας μεταξὺ 1914 καὶ 1923 ἦταν Γενοκτονία ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καὶ Ἑλλήνων”. **Ἡ** IAGS καλεῖ “τὴν κυβέρνησις τῆς Τουρκίας γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει τὶς Γενοκτονίες ἐναντίον τῶν πληθυσμῶν, νὰ ἐκδώσει μιὰ ἐπίσημη συγγνώμη καὶ νὰ λάβει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάστασις”.

Τὸ 2006, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιον μετὰ ἑκθεσὴ του, ζήτησε ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀσσυρίων μαζί μετὰ αὐτὴν τῶν Ἀρμενίων καὶ ἀπαίτησε τὴν ἐλευθερία πρόσβασις τῶν μελετητῶν στὰ ἱστορικὰ Ἀρχεῖα, καθὼς καὶ “ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα”.

Στὶς 11 Μαρτίου 2010, τὸ Κοινοβούλιον τῆς Σουηδίας ἐπικύρωσε τὸ Ψήφισμα ἀναγνώρισις τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλή-



νων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἀσσυρίων. Εἶχαν προηγηθεῖ δημόσιες δηλώσεις γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης ἀπὸ τοὺς κυβερνητὲς George Pataki, Eliot Spitzer, καὶ David Paterson καὶ ἀκολούθησαν ἄλλες πολιτείες καὶ κοινοβούλια, ὅπως τῆς Ὀλλανδίας, τῆς Ἀρμενίας, ὁμοσπονδιακὰ κοινοβούλια τῆς Αὐστραλίας, δῆμοι τοῦ Καναδᾶ καὶ ἄλλοι φορεῖς. **Ὅ**πως ἀντιλαμβάνεστε, ὑπάρχει ἓνα μεγάλο σῶμα τοῦ πολιτικοῦ καὶ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου, [τὸ ὅποιο ὑποστηρίζει,] ὅτι τὸ σχέδιο ἐνάντια στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὴν πρῶην ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἦταν Γενοκτονία.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς δηλώσεις Τούρκων πολιτικῶν καὶ διπλωματῶν, ἡ Μνήμη τῆς Γενοκτονίας δὲν εἶναι “ἀντιτουρκικὴ” ἢ “ἀντι-μουσουλμανικὴ”. **Οἱ** ἐντιμοὶ Τούρκοι ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, ὑποστηρίζουν τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν Μνήμη τῶν Γενοκτονιῶν.

Τὸ τμῆμα τῆς Ἑνώσης τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων, στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἐπιτροπὴ κατὰ τοῦ Ρατσισμού καὶ τῆς Διάκρισης, δήλωσε πρόσφατα, ὅτι ἡ ἄρνηση Γενοκτονίας εἶναι μιὰ ἐνθάρρυνση γιὰ νὰ προαγάγει τὴν καταστροφὴ. **Δ**ήλωσε ἐπίσης, ὅτι “ἡ ἄρνηση τῆς Γενοκτονίας ἐνὸς ἔθνους σκόπιμα καὶ μὲ ἓναν προγραμματισμένο τρόπο, σημαίνει τὴν ἐπικύρωση τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς δικαιολογίας τῆς βίας” καὶ ὅτι “ἡ ἄρνηση ἐνὸς ἐγκλήματος ἐνάντια στὴν ἀνθρωπότητα ὅπως ἡ Γενοκτονία, δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης”.

Τὸ 2008, ἓνας ἀπὸ τοὺς ἰδρυτὲς τῆς Ἑνώσης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα στὴν Τουρκία, ὁ ἐκδότης καὶ συγγραφέας Ragıp Zarakolu, μὲ τὸν ὅποιο ἔχουμε συνεργαστεῖ πάρα πολλὰ φορές, ὑποστήριξε ὅτι “οἱ ἄνθρωποι ποὺ δημοσίευσαν βιβλία γιὰ τὴν Γενοκτονία καταδικάζονται” καὶ ὅτι ὁ σχετικὸς τουρκικὸς νόμος εἶναι “ἀσυμβίβαστος μὲ τὴ δημοκρατία”. **Ο** R. Zarakolu καταδικάστηκε πάρα πολλὰ φορές γιὰ τὴν ἐκδοση βιβλίων γιὰ τὴν Γενοκτονία ὡς “ἐγκλημα προσβολῆς τῆς τουρκικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας”.

Ἡ Ἑνωσι τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων τῆς Τουρκίας ἀνέφερε στὴν



παγκόσμια Διάσκεψη κατά τοῦ ρατσισμοῦ τὸ 2001, ὅτι “τὸ νομικὸ καὶ διοικητικὸ σύστημα τῆς Τουρκίας ἔχει χτιστεῖ βάσει τῆς τουρκικῆς ἐθνικῆς ομάδας μόνο. **Τ**ὸ κυβερνητικὸ σύστημα, στὴν καλύτερη περίπτωση, δὲν ἀναγνώρισε τοὺς ἄλλους πολιτισμούς, καί, στὴ χειρότερη περίπτωση, ἔχει βοηθήσει στὴν καταστροφή ἐκείνων τῶν πολιτισμῶν”. **Τ**ὸ 2006, ὁ συγγραφέας Orhan Pamuk, ὁ ὁποῖος ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ Λογοτεχνίας, εἶπε ὅτι ὑπάρχει μόνο μιὰ “μικρὴ μειονότητα ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ δημοκρατία στὴ Μέση Ἀνατολή” καὶ ὅτι στὴν Τουρκία καὶ ἄλλοῦ, “ἓνας συγγραφέας πρέπει νὰ ἀλλάξει τὶς λέξεις μὲ τέτοιο τρόπο γιὰ νὰ εἶναι ἀποδεκτός”.

Αξιότιμε κύριε Μενέντεζ,

Εἶναι βásiμη ἐλπίδα, εὐχή, ἐν τέλει εἶναι βεβαιότητα τοῦ ὑπογράφοντα αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, ὅτι μὲ τὶς δικές σας ἐνέργειες σύντομα ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ θὰ προβεῖ σὲ δήλωση ἀναγνώρισης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, ἐπικυρώνοντας τὰ σχετικὰ ψηφίσματα τῆς Γερουσίας καὶ τοῦ Κογκρέσσου, τὰ ὁποῖα ἐσεῖς μπορεῖτε καὶ πρέπει νὰ προωθήσετε.

Αφοῦ σᾶς συγχαρῶ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ γιὰ τὶς προσπάθειές σας καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ σθένος καὶ τὴν πίστη σας, ὅτι ἡ προπαγάνδα καὶ τὸ ψεῦδος δὲν μποροῦν νὰ νικήσουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ χρόνο σας καὶ προσδοκῶ στὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων.

Μὲ ἐκτίμηση
Θεοφάνης Μαλκίδης».

(*) Ἐφημ. «Ἐστία», 13.5.2022 σελ. 1. • Τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη, Δρ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλους τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Μελετητῶν γιὰ τὶς Γενοκτονίες, Ἀπογόνου θυμάτων καὶ διασωθέντων τῆς Γενοκτονίας. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.