



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

## Ἀγιασμός ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 1η Σεπτεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ.

**Τρίτη πρὸς Τετάρτη**, 1η Σεπτεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ., † Ἀρχὴ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς προΐστατο τῆς Ἀγρυπνίας καὶ Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, σὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ *Τάξις Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους*.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, στὰ κοινὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ αὐτῆς Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐτέλεσε τὴν *Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀγιασμοῦ ἐπὶ Ἐνάρξει Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας*.

Συμμετεῖχαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πρωτοσύγκελλος καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, π. Θεοδόσιος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, Πρόεδρος καὶ κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, Ταμίας, ὡς καὶ πολλοὶ πιστοὶ, μέλη καὶ συμπαραστάται τοῦ πολυσχιδοῦς Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

\*\*\*

**Μετὰ** τὴν Ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέγνωσε τὴν *Εὐχὴν εἰς Ἐκ-*



κλησιαστικήν Διακονίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀπηύθυνε θερμὲς εὐχὲς στὴν ἐφορτάζουσα καὶ Ἀθηνᾶ Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ στοὺς Διακονοῦντας στὸ Ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους προέτρεψε νὰ ἀσκοῦν τὴν Διακονίαν τους μὲ Ἀγάπη καὶ Ταπεινῶσι.



**«Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς δίνει ἀκόμη ἓνα ἔτος νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ἀδελφοῦ μας καὶ τὴν προσωπικὴ μας σωτηρία.**

**Καὶ τώρα ὅπως τὸ καλεῖ ὁ καιρὸς, νὰ ὀργώσουμε καὶ νὰ σπεύρουμε πλούσια, γιὰ νὰ λάβουμε καρποὺς πνευματικῶν. Νὰ προσφέρουμε τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, μὲ ὑπομονή, ταπεινῶσι, ἀγάπη...**

**Νὰ ἀξιωνώμεθα νὰ ποῦμε μὲ τὸν Χριστό μας: «Δεῦτε πρὸς Με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»...**

**Σήμερα ὄλο καὶ περισσότεροι εἶναι οἱ “πεφορτισμένοι”, οἱ “κοπιῶντες” σὲ δρόμους σκοτεινοὺς, σὲ ἀδιέξοδα ἀμαρτίας, πλάνης, κακίας... Ὀφείλουμε νὰ τοὺς ἀγκαλιάζουμε μὲ πολλὴ ὑπομονή, ἀνεξικακία, νὰ μὴν συπεριφερώμεθα κατακριτικά, ἀπότομα, “ἀφ’ ὑψηλοῦ”, ἀλλὰ νὰ μιμούμεθα τὸν Ἅγιο Φιλάρετο, καὶ τὴν Πανάχραντο Μητέρα τοῦ Ἄμμου τοῦ Θεοῦ...**

**Ἄς ἐπισημάνουμε ἐπίσης στοὺς γονεῖς τὸ μεγάλο χρέος τους νὰ ἐπιμελοῦνται τὴν διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν. Δὲν εἶναι ὠφέλιμον νὰ τὰ φέρνουν στὸ Ἄγιογραφεῖο, στὰ Κατηχητικά, κ.ἄ. καὶ οἱ ἴδιοι νὰ παραιτοῦνται τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν κόπων τους.**

**Στὴν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν ἔχουν οἱ Γονεῖς τὸν κεντρικὸ ρόλο. Κληρικοὶ καὶ ὅσοι διακονοῦν στὶς ποικίλες δραστηριότητες, εἴμεθα ἐπικουρικοί.**



**Τὸ πρῶτο μάθημα θὰ τὸ πάρουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ σπίτι, ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονιῶν. Ἄς μὴ παρασύρῶνται αὐτοὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ νὰ εἶναι προσεκτικοὶ στὴν ἐνδυμασία, στὴν συμπεριφορὰ, στὶς σχέσεις μεταξύ τους...**



**Ἄς** ἔχουν τὴν συνεχῆ φροντίδα νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ παιδί μὲ πνευματικά ὄπλα, νὰ τοὺς τρέφουν μὲ τὴν μελέτη βιβλίων, ἐντύπων, ὁμιλιῶν τῶν ποιμένων, ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος,

τὸ ὁποῖο ἀντιχριστοποεῖται ὄλο καὶ περισσότερο.

**Πρῶτα** ἀπ' ὅλα βέβαια ἡ προσευχὴ καὶ ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῶν γονέων ἐλκύει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐπιτρέπει δηλαδὴ στὸν Κύριο μας νὰ ἐνεργῇ δι' αὐτῶν στὰ παιδιά.

**Ὁ** ἀγὼν εἶναι μεγάλος...

**Παλαιότερα** ἡ κοινωνία πρόβαλλε τὰ “χρηστὰ ἦθη”, τὸ περιβάλλον εἶχε τὴν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ. **Στὰ** νήσια τοῦ Αἰγαίου, στὰ χρόνια τοῦ '50, τοῦ '60, ἔφθανες τὸ πρῶτ' καὶ εὐωδίαζαν λιβάνι: **πρωτῖ-πρωτῖ** νοικοκυρὲς εἶχαν θυμιάσει τὰ σπίτια τους, τὰ περιβόλια, τίς προβλήτες...

**Σήμερα** τὸ περιβάλλον ἀντιστρατεύεται τὸ Εὐγγελικὸ ἦθος...

**Καὶ** ἐνίοτε οἱ γονεῖς δὲν βοηθοῦν, ἀπὸ χαλαρότητα, ἀπὸ ἀμέλεια, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε μὲ προσευχὴ καὶ ὁμορφὸ τρόπο νὰ διαπαιδαγωγοῦν τὰ παιδιά τους, μὲ βαθειὰ αἴσθησι τῆς εὐθύνης τους.

**Ἄς** ζητήσουμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ Κύριό μας καὶ ἀπὸ ὅσους τυχὸν σκανδαλίσαμε, ἴσως ἐν ἀγνοίᾳ μας, μὲ τίς ἀπροσεξίες μας καὶ τὴν ἀμαρτωλότητά μας.

**Καὶ** ἄς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριον, ὁ Ὅποιος μᾶς δίνει μία νέα εὐκαιρία νὰ Τὸν διακονοῦμε...».

\* \* \*

**Ἐν συνεχείᾳ,** ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας εὐλόγησε διὰ τοῦ Ἁγιασμοῦ τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς χώρους τῶν Γραφείων, ὁ δὲ π. Θεοδόσιος μετέβη νὰ ἀγιάσῃ τοὺς χώρους τῆς Ἀποθήκης καὶ τῆς Διανομῆς τῶν ἀγαθῶν.

**Δόξα** καὶ εὐχαριστία τῷ μακροθύμῳ Θεῷ ἡμῶν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!



† Γ.Ι.Μ.