



Θέλω απάντηση!

Εφηβικές αναζητήσεις 1

Έκδόσεις: «Έαρ».
Έκδοση Β', Αθήνα, Ιανουάριος 2021.
Σελίδες: 56. Σχήμα: 11 x 16,4 εκ.

Δυό λόγια πριν αρχίσεις...

Δύσκολα ένας νέος συμβιβάζεται με αναπάντητα ερωτήματα και προβληματισμούς. **Κι** όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτά στον καθημερινό πνευματικό του αγώνα, αναζητά απαντήσεις άμεσες και αληθινές. «**Θέλω απάντηση!**», επαναλαμβάνει συχνά με αγωνία.

Το μικρό βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου άφουγκράζεται την δικαιολογημένη αυτή απαίτηση κι έρχεται να σου δώσει την απάντηση που αναζητάς. Περιλαμβάνει δέκα απορίες που εξέφρασαν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τῶν Χριστιανικῶν Ομάδων τῶν «Χαρούμενων Αγωνιστῶν» στήν «ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΡΙΩΝ» (www.agonistes.gr), ἕναν τόπο ὅπου μπορεῖ ὁ καθένας νά ὑποβάλει ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα μία ἀπορία του, νά τήν συζητήσει με ἄλλους καί νά λάβει μιὰ ὑπεύθυνη ἀπάντηση.

Τά ἐρωτήματα πού θά διαβάσεις ἐδῶ ἀπασχολοῦν τήν πλειονότητα τῶν ἐφήβων σήμερα καί οἱ ἀπαντήσεις τους εἶναι τεκμηριωμένες καί βασισμένες στήν Ἁγία Γραφή, στόν

αιώνιο και ἀλάνθαστο λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἐκπληρώνει κάθε εἰλικρινῆ ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀλήθεια.

Εὐχόμεστε οἱ σελίδες αὐτὲς νὰ δώσουν ἀπάντηση καὶ σὲ δικές σου ἀπορίες καὶ νὰ συμβάλουν στὴν ἀναζήτησή σου γιὰ τὴν ἀλήθεια· τὴν μόνη ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός.

* * *

Περιεχόμενα

Δύο λόγια πρὶν ἀρχίσεις...

Εἶναι λάθος νὰ τηροῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ τυπικά;

Χριστιανὸς σημαίνει ἐνοχές;

Κι ἂν μοῦ μείνουν ἀπωθημένα;

Τὸ ξέρω ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἀλλὰ μοῦ ἀρέσει...

Καὶ μὲ τὸ χόμπι μου τί θὰ γίνεῖ;

Μὲ κοροϊδεύουν... **Τ**ί νὰ κάνω;

Φοβᾶμαι! **Μ**πορεῖς νὰ μὲ βοηθήσεις;

Χρειάζομαι ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ!

Πιστεύω, ἀλλά... κάνω ἀπουσίες...

Ἡθεία Κοινωνία εἶναι πραγματικὰ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ;

