



■ Μὲ ὁδηγὸ τοὺς Ἁγίους

Οἱ ὀρφανὲς εὐθύνες*

Ποιὸς θὰ τὶς σηκώσῃ;

Πάλι νηστεία, μπαμπά;», ... ἐρώτησε ἡ κόρη καὶ ἔβαλε τὰ γέλια, «**Π**σὰν τὸν εἶδε νὰ μὴν ἀγγίζει φαγητό. «**Τ**ί ἐγινε αὐτὴ τὴ φορά; **Κ**όλλησαν τίποτα τσόντες οἱ μαθητές σου στὸν πίνακα;...».

Ἦ μάνα τους ἦταν ποὺ ἔφταιγε γιὰ τὴν καζούρα ποὺ τοῦ ἔριχναν κάθε λίγο καὶ λιγάκι τὰ παιδιά του. **Ἐ**κεῖνος εἶχε κάνει τὸ «λάθος» νὰ μιλήσῃ στὴν γυναῖκα του. **Ἐ**κεῖνη πῆγε καὶ τοὺς τὸ ξεφούρνισε. **Κ**αλοπροαίρετα βέβαια τὸ εἶπε καὶ μὲ καμάρι, ἀλλὰ νὰ ποὺ τώρα κάθε λίγο καὶ λιγάκι τοῦ ἔκαναν πλάκα...

* * *

Ἦταν Καθηγητὴς σὲ Γυμνάσιο. **Κ**αὶ ὅποτε κάποιοι μαθητές του ξεφευγαν ἀπὸ τὰ ὄρια, ἐκεῖνος ἔβαζε στὸν ἑαυτό του αὐστηρὴ ἡμερήσια νηστεία (πέρα ἀπὸ τὶς καθιερωμένες). **Ἦ**ταν ἔπαιρνε κάποιος ἀποβολή, ἐκεῖνος νήστευε. **Ἦ**ταν ἔσπαγε σοβαρὸς καβγάς καὶ τραυματίζονταν μαθητές, ἐκεῖνος νήστευε. **Ἦ**ταν ἔπιαναν κανένα στὴν πίσω αὐλὴ νὰ καπνίζει τίποτα ὑποπτα τσιγάρα, ἐκεῖνος νήστευε.

Καὶ τί νόημα ἔχει αὐτό, ρὲ μπαμπά;», ... ἐρωτοῦσε ὁ γιός του, ποὺ εἶχε μόλις μπεῖ στὴν Θεολογικὴ Σχολή. **Μ**ήπως τὸ ξέρει κανένα; **Μ**ὰ καὶ νὰ τὸ ἤξερε κανεὶς ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθητρίδες σου, θὰ τὸ ἔπιανε μήπως ὁ πόνος; **Αὐ**τὸ ποὺ θὰ ἔκαναν θὰ ἦταν νὰ τὸ ρίξουν καὶ αὐτοὶ στὴν πλάκα μὲ τὸ οὔφο-καθηγητὴ τους... **Δ**ὲν βγαίνει κανένα νόημα μ' αὐτὸ ποὺ κάνεις... **Ἄ**πλὰ ταλαιπωρεῖς τὸν ἑαυτό σου...».

* * *

Ἐκεῖνος, σ' αὐτὲς τὶς ἐνστάσεις δὲν ἀπαντοῦσε τίποτα. **Ἦ**ταν στὴν καζούρα ἀπαντοῦσε. **Ἄ**πλῶς χαμογελοῦσε οὐδέτερα.

Ἄλλὰ καὶ τί νὰ ἀπαντοῦσε; **Σ**άμπως ἤξερε καὶ ὁ ἴδιος νὰ πεῖ κάτι;



Αὐτὸ ποὺ καταλάβαινε ἦταν πὼς γιὰ ὅλα τὰ πράγματα ποὺ πᾶνε στραβὰ σ' αὐτὴ τὴν ζωὴ, ὑπάρχει καὶ μιὰ εὐθύνη. **Καὶ αὐτὴ ἡ εὐθύνη σπάνια βρίσκει πλάτες γιὰ νὰ τὴν σηκώσουν...** Ἐκεῖνος ἐνιωθε πὼς ἔπρεπε νὰ σηκώνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δικές του, καὶ τὶς γύρω εὐθύνες, τὶς ὀρφανές. Ἔτσι, χωρὶς ἐξηγήσεις... Πῶς νὰ τὰ ἐξηγήσεις αὐτὰ στὰ παιδιά; **Καὶ** τί νὰ τοὺς πεῖς; «**Γι'** αὐτὸ καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ μιλήσεις», ἔλεγε κάθε τόσο στὴν γυναῖκα του...

Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὁ υἱὸς του ἀνακάλυψε, διαβάζοντας, πὼς τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὅταν ἦταν Διευθυντὴς στὴν Ριζάρειο...



(*) Βασιλείου Ἀργυριάδη, Ὅσο μπορεῖς, Μικρὸ Γερροντικὸ πόλεων, σελ. 27-29, ἐκδόσεις «Ἐν πλῶ», Ἀθήνα, Μάρτιος 2013. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.