



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ἀνατολῆς

## Ὁ Ὅσιος Μάλχος

† 26ῆ Μαρτίου

**Ὁ Ὅσιος Μάλχος** ἦταν υἱὸς μονογενῆς οἰκογενείας Σύρων ἀποίκων, ἐγκατεστημένων πλησίον τῆς Νινεῖ καὶ ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπίτι γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν γάμο, τὸν ὁποῖον ἤθελαν οἱ γονεῖς του νὰ τοῦ ἐπιβάλουν.

Ἐτέθη ὑπὸ τὴν καθοδήγησι Μοναχῶν στὴν ἔρημο τῆς Χαλκίδος, ἀνατολικά τῆς Ἀντιοχείας.

Μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἀσκητικῆς ζωῆς, ὅταν ἀπέθανε ὁ πατέρας του, ἀπεφάσισε νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν πατρίδα του γιὰ νὰ παρηγορήσῃ τὴν μητέρα του καὶ νὰ ρυθμίσῃ τὶς οἰκογενειακὲς υποθέσεις, παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τοῦ Γέροντός του, ὁ ὁποῖος διέκρινε στὴν ἀπόφασί του ὑποτακτικὸν τοῦ δαιμονικὸν πειρασμὸν.

Καθ' ὁδὸν αἰχμαλωτίσθηκε ἀπὸ Σαρακηνοῦς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπούλησαν ὡς δοῦλον, μαζὶ μὲ μιὰ γυναῖκα τὴν ὁποίαν κρατοῦσαν στὸ καραβάνι· ὁ δὲ ἀφέντης, ὁ ὁποῖος τοὺς ἀγόρασε, τὸν ἐξανάγκαζε νὰ τὴν νυμφευθῇ, εἰ δὲ μὴ θὰ τὸν ἔσφαζε. Στὸ χεῖλος τῆς ἀπελπισίας ὁ Μάλχος ἐσκέπτετο νὰ αὐτοκτονήσῃ, ἀλλὰ ἡ γυναῖκα τοῦ πρότεινε νὰ ζήσουν μὲ ἀγνότητα, μὲ τὰ σώματα χωριστά, ἀλλὰ τὶς ψυχές τους ἐνωμένες στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι ὥστε οἱ ἀφέντες τους νὰ πείθωνται ὅτι ζοῦν ὡς ζεῦγος.



Μετὰ ἀπὸ καιρὸ, ἐνῶ ὁ Μάλχος περιφερόταν μόνος στὴν ἔρημο καὶ νοσταλγοῦσε τὸν πνευματικὸν τοῦ Πατέρα, μιὰ μυρμηγκοφωλιά ἐτράβηξε τὴν προσοχή του. Πῶς νὰ μὴ θαυμάσῃ πόσο ἀκούραστα πη-

γαινοέρχονται τὰ μυρμήγκια, σὲ τέλεια ἄρμονία; **Κ**αθὼς τὰ ἐκοίταζε, ἄρχισε νὰ θυμᾶται μὲ στεναγμὸ τὸ Μοναστήρι, ὅπου τὰ παντα εἶναι κοινὰ καὶ ὅπου οἱ Μοναχοί, μὴ ἔχοντες τίποτε ιδιόκτητο, ἐργάζονται γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ.

**Τ**ράπηκε λοιπὸν σὲ φυγὴ μὲ τὴν ὑποτιθέμενη σύζυγό του. **Σ**ὲ λίγο ὅμως, καθὼς εἶδαν νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν δύο ἔνοπλοι, ἀνεβασμένοι σὲ δρομάδες καμηλές, ἐζήτησαν καταφύγιο σὲ μιὰ σπηλιά. **Ὁ** ἓνας ἀπὸ τοὺς διώκτες τοὺς προχώρησε μέσα στὸ σκοτάδι καὶ φώναξε πρὸς αὐτούς: «**Β**γεῖτε, ἄθλιοι, νὰ πεθάνετε!». **Τ**ότε, μιὰ λέαινα πετάχθηκε ἀπὸ τὸ βάθος τῆς σπηλιᾶς, τὸν ἐσκότωσε καὶ ἔσυρε τὸν ἄλλο μαζί της στὴν ἔρημο.

**Ἄ**φοῦ σώθηκαν ἔτσι θαυματουργικά, ὁ Μάλχος ἐπέστρεψε στὴν Μονή του καὶ ἐμπιστεύθηκε τὴν σύντροφό του σὲ Κοινόβιο Μοναζουσῶν.

**Ἐ**τελεύτησε σὲ μεγάλη ἡλικία. **Τ**ὴν ἱστορία του τὴν εἶχε προηγουμένως ἀφηγηθῆ στὸν Ἅγιο Ἰερώνυμο, ὁ ὁποῖος τὴν παρέδωσε στοὺς μεταγενεστέρους\*.

---

(\*) Vita Malchi monachi captivi, PL 23, 55-62.



*Τῶ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῶ,  
τῶ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,  
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  
Ἄμήν!*