



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Λύσεως

Ἡ Ὁσία Βαθίλδη Βασίλισσα τῆς Γαλλίας † 30ῆ Ἰανουαρίου 680

Ἡ Ἁγία Βαθίλδη γεννήθηκε στὴν Ἀγγλία τὸ πρῶτο ἡμισυ τοῦ Ζ' αἰῶνος.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία αιχμαλωτίσθηκε ἀπὸ πειρατές, οἱ ὁποῖοι τὴν πούλησαν ὡς δούλη. Εἰσήλθε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἑρσινόλδου, αὐλάρχη τῶν ἀνακτόρων στὸ Βασίλειο τῆς Νευστρίας. Τόσο εἶχε ἐντυπωσιασθῆ ὁ Ἑρσινόλδος ἀπὸ τὴν ὁμορφιά, τὴν γλυκύτητα, τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ταπεινωσί της, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν Βαθίλδη νὰ ἀποδέχεται τὰ πλέον ταπεινὰ καθήκοντα μὲ προθυμία, ὥστε ὅταν χήρευσε τῆς ἐπρότεινε νὰ τὴν νυμφευθῆ. Ἡ νεάνιδα τοῦ ἀρνήθηκε καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε, ὅτι σκοπεύει νὰ γίνῃ νύμφη τοῦ Χριστοῦ.



Ὡστόσο, μερικὰ ἔτη ἀργότερα (655) δέχθηκε νὰ γίνῃ σύζυγος τοῦ Βασιλέως τῆς Νευστρίας Χλοδοβίκου Β', υἱοῦ τοῦ Βασιλέως Δαγοβέρτου, μὲ τὸν ὁποῖο ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Κλοταῖρο Β', Βασιλέα τῆς Νευστρίας καὶ τῆς Βουργουνδίας, τὸν Χιλδέριχο Β', Βασιλέα τῆς Αὐστρασίας, καὶ τὸν Τιερρὸ Γ', τὸν διάδοχο τοῦ Κλοταίρου.

Ὡς βασίλισσα πληροῦσε τὸ παλάτι καὶ τὴν αὐλὴ μὲ τὴν εὐωδία καὶ τὸ παράδειγμα τῶν ἀρετῶν της. Γιὰ τοὺς μεγάλους ἦταν σὰν μητέρα, γιὰ τοὺς Ἐπισκόπους ἀφωσιωμένη κόρη, ἔβλεπε τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχῆς ὡς ἀδέλφια της καὶ ὑπηρετοῦσε πρόθυμα τοὺς πτωχοὺς, τὰ ὀρφανὰ καὶ τοὺς ξένους.

Όταν έκοιμήθη ό Χλοδοβίκος (657), άσκησε τὰ καθήκοντα τῆς ἀντιβασιλείας ἕως οὔτου ό υἱός της Κλοταίρος ἐνηλικιωθῆ καὶ στεφθῆ Βασιλεύς. **Χ**άρις στὴν εὐεργετική της ἐπιρροή ἀποκαταστάθηκε τότε ἡ εἰρήνη ἀνάμεσα στὴν Αὐστρασία καὶ τὰ Βασίλεια τῆς Νευστρίας καὶ τῆς Βουργουνδίας. **Ἐ**ξάλειψε τὴν σιμωνία στὸν Κλῆρο, διώρθωσε τὰ ἤθη στὸ Βασίλειο, ἐξασφάλισε τὴν δικαιοσύνη καὶ ἔλαβε δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν κατάργησι τῆς δουλείας.

Ἀκολουθοῦσα τὸ παράδειγμα τῆς Ἀγίας Κλοτίλδης († Μνήμη: 3ῆ Ἰουνίου), ἔκτισε πολλὰς Ἐκκλησίας σὲ ὁλόκληρο τὸ Βασίλειο, ἐπεξέτεινε καὶ εὐνόησε τὴν ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς Σέλλες (πλησίον τοῦ Παρισίου), τὴν ὁποία εἶχε ιδρύσει καὶ ἐσκόρπισε τὴν γενναιοδωρία της σὲ πολλὰ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα.



Ποθοῦσε νὰ ἀποσυρθῆ καὶ ἡ ἴδια στὴν Μονὴ Σέλλες γιὰ νὰ ἀνταποκριθῆ στὶς ὑποσχέσεις, τὶς ὁποῖες εἶχε δώσει στὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν νεότητά της, ἀλλὰ οἱ ὑποχρεώσεις της δὲν τὴν ἄφηναν νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ εὐσεβὲς σχέδιό της. **Ἡ** εὐκαιρία τῆς δόθηκε μόνο μετὰ τὴν ἐξέγερσι, τὴν ὁποῖαν προκάλεσε ὁ Ἐπίσκοπος Παρισίων Σιγοβεράνδος. **Αὐ**τὸς θανατώθηκε ἀπὸ τοὺς μεγάλους αὐλάρχες παρὰ τὸ θέλημα τῆς Ἀγίας.

Γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν τιμωρία, τὴν ὁποῖαν φοβόντουσαν ἐκ μέρους της, οἱ αὐλάρχες τὴν ἄφησαν τότε νὰ ἀποσυρθῆ στὸ Μοναστήρι. **Ἀ**πὸ τότε ποὺ ἔγινε Μοναχή, ὑποτασσόταν στὴν Ἠγουμένη καὶ στὶς Ἀδελφές ὡς ἡ πλέον ταπεινότερη ἀνάμεσά τους. **Ἐ**πισκεπτόταν συχνὰ τοὺς ἀσθενεῖς, σκορπώντας παντοῦ τὴν χαρὰ καὶ τὴν ζεστασιὰ τῆς ἀγάπης.

Τὰ τελευταῖα ἔτη δοκιμάσθηκε σκληρὰ ἀπὸ τὴν αἰματηρὴ διαμάχη ἀνάμεσα στοὺς δύο υἱούς της, τὸν Χιλδέριχο καὶ τὸν Τιερρύ, γιὰ τὴν διαδοχὴ τοῦ πρωτότοκου Κλοταίρου, ὡς καὶ ἀπὸ πολὺκαιρη καὶ βαρεῖα ἀσθένεια. **Ἐ**βάσταξε ὅμως μὲ ὑπομονὴ τὶς δοκιμασίες αὐτές, μὲ τὶς ἐλπίδες της ὅλες στραμμένες πρὸς τὸν Θεό.

Καθὼς πλησίαζε ἡ στερνὴ της ὥρα, εἶδε τὸν ἑαυτὴ της σὲ ὄραμα νὰ ἀνεβαίνει τὶς βαθμίδες μιᾶς σκάλας, ἡ ὁποία ἔφθανε στὸν οὐρανό, συνοδευόμενῃ ἀπὸ Ἀγγέλους. **Μ**ερικὲς ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 30 Ἰανουαρίου 680, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.



Τὰ πολυάριθμα θαύματα, τὰ ὅποια ἐπιτελέσθηκαν πλησίον τοῦ μνήματός της, κατέστησαν αὐτὸ φημισμένον τόπο προσκυνήματος.

Τὸ 833, ὅταν ἔγινε ἡ ἐκταφή της, τὸ σκήνωμά της εὐρέθη ἄφθαρτο καὶ ἀπὸ τότε ἐπιτελέσθηκαν καὶ ἄλλα θαύματα.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*