



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

## Ὁ Ὅσιος Βενέδικτος Μπίσκοπος Ἐπίσκοπος Γουέρμουθ † 12ῃ Ἰανουαρίου 690

**Ὁ Ὅσιος** Βενέδικτος Μπίσκοπος καταγόταν ἀπὸ εὐγενῆ οἰκογένεια τῆς Νορθουμβρίας (σημ. βόρεια Ἀγγλία) καὶ ἦταν στὴν ὑπηρεσία τοῦ Βασιλέως Ὕσβι.

**Ἐκάρη** Μοναχὸς στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὀνωράτου στὸ Λερίνο (665-667), ἐνῶ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ρώμη.

Τὸ 669, ἐπισκέφθηκε πάλι τὴν Ρώμη καὶ ὅταν ἐπέστρεψε μαζί με τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Θεόδωρο († Μνήμη: 19ῃ Σεπτεμβρίου, [βλ. ἐδῶ](#)), ἐκεῖνος τὸν διώρισε Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Καντερβουρία.

**Ἔκανε** ἓνα τρίτο ταξίδι στὴν Ρώμη (671), προκειμένου νὰ λάβῃ πληρέστερη μοναχικὴ ἀγωγή καὶ ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Νορθουμβρία ἵδρυσε τὴν Μονὴ Ἁγίου Πέτρου στὸ Γουέρμουθ (674), μετὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Βασιλέως Ἐγκφριδ, καὶ τὴν θυγατρικὴ Μονὴ Ἁγίου Παύλου στὸ Γιάρρου (682). **Αὐτὲς** οἱ Μονὲς ἦσαν οἱ πρῶτες ποὺ υἰοθέτησαν τὸν



Μονὴ Ἁγίου Πέτρου, Γουέρμουθ (ἀριστερά). Ὅσιος Βενέδικτος (μέσον).  
Μονὴ Ἁγίου Παύλου, Γιάρρου (δεξιά).



Κανονισμό του Ἁγίου Βενεδίκτου στην Ἀγγλία.

Μετὰ ἀπὸ νέο προσκύνημα στὴν Ρώμη, ὁ Ἅγιος Βενέδικτος ἐπέστειψε στὴν πατρίδα του μαζί με τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε στοὺς Μοναχοὺς τοὺς ψαλτικoὺς τρόπους καὶ τὸ τυπικό, τὸ ὁποῖο ἀκολουθοῦσαν στὴν Ρώμη.

Σὲ ἄλλα ταξίδια στὴν Δύσι, ὁ Ὅσιος Βενέδικτος ἔφερε τεχνίτες ἀπὸ τὴν Γαλλία γιὰ τὴν οἰκοδόμησι καὶ τὸν ἐξωραϊσμό τῶν Μονῶν. Ἐπλούτισε τὶς βιβλιοθηκὲς αὐτῶν μετὰ πλῆθος βιβλίων καὶ τοὺς Ναοὺς μετὰ εἰκόνες, ἅγια Λείψανα καὶ ἱερὰ σκεύη, μετὰ ἀποτέλεσμα οἱ δύο Μονὲς νὰ γίνουν κέντρα Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Ἀγγλία. Ἀνάμεσα στοὺς μαθητὲς του ἦταν ὁ Ὅσιος Βέδας († Μνήμη: 26η Μαΐου), ὁ ὁποῖος ἀντλήσε ὕλικὸ γιὰ τὸ ἱστορικὸ καὶ θεολογικὸ του ἔργο ἀπὸ τὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα συγκέντρωσε ὁ Γέροντάς του.

Κατὰ τὰ τρία τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, ὁ Ὅσιος Βενέδικτος ὑπέφερε μετὰ ὑπομονὴ καὶ πίστι μετὰ ὀδυνηρὴ παράλυσι.

Στὶς τελευταῖες τοῦ ὑποθηκὲς πρὸς τοὺς Μοναχοὺς, τοὺς προέτρεπε νὰ ἐκλέξουν ἕναν Ἡγούμενο, τοῦ ὁποῖου ἡ βιοτὴ καὶ διδασκαλία θὰ εἶναι σύμφωνες μετὰ τὸν Κανονισμό τοῦ Ἁγίου Βενέδικτου καὶ ὄχι ἕναν συγγενῆ του, ὅπως ἦταν τότε τὸ ἔθος.



Τῶ δὲ ἐν Τριάδι  
 Παναγίῳ θεῶ,  
 τῶ ἐνδοξαζομένῳ  
 ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,  
 προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,  
 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.  
 Ἀμήν!

