



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ρωσίας

## Ὁ Ὅσιος Μιχαὴλ τοῦ Κλόπς † 11η Ἰανουαρίου 1456

**Τ**ὴν ἡμέρα τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τὸ 1412, οἱ Μοναχοὶ τῆς Μονῆς Κλόπς, πλησίον τοῦ Νόβγκοροδ, ἀνακάλυψαν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἕναν ἄγνωστο Μοναχὸ νὰ διαβάζη τὸν Ἀπόστολο στὸ φῶς ἐνὸς κериοῦ. Μετὰ τὴν Ἀκολουθία, τὸν βρῆκαν κλεισμένο στὸ κελλὶ νὰ γράφη.



**Κ**αθὼς δὲν ἀνταποκρινόταν στὰ καλέσματα τους, ἔσπασαν τὴν πόρτα καὶ ὅταν βρέθηκε ἀντίκρυ τους, ὁ ἄγνωστος ἀρκοῦνταν νὰ ἐπαναλαμβάνη τὶς ἐρωτήσεις ποῦ τοῦ ἔκαναν.



Στιγμὲς ἀπὸ τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Μιχαὴλ σὲ χειρόγραφο. 19<sup>ος</sup> αἰ. Ἰνστιτούτο Ρωσικῆς Λογοτεχνίας, Λένινγκραντ.

Ὁ Ἠγούμενος, ἄνθρωπος προικισμένος μὲ τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως, κατάλαβε τότε πὼς ὁ ἄγνωστος ὑποδύοταν τὸν σαλὸ γιὰ νὰ κρύβῃ τὴν ἀρετὴ του. Τοῦ παρεχώρησε ἕνα κελλί, ὅπου ἔμεινε ὅλη τὴν ζωὴ σὲ μεγάλη ἐγκράτεια καὶ ἀπόλυτη ὑπακοή, χωρὶς νὰ ἀποκαλύψῃ ποτὲ οὔτε τὸ ὄνομά του οὔτε τὴν καταγωγὴ του.

**Σ**υχνὰ κοιμόταν στὰ χωράφια ἢ ἐπάνω σὲ ἕναν σωρὸ κοπριάς. Τὴν Κυριακὴ, ἔτρωγε λίγο ψωμὶ καὶ ἔπινε λίγο νερό, περνώντας τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἐβδομάδος ὀλόγυρα νηστικός.

**Τ**ὸ 1419, ὁ πρίγκιπας Κωνσταντῖνος Δημη-

τρίεβιτς, ἀδελφὸς τοῦ μεγάλου Ἡγεμόνος τῆς Μόσχας Βασιλείου Α΄, ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι σὲ μία Πανήγυρι. **Σ**τὴν Τράπεζα ὠρίσθηκε ὁ ἄγνωστος Μοναχὸς νὰ ἀναγνώσῃ τὸ Συναξάριον τῆς ἡμέρας. **Μ**όλις ἄκουσε τὴν φωνή του, ὁ πρίγκιπας ἀνεγνώρισε τὸν Μιχαήλ, υἱὸ τοῦ ἐξαδέλφου του Μαξίμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐξαφανισθῆ μερικὰ ἔτη ἐνωρίτερα, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ ἴχνη καὶ ἀπεκάλυψε τὴν ταυτότητά του στὸν Ἡγούμενο.

**Λ**ίγο καιρὸ ἀργότερα ὁ πρίγκιπας Κωνσταντῖνος διωγμένος ἀπὸ τὸν μεγάλο Ἡγεμόνα, ἔφθασε ἀπελπισμένος στὴν Μονή, προκειμένου νὰ συμβουλευθῆ τὸν συγγενῆ του. **Ο** Μιχαήλ τὸν συμβούλευσε νὰ κτίσῃ λιθόκτιστο Ναὸ στὸ κέντρο τοῦ Κοινοβίου καὶ δὲν εἶπε τίποτε ἄλλο. **Ο** πρίγκιπας ἐξετέλεσε τὴν ἐντολὴ καὶ τὴν ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ, ὁ μέγας Ἡγεμόνας τὸν ἐκάλεσε πίσω στὴν Αὐλὴ καὶ τὸν ἀπεκατέστησε στὴν εὐνοιά του. **Α**ργότερα ὁ Κωνσταντῖνος ἐκάρη Μοναχός.

**Μ**ία ἡμέρα, ὁ Ὅσιος Μιχαήλ συνάντησε ἕναν νεαρὸ στοὺς δρόμους τοῦ Νόβγκοροδ. **Τ**ὸν σταμάτησε καὶ τοῦ προεῖπε, ὅτι θὰ γινόταν ἀργότερα Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸ ὄνομα Ἰωνᾶς († Μνήμη: 5η Νοεμβρίου). **Π**ροέβλεψε ἀκόμη τὸν θάνατο τοῦ πρίγκιπος Σεμουάκα καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐθυμίου, καὶ ἀνήγγειλε πολὺ ἐνωρίτερα τὸ γεγονός, ὅτι τὸ Νόβγκοροδ θὰ ἔχανε τὴν ἀνεξαρτησία του.

**Ε**κοιμήθη εἰρηνικὰ τὸ 1456.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!*



Ὁ Ὅσιος Μιχαήλ μὲ σκηνές ἀπὸ τὸν βίο του.  
Ρωσία, ΙΖ΄ αἰ. Κρατικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο.