



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Τὸ μεγάλο χάρισμα τῆς Ὑπομονῆς

Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 25η Νοεμβρίου 2021 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Τετάρτη**, 25η Νοεμβρίου 2021 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ἔωρτασε τὸ κατανυκτικὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὀσίας Ἐένης τῆς Ρωσίδος, στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ.

Τὴν Τρίτη πρὸς Τετάρτη, ἐτελέσθη πλήρης Ἱερὰ Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὁ Διάκονος Γεώργιος Τριανταφύλλου, ὡς καὶ οἱ εὐλαβέστατοι Ὑποδιάκονοι Χρῖστος Κατσούδας, Ἀβραὰμ Ψάλτης καὶ Χρυσοβαλάντης.

Πολλοὶ πιστοὶ προσήλθαν στὴν ταπεινὴ αὐτὴ Πανήγυρι καὶ οἱ πλεῖστοι συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης εὐχήθηκε **ἡ** Μνήμη τῶν δύο ἑορταζο-





μένων Αγίων Μεγαλομαρτύρων και ἡ Ὁσία Ξένη ἡ ξενοδόχος νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸν ἀγῶνα μας, τὸν ἀγῶνα τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη μας τὴν ζωὴ, στὸν μεγάλο ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀγιότητα

καὶ τὴν θέωσι, στὶς ὁποῖες ἔχουμε κληθῆ.

Τὸ μαρτύριο τῶν ἑορταζομένων Αγίων μᾶς παραπέμπει στὸ μεγάλο χάρισμα τῆς ὑπομονῆς. Ἡ ὑπομονὴ θὰ πρέπει νὰ διακρίνη τὸν πιστὸ στὸν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, στὴν ἄσκησι, τὴν νηστεία, τὴν ὑπόταξι τῶν παθῶν...

Ἡ ἄσκησις τῆς ὑπομονῆς εἶναι ἕνας καθημερινὸς ἀγῶνας γιὰ ὅλους. Ὅμως γιὰ τὸν Χριστιανό, λαμβάνει μία ἄλλη διάστασι, Χριστοκεντρική. Ὁ Χριστὸς μας ἦταν ὁ Πρωτομάρτυς. Πόσα ὑπέμεινε σὲ ὅλη Του τὴν ἐπίγεια ζωὴ, μέχρι καὶ τοῦ Πάθους Του... Πρὸ τοῦ τέλους ἐξεφώνησε τὸ μυστηριώδες: «Ἴνα τί με ἐγκατέλιπες»... Πόσω μᾶλλον ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι, οἱ ὁποῖοι λυγίζουμε στὶς δοκιμασίες. Μὲ τὴν Χάρι ὅμως τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ μας ἐνισχύεται τὸ ἀγωνιστικὸ μας φρόνημα, ἡ πνευματικὴ μας ἀνδρεία...

Ἄς ἐξασκηθοῦμε στὶς μικρὲς καθημερινὲς δοκιμασίες, γιὰ νὰ γίνουμε ἄνθρωποι τῆς ὑπομονῆς, ὄχι μόνο στὶς ἐκούσιες ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀκούσιες θλίψεις καὶ δοκιμασίες. Ὅπως μᾶς δηλώνουν οἱ Πατέρες: «διὰ θλίψεων ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων πᾶς σπουδαῖος [ὁ ὁποῖος ἔχει ζῆλο νὰ εὐαρεστῆ στὸν Χριστὸ μας] τελειοῦται».

«Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν», μᾶς παραγγέλει ὁ Χριστὸς μας. Εἶθε οἱ Ἅγιοι Αἰκατερίνα καὶ Μερκούριος νὰ μᾶς χαρίζουν ἀνδρεία στὸν ἀγῶνα αὐτόν, ὥστε νὰ προσ-φέρουμε τίς ψυχές μας, καθαρισμένες καὶ ἀνακαινισμένες διὰ τῆς τελειοποιῦ ὑπομονῆς, στὸν Σωτῆρά μας Χριστό...

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱεραῆς Ἀγρυπνίας, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους π. Σωτήριος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ Ἐνορίται τῆς Ὁσίας Ξένης, ἐδεξιώθησαν πλουσίως ἅπαντας.



† Γ.Ι.Μ.