



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἔστιν»

«Ο Χριστός ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ’)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχὴ ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγκεντρικοῦ ἀτομισμού καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχὴ του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**

Ἡ ἀγνοημένη Γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν στὴν Νιγηρία



Νωρίτερα φέτος [...] ἡ ἐξτρεμιστικὴ ὀργάνωση *Boko Haram* κυκλοφόρησε ἕνα βίντεο πού ἔδειχνε ἕναν μικρὸ μουσουλμᾶνο μὲ μάσκα καὶ πιστόλι νὰ στέκεται πίσω ἀπὸ ἕναν χριστιανὸ ὄμηρο δεμένο καὶ πεσμένο στὰ γόνατα, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας 22χρονος φοιτητῆς Βιολογίας, πού εἶχε ἀπαχθῆ νωρίτερα καθὼς πήγαινε στὸ πανεπιστήμιο. Ἀφοῦ ἔψαλε στὰ ἀραβικὰ καὶ ἐκτόξευσε ἕνα ἀντιχριστιανικὸ παραλήρημα, ὁ μικρὸς μουσουλμᾶνος πυροβόλησε τὸν Χριστιανὸ πολλές φορές στὸ πίσω μέρος τοῦ κεφαλιοῦ.

• Ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ἀποκρουστικὰ περιστατικά, [...], τὰ λεγόμενα *συμβατικά μέσα ἐνημέρωσης* δὲν ἀναφέρουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν διώξεων. **Μήπως** οἱ δημοσιογράφοι ἀνησυχοῦν, ὅτι θὰ προέκυπτε ἕνα πολιτικὰ λανθασμένο πρότυπο, στὸ ὁποῖο οἱ ἐπιθέσεις θὰ φαίνονταν πὼς ἔχουν ἰδεολογικὰ κίνητρα καὶ δὲν εἶναι ἀπλὰ «ἐγκλήματα»;

• Ὁ λόγος πού **πρῶην ἀπλοὶ βοσκοὶ τῆς φυλῆς Fulani** κατάφεραν, ἀπὸ τὸ 2015, νὰ σκοτώσουν σχεδὸν δύο φορές περισσότερους Χριστιανούς ἀπὸ τοὺς «ἐπαγγελματίες» τρομοκράτες τῆς *Boko Haram* [...] εἶναι, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Νιγηριανοῦ ἐπισκόπου Matthew Ishaya Audu, «ἐπειδὴ ὁ Πρόεδρος Buhari ἀνήκει ἐπίσης στὴν φυλὴ Fulani».

• Ἀφοῦ ἡ κυβέρνησις καὶ οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἰσχυρίζονται, ὅτι οἱ δολοφονίες δὲν ἔχουν θρησκευτικὸ ὑπόβαθρο, γιὰτί οἱ **τρομοκράτες καὶ οἱ βοσκοὶ στοχεύουν κυρίως στὶς χριστιανικὲς κοινότητες καὶ τοὺς χριστιανούς ἡγέτες;**» (Χριστιανικὴ Ἐνωση τῆς Νιγηρίας, Διεθνὲς Κέντρο Διερευνητικῶν Ἀναφορῶν, 21 Ἰανουαρίου 2020).

• Ἡ **μαζικὴ σφαγὴ Χριστιανῶν στὴν Νιγηρία**, τὴν ὁποία ὀρισμένοι διεθνεῖς παρατηρητὲς ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς Γενοκτονία (βλ. *ἑδῶ*), φτάνει σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα.

Σύμφωνα μὲ μιὰ ἀναφορὰ τῆς 4ης Αὐγού-





Η μαζική σφαγή Χριστιανῶν στη Νιγηρία, τὴν ὁποία ὀρισμένοι διεθνεῖς παρατηρητὲς ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς Γενοκτονία, φτάνει σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα. Στὴ φωτογραφία: Ἡ πόλη Aupo τῆς Νιγηρίας στὶς 10 Φεβρουαρίου 2020, μετὰ ἀπὸ ἐπίθεση τὴν προηγούμενη ἡμέρα, στὴν ὁποία τζιχαντιστὲς δολοφόνησαν τουλάχιστον 30 ἄτομα καὶ ἀπῆγαγαν γυναῖκες καὶ παιδιὰ.

στου (βλ. ἐδῶ), τουλάχιστον 171 Χριστιανοὶ σφαγιάσθηκαν ἀπὸ μουσουλμάνους βοσκούς Fulani σὲ διάστημα περίπου τριῶν ἐβδομάδων:

«Καὶ αὐτὰ εἶναι μόνο ὅσα γνωρίζουμε. Στὴν πραγματικότητα, ὁ ἀπολογισμὸς ἐνδέχεται νὰ εἶναι πολὺ ὑψηλότερος. Πολλὲς χιλιάδες ἐκτοπίζονται ἐπίσης μὲ τὴν βία ἀπὸ τὰ σπίτια τους καὶ τὰ μέσα βιοπορισμοῦ πὺν τοὺς εἶχαν ἀπομείνει μετὰ τὴν οικονομικὴ καταστροφή πὺν ἔφερε ἡ καραντίνα ἐξαιτίας τοῦ κορονοϊοῦ... Τὸ γράφειο μας ἔχει πλημμυρίσει ἀπὸ τέτοιες ἱστορίες ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ἀδυσώπητος καὶ αἱματηρὸς ἀπολογισμὸς χριστιανικῶν ζωῶν ἀπουσιάζει ἀνησυχητικὰ ἀπὸ τὰ εὐρύτερα συμβατικὰ μέσα ἐνημέρωσης».

• Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπιδρομές, στὶς 10 Ἰουλίου, μουσουλμάνοι βοσκοὶ σκότωσαν 22 Χριστιανούς – «κυρίως γυναῖκες καὶ παιδιὰ» (βλ. ἐδῶ)– καὶ ἔκαψαν πολλὰ σπίτια σὲ μιὰ ἀγροτικὴ κοινότητα. «Οἱ Fulani μπηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν», θυμᾶται ἡ Bilkisu James ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ νοσοκομείου.

«Σκότωσαν δύο ἀπὸ τὰ παιδιὰ μου (καὶ τὸν ἄνδρα μου). Ἐπίσης, «ἔσφαξαν ἄλλους πέντε συγγενεῖς τῆς Bilkisu μὲ ματσέτες, ὅπως μιὰ μητέρα μὲ τὴν κόρη της πὺν ἦταν μωρὸ καὶ μιὰ ἄλλη μητέρα μὲ τοὺς δύο υἱούς της».

Ἐνας μουσουλμάνος γείτονας προφανῶς εἶχε καταδώσει τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια στοὺς εἰσβολεῖς πὺν ἦταν ὁμόθρησκοὶ του: «Πρὶν μὲ πυροβολήσουν», συνέχισε ἡ Bilkisu, «εἶδα τὸν Fulani πὺν εἶναι γείτονας μου, ὁ ὁποῖος μὲ ἀναγνώρισε. Ἐπεσα στὰ γόνατα γιὰ νὰ τὸν παρακαλέσω» –χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὴν πυροβόλησαν στὸ στήθος καὶ τὴν πλάτη καὶ τὴν ἄφησαν νὰ πεθάνει, ἀκόμη καὶ ὅταν «τοὺς ἄκουσε νὰ ἀνάβουν τὸ σπύρτο καὶ νὰ βάζουν φωτιὰ στὸ σπίτι».

• Τὴν ἐπόμενη μέρα, ἔγινε ἐπιδρομὴ σὲ ἓνα γειτονικὸ χωριό: «Δέκα γυναῖκες, ἓνα μωρὸ καὶ ἓνας ἡλικιωμένος ἄνδρας κἀηκαν ζωντανοὶ μέσα σὲ ἓνα σπίτι ὅπου εἶχαν καταφύγει. Ἄλλοι ἑπτὰ χωρικοὶ τραυματίσθηκαν καὶ τέσσερα σπίτια κἀηκαν». Στὶς 19 Ἰουλίου, τουλάχιστον 32 Χριστιανοί, μετὰξὺ ἀτόμων πὺν παρευρέθηκαν σὲ γαμήλια τελετὴ, σφαγιάσθηκαν σὲ ἐπιθέσεις τῶν Fulani (βλ. ἐδῶ).

• Σὲ μιὰ ἄλλη «φρικτὴ νυχτερινὴ ἐπίθεση κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς καταρρακτώδους βροχῆς στὶς 23 Ἰουλίου, τουλάχιστον ἑπτὰ Χριστιανοὶ ἔχασαν τὴν ζωὴ τους... καθὼς μαχητὲς κατέσφαξαν μὲ ματσέτες ἄοπλους ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ» (βλ. ἐδῶ). Ἡ ἀναφορὰ προσθέτει ὅτι «αὐτὴ ἦταν ἡ δευτέρη ἐπίθεση στὸ χωριὸ μέσα σὲ λίγες ἡμέρες, καθὼς ἑπτὰ ἄτομα εἶχαν δολοφονηθῆ σὲ μιὰ ἐπίθεση νωρίτερα, στὶς 20 Ἰουλίου».

• Στὶς 29 Ἰουλίου, μουσουλμάνοι βοσκοὶ δολοφόνησαν ἄλλους 14 χριστιανούς (βλ. ἐδῶ) –13 ἐκ τῶν ὁποίων ἀνῆκαν σὲ μιὰ μεγάλη οἰκογένεια. Μόνον ἓνα μέλος τῆς οἰκογένειας ἔμεινε ζωντανό. Ἡ γυναίκα του, ὅλα τὰ παιδιὰ του, ἡ θεία, ὁ θεῖος, ὁ ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι συγγενεῖς σφαγιάσθηκαν.

• Τὴν περασμένη ἐβδομάδα, ἔνοπλοι τζιχαντιστὲς εἰσέβαλαν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Λέοντος τοῦ Ἰούδα στὸ Azikoko καὶ ἀνοιξαν πῦρ ἐναντίον τῶν πιστῶν (βλ. ἐδῶ). Τέσσερις χριστιανοὶ σκοτώθηκαν.

* * *

■ **Ἡ καταγραφή** περισσότερων θηριωδιῶν –ὑπάρχουν ἑκατοντάδες κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων ἐτῶν– θὰ ἦταν μάταιο νὰ γίνεῖ σὲ ἓνα ἄρθρο. (Γιὰ μιὰ ὀλοκληρωμένη ματιὰ στὰ δεινὰ τῶν Χριστιανῶν τῆς Νιγηρίας καὶ ἄλλων μουσουλμανικῶν ἐθνῶν, ἀνατρέξτε στὶς μηνιαῖες ἀναφορὲς τοῦ Gatestone σχετικὰ μὲ τὶς «Διώξεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν» (βλ. ἐδῶ).)

• Σκεφθῆτε ἀπλῶς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2020. Μουσουλμάνοι βοσκοὶ μὲ ματσέτες στὰ χέρια δολοφόνησαν τουλάχιστον 13 Χριστιανούς μετὰξὺ 1-2 Ἀπριλίου (βλ. ἐδῶ). «Ἐυπνήσαμε γιὰ νὰ θάψουμε ἑπτὰ ἀνθρώπους πὺν κἀηκαν ζωντανοί... ἀπὸ μιὰ νυχτερινὴ ἐπίθεση», ἀνέφερε μιὰ πηγὴ. Ἐκεῖνοι πὺν σκοτώθηκαν «ἦταν κυρίως ἡλικιωμένοι Χριστιανοὶ πὺν δὲν μπόρεσαν νὰ διαφύγουν, καθὼς τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς κοινότητας ἔτρεξαν νὰ κρυφθοῦν στοὺς γύρω θάμνους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίθεσης».

• Στὴν συνέχεια, στὶς 7 Ἀπριλίου, οἱ κτηνοτρόφοι Fulani ἔσφαξαν ἓναν πάστορα καὶ τρία

μέλη τῆς ἐκκλησίας του, συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς 10χρονοῦ ἀγοριοῦ (βλ. ἐδῶ). Ὁ πάστορας, Matthew Tagwai, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του, ἄφησε πίσω του μιὰ ἔγκυο γυναίκα καὶ δύο μικρὰ παιδιά.



• Στις 10 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani δολοφόνησαν τὸν πάστορα Stephen Akpor, 55 ἐτῶν (βλ. ἐδῶ). «Δύο βοσκοὶ ἤρθαν σὲ ἕνα παράρτημα τῆς ἐκκλησίας μας, τὴν Οὐράνια Ἐκκλησία... ὅπου τὸν πυροβόλησαν καθὼς προσευχόταν καὶ συμβούλευε πέντε μέλη μέσα στὴν ἐκκλησία», ἀνέφεραν οἱ συνάδελφοί του. «Οἱ βοσκοὶ πυροβόλησαν τὸν πάστορα πολλές φορές καὶ στὴν συνέχεια τὸν μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου». Ἄφησε πίσω τὴν σύζυγό του καὶ πέντε παιδιά.

• Στις 11 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani πυροβόλησαν καὶ σκότωσαν ἕναν χριστιανὸ ἀγρότη (βλ. ἐδῶ).

• Στις 13 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani ἀποκεφάλισαν δύο χριστιανούς, καὶ ἀπαίτησαν νὰ «θαφτοῦν χωρὶς τὰ κεφάλια τους» (βλ. ἐδῶ).

• Στις 14 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani ἔσφαξαν ἑννέα χριστιανούς (βλ. ἐδῶ). Ἀπὸ αὐτούς, τὰ ἕξι ἦταν παιδιά καὶ μία γυναίκα ἦταν ἔγκυος. «Ἦταν ὀπλισμένοι μὲ ματσέτες καὶ τουφέκια AK-47 καθὼς μᾶς ἐπιτέθηκαν», θυμᾶται ἕνας ἐπιζῶν: «Ἐπιτέθηκαν στο χωριό μας περίπου στις 8 μ.μ. φωνάζοντας “Allahu Akbar!” (ὁ Ἄλλὰχ εἶναι μεγάλος!)». Τριάντα τρία σπίτια πυρπολήθηκαν.

• Στις 16 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani σκότωσαν τὸν Sebastine Stephen, ἕναν νεαρὸ χριστιανὸ σπουδαστὴ (βλ. ἐδῶ). «Οἱ βοσκοὶ Fulani ἦταν πάνω ἀπὸ 50, κρατοῦσαν σύγχρονα ὅπλα καὶ πυροβολοῦσαν σποραδικά. Ἀφοῦ σκότωσαν τὸν νεαρὸ ἄνδρα», ἀνέφερε ἕνας ἐπιζῶν, «στὴν συνέχεια εἰσέβαλαν στο σπίτι τοῦ κ. Jack Nweke καὶ τὸν ἀπήγαγαν μαζί μὲ τὴν σύζυγό του, ἀφήνοντας πίσω τὰ τρία παιδιά τους».

• Στις 19 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani σκότωσαν τέσσερις χριστιανούς (βλ. ἐδῶ). «Τριάντα ὀκτὼ σπίτια μὲ 86 δωμάτια ἰσοπεδώθηκαν ἐπίσης, ἐνῶ περίπου 87 οἰκογένειες ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸ συμβάν», ἀνέφερε ἡ πηγὴ.

• Στις 20 Ἀπριλίου, «πυροβόλησαν καὶ ἀποκεφάλισαν ἕναν χριστιανὸ ἀγρότη, τὸν Titus Nyitar», δήλωσε κάτοικος τῆς περιοχῆς (βλ. ἐδῶ). Ὁ Titus «ἐργαζόταν στο χωράφι του ὅταν τὸν σκότωσαν οἱ βοσκοὶ». Στὴν συνέχεια, «προχώρησαν πρὸς τὸ χωριό, ἔκαψαν σπίτια καὶ ἀπήγαγαν τρεῖς χωρικούς».

• Στις 22 Ἀπριλίου, μουσουλμᾶνοι βοσκοὶ Fulani σκότωσαν 12 χριστιανούς (βλ. ἐδῶ). Νωρίτερα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορά, ἀπήγαγαν ἕνα ζευγάρι τὴν ὥρα πού παντρευόταν μέσα στὴν ἐκκλησία.

• Στις 23 Ἀπριλίου, οἱ Fulani «σκότωσαν δύο ἄτομα, ἀπήγαγαν ἕνα ἄλλο καὶ ἔκαψαν τὸ κτίριο μιᾶς ἐκκλησίας μαζί μὲ τὸ σπίτι τοῦ πάστορα κατὰ τὴν διάρκεια ἐπιθέσεων σὲ κυρίως χριστιανικὲς περιοχὲς στὴν βορειοκεντρικὴ Νιγηρία» (βλ. ἐδῶ)...

* * *

«Εἶναι σὰν νὰ μὴν ἔχουν πλέον σημασία οἱ ζωὲς τῶν Χριστιανῶν», εἶπε ἕνας Νιγηριανὸς πάστορας γιὰ τὴν ἐπίθεση σὲ γάμο πού κόστισε 32 ζωὲς (βλ. ἐδῶ).

«Εἶναι πολὺ ἐνοχλητικὸ τὸ γεγονός, ὅτι αὐτὲς οἱ καθημερινὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον Χριστιανῶν... συνεχίζονται γιὰ πολὺ καιρὸ ἀνεπιτήρητες ἀπὸ τίς ὀμοσπονδιακὲς καὶ κρατικὲς κυβερνήσεις... δὲν πραγματοποιοῦνται ἐπισκέψεις συμπαράστασης στὰ ἑναπομείναντα θύματα στις κοινότητες... Δὲν γίνονται βήματα γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν δεινῶν τους παρέχοντας ὑλικὸ ἀνακούφισης, ἀφοῦ ἔχουν ἐκτοπιστεῖ στο ἐσωτερικὸ κατὰ χιλιάδες».

«Πιστεύω ἀκράδαντα», εἶπε ἕνας ἐπιζῶν μιᾶς πρόσφατης ἐπίθεσης Fulani πού κόστισε τὴν ζωὴ στὴν ἀδερφή του καὶ σὲ τέσσερις ἄλλους Χριστιανούς, «ὅτι μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς τοὺς ὑπαλλήλους ἀσφαλείας πού εἶναι μουσουλμᾶνοι συνδέονται μὲ αὐτούς τοὺς ἑνοπλους πού ἐπιτίθενται στο λαό μας... ἡ θλιβερὴ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὁ λαός μας ἔχει προβεῖ σὲ διαβήματα στὴν κυβέρνηση τόσο σὲ κρατικὸ ὅσο καὶ σὲ ὀμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο καὶ δὲν ἔχει γίνει τίποτα» (βλ. ἐδῶ).

«Ποιὸ εἶναι τὸ ἔγκλημα αὐτῶν τῶν ἀθῶων ἀνθρώπων κατὰ τῶν κτηνοτρόφων Fulani;» ρώτησε ἕνας ἄλλος ντόπιος σχετικὰ μὲ μιὰ ἐπίθεση μὲ θύματα ἕναν πάστορα καὶ ἕνα 10χρονο παιδί (βλ. ἐδῶ).

Για πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτές τις δολοφονίες; Για πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να ίκετεύουμε την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας να βοηθήσουν τον λαό μας;».

Οί έρωτήσεις τους είναι ιδιαίτερα συναφείς με βάση τα πρόσφατα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία (βλ. [έδω](#)):

• **Από το 2009, «32.000 Χριστιανοί σφαγιάστηκαν από τους τζιχαντιστές της χώρας»** — ενώ τίποτα δεν έγινε γι' αυτό, ανέφερε μια αναφορά τον Μάιο (βλ. [έδω](#)):



«Οί μαχητές βοσκοί Fulani και ή Boko Haram... έχουν έντείνει τις αντιχριστιανικές τους βιαιότητες... κατασφάζοντας τους τελευταίους τέσσερις μήνες και κατά το ήμισυ του 2020 όχι λιγότερους από 620 άνυπεράσπιστους χριστιανούς (470 οί βοσκοί Fulani και 150 ή Boko Haram) και πυρπολώντας αναίτια ή καταστρέφοντας τὰ κέντρα λατρείας και μάθησης. Οί φρικαλεότητες ενάντια στους Χριστιανούς δεν έχουν έλεγχθει και έχουν λάβει άνησυχητικές διαστάσεις, ενώ οί δυνάμεις ασφαλείας της χώρας και οί σχετικοί πολιτικοί παράγοντες κάνουν τὰ στραβά μάτια ή συνεργοῦν με τους τζιχαντιστές. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι **έκατοντάδες τὰ σπίτια πού κάηκαν ή καταστράφηκαν, όπως και δεκάδες τὰ χριστιανικά κέντρα λατρείας και μάθησης.**

Ο λόγος πού πρώην άπλοι βοσκοί της φυλής Fulani κατάφεραν, από το 2015, να σκοτώσουν σχεδόν δύο φορές περισσότερους χριστιανούς από τους «έπαγγελματίες» τρομοκράτες της Boko Haram, σύμφωνα με πολλούς χριστιανούς ήγέτες της Νιγηρίας (βλ. [έδω](#)), είναι, κατά τὰ λεγόμενα του Νιγηριανού επισκόπου Matthew Ishaya Audu, «έπειδή ό Πρόεδρος Buhari άνήκει επίσης στην φυλή Fulani» (βλ. [έδω](#)).

• Σε μιá δήλωση τον Ιανουάριο, ή Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας, μιá συντονιστική ομάδα πού εκπροσωπεί τὰ περισσότερα δόγματα, κατηγόρησε περαιτέρω «τήν όμοσπονδιακή κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο Muhammadu Buhari» για «συνωμοσία» με τους ισλαμιστές τρομοκράτες «με σκοπό τήν έξόντωση τών Χριστιανών στη Νιγηρία» (βλ. [έδω](#)).

Η Ένωση έθεσε τó έρώτημα:

«Αφού ή κυβέρνηση και οί ύπερασπιστές της ισχυρίζονται ότι οί δολοφονίες δεν έχουν θρησκευτικό ύπόβαθρο, γιατί οί τρομοκράτες και οί βοσκοί στοχεύουν κυρίως στις χριστιανικές κοινότητες και τους χριστιανούς ήγέτες;»

* * *

Ορισμένοι ήγέτες της Νιγηρίας προχωροῦν πέρα από τον Buhari και κατηγοροῦν «τό κακό πού ονομάζεται Barack Obama» — με τὰ λόγια του Femi Fani-Kayode, πρώην Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Νιγηρίας (βλ. [έδω](#)). Στις 12 Φεβρουαρίου, ό πρώην κυβερνητικός αξιωματοῦχος έγραψε τὰ ακόλουθα στον λογαριασμό του στο Facebook:

«Αυτό πού έκαναν οί Obama, John Kerry και Hilary Clinton στην Νιγηρία χρηματοδοτώντας και ύποστηρίζοντας τον (σημερινό πρόεδρο Muhammadu) Buhari στις προεδρικές εκλογές του 2015 και βοηθώντας τήν Boko Haram τó 2014/2015 ήταν **καθαρή άχρειότητα.** Τὰ χέρια τους είναι βαμμένα με τó αίμα όλων εκείνων πού σκοτώθηκαν από τήν διακυβέρνηση Buhari, τους βοσκούς Fulani και τήν όργάνωση Boko Haram τὰ τελευταία 5 χρόνια».

Παρόλο πού οί Fulani, ύποστηρικτές του προέδρου Buhari, διεκδικοῦν τήν μερίδα του λέοντος στις επιθέσεις εναντίον τών Χριστιανών υπό τήν προεδρία του, ή Boko Haram —ή άρχική μάστιγα τών Χριστιανών στην Νιγηρία— εξακολουθει να είναι ενεργή.

Νωρίτερα φέτος, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο (βλ. [έδω](#)) πού έδειχνε έναν μικρό μουσουλμάνο με μάσκα και πιστόλι να στέκεται πίσω από έναν χριστιανό όμηρο δεμένο και πεσμένο στα γόνατα, ό όποιος ήταν ένας 22χρονος φοιτητής Βιολογίας πού είχε άπαχθει νωρίτερα καθώς πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Αφού έψαλε στα άραβικά και εκτόξευσε ένα αντιχριστιανικό παραλήρημα, ό μικρός μουσουλμάνος πυροβόλησε τον Χριστιανό πολλές φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

• Κάποιες έβδομάδες νωρίτερα, ισλαμιστές ένοπλοι άπήγαγαν τον Αιδεσιμότατο Lawan Andimi, έναν πάστορα και πρόεδρο της Έκκλησίας τών Άδελφών στην Νιγηρία. Αφού οί τρομοκράτες ζήτησαν έξωφρενικά λύτρα για τήν άπελευθέρωσή του —δύο έκατομμύρια ευρώ, τὰ όποια άπλως δεν μπορούσε να συγκεντρώσει ή εκκλησία και ή οικογένειά του— άποκεφάλισαν

αὐτὸν τὸν πατέρα ἑννέα παιδιῶν (βλ. ἐδῶ). Νωρίτερα, σὲ ἓνα βίντεο πὸν κυκλοφόρησαν οἱ ἀπαγωγεῖς τοῦ στίς 5 Ἰανουαρίου, ὁ πάστορας Lawan ἔλεγε πὸς ἤλπιζε νὰ ξαναβρεθεῖ μὲ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ. Ὡστόσο, «ἐὰν δὲν μοῦ δοθεῖ αὐτὴ ἡ εὐκαιρία, ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θέλω ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ κοντινοὶ καὶ οἱ μακρινοὶ, οἱ συνάδελφοί μου, νὰ εἶναι ὑπομονετικοί. Μὴν κλάψετε, μὴν στενοχωρηθῆτε, ἀλλὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ γιὰ τὰ πάντα».



Ἡ κυβέρνηση τῆς Νιγηρίας, σύμφωνα μὲ δήλωση τοῦ ἐπισκόπου Matthew Hassan Kukah σχετικὰ μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ ἄλλων 10 Χριστιανῶν νωρίτερα φέτος, «**χρησιμοποιεῖ τοὺς μοχλοὺς ἐξουσίας γιὰ νὰ διασφαλίσει τὴν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ μόνη διαφορὰ μεταξὺ τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς ὀργάνωσης Boko Haram εἶναι ὅτι ἡ Boko Haram κρατᾷ τὴν βόμβα**» (βλ. ἐδῶ).



(*) Βλ. <https://el.gatestoneinstitute.org/>. Τοῦ **Raymond Ibrahim**, συγγραφέως τοῦ πρόσφατου *Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West*, εἶναι Distinguished Senior Fellow στὸ Gatestone Institute, Shillman Fellow στὸ David Horowitz Freedom Center, καὶ Judith Rosen Friedman Fellow στὸ Middle East Forum. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.