



■ «Αποκαλυπτική» ὁμολογία!

Τὰ τρία πνευματικὰ φόβητρα τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων*

• Βάπτισμα • Σταυρὸς • Θεία Κοινωνία

Κάποτε, ἔλεγε ὁ Χατζη-Γιώργης ὁ Ἀθωνίτης, μέγας Ἀσκητὴς τοῦ περασμένου αἰῶνος, ἐρώτησε κάποιος ἐρημίτης ἓνα πονηρὸ πνεῦμα:

- Ποιά εἶναι τὰ πιὸ φοβερὰ πράγματα στὴν ἀκάθαρτη καὶ σκοτεινὴ ζωὴ σας;

Καὶ ὁ διάβολος ἀπάντησε:

- **Εἶναι φοβερὰ καὶ ἀνυπόφορα γιὰ μᾶς...**

- **Ποιά εἶναι αὐτά;... ξαναρώτησε ὁ Γέροντας.**

- **Πρῶτα πρῶτα τὸ Βάπτισμα, μετὸ ὁποῖο χά-
νουμε παντελῶς τὴν ἐξουσία καὶ τὸ δίκαιωμα
πάνω σας. Ὑστερα, εἶναι ἐκεῖνο τὸ Ξύλο, ποῦ
τὸ σημάδι του (ἐννοεῖ βέβαια τὸν Τίμιο Σταυρὸ
καὶ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ), μᾶς βασανίζει, μᾶς διώχνει καὶ μᾶς
ἀφανίζει...**



**Τὸ πιὸ φοβερὸ ἀπ' ὅλα ὅμως, εἶναι αὐτὸ ποῦ τρῶτε, ἡ Κοινωνία
σας... Εἶναι πιὸ φοβερὴ καὶ ἀπὸ τὴν γέεννα τοῦ πυρός... πιὸ φοβερὴ
καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν κόλασι, ποῦ ζοῦμε... Αὐτόν, συνέχισε ὁ διάβο-
λος, ποῦ εἶναι καθαρὸς καὶ κοινωνεῖ ἀξίως, ὄχι μόνο δὲν μπορούμε
νὰ τὸν πλησιάσουμε, ἀλλὰ φοβόμαστε καὶ νὰ τὸν ἀντικρύσουμε
ἀκόμη...**

**Καὶ ἀμέσως πρόσθεσε: Ὅσο κι ἂν αὐτὰ εἶναι γιὰ μᾶς κατα-
τρεγμὸς καὶ θάνατος, ἐμεῖς ὅμως εὐγνωμονοῦμε τοὺς ἀνθρώπους,
καὶ εἰδικὰ τοὺς ἀπρόσεκτους χριστιανούς, ποῦ μετὰ τὰ πάθη τους,**



ἀπὸ μόνοι τους καὶ μὲ τὴν ἰδική τους θέλησι, ἀπομακρύνουν τὴν δύναμι, τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν Θεία Χάρι τῶν Μυστηρίων ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους. Ἔτσι, ἀπὸ μόνοι τους οἱ χριστιανοὶ μᾶς δίνουν τὸ δικαίωμα νὰ κυριεύσουμε τὶς καρδιές τους, **γιὰ νὰ μὴν τοὺς ἔλθη ποτὲ ἡ μετάνοια...**



(*) Πρωτοπρεσβ. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου, Ἑρμηνεῖα στὴν Θεία Λειτουργία μέσα ἀπὸ πραγματικὰ γεγονότα καὶ ἐμπειρίες ἀγίων ἱερέων, μοναχῶν καὶ πιστῶν, σελ. 367-368, Πειραιᾶς 2003. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.