



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὴν Ἐλευσίνα

Ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Αναργύρων

Ἡ Σφραγὶς τοῦ Ἀρνίου

ὡς Φωτισμὸς καὶ Φυλακτήριον

1ῆ Ἰουλίου 2021 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Τετάρτη, 1ῆ Ἰουλίου 2021 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν ἐκ Ῥώμης Ἁγίων Αναργύρων Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὴν Ἐλευσίνα, στὸν ὁποῖο ἐφημερεύει ὁ Αἰδεσιμώτατος π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης.

* * *

Τῆς Πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προῖστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὡς καὶ οἱ εὐλαβέστατοι Ὑποδιάκονοι Ἀντώνιος Κανατσούλης καὶ Χρῖστος Κατσούδας.

Στὰ ἀναλόγια ἔψαλαν ἐόρτια μικρὸν κλιμάκιον τῆς «Ο.Ε.ΒΥ.Χ.», ὑπὸ τὸν κ. Εὐάγγελον Βεργίνη καὶ Ἱεροψάλτες τῆς Ἐνορίας.

Στὴν Λιτῆ ἔγινε λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων, εἰς τὰς πέριξ ὁδοὺς.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας προέτρεψε τοὺς εὐλαβεῖς ἀγρυπνιστὰς νὰ ἀφιερῶσουν τὸ πλεῖστον τῶν προσευχῶν αὐτῶν τὴν νύκτα αὐτὴ στοὺς ἐορταζομένους Ἁγίους, παρακαλοῦντες νὰ παύση στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμον ἡ μεγάλη δοκιμασία τῆς πανδημίας.

* * *

Στήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, στήν Ὁμιλία του, ἐπεσήμανε, μεταξύ ἄλλων,

● **ὅτι** πολλοί, σχεδόν οἱ πάντες, συνέχονται ἀπό φόβο,

ἀγωνία καί σύγχυσι γιά τὰ γνωστά θέματα, τὰ ὁποῖα ἔφερε ἡ πανδημία, ὡς καί τὰ μέτρα ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς ὑπό τήν Κυβέρνησι.



Τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς ὁμως θὰ περίμενε κανεὶς νὰ τοὺς συνέχει μᾶλλον ἢ ἔγνοια, ἢ καλὴ ἀγωνία γιά τὴν πνευματικὴν τοὺς ὑγεία καί κατάστασι: γιά τὸ πῶς καί γιατί μένουμε οἱ ἴδιοι, γιατί εἴμεθα τόσο ὀλιγόπιστοι, ἐνῶ ἔχουμε τὸν μοναδικὸν Καλὸν Ποιμένα, ὁ Ὅποιος ἔδωσε τὴν ζωὴν Του ὑπὲρ τῶν προβάτων καί μᾶς ἐσφράγισε ὡς ἰδικά Του πρόβατα τὴν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως καί Χρίσεώς μας: **«Σφραγίς Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν».**

Ἄς μεριμνήσουμε γιά τὸ πῶς θὰ διατηρήσουμε ἢ ἐπανενεργοποιήσουμε τὴν Χάρι τῆς **Σφραγιδος** ἐκείνης, τῆς **Σφραγιδος τοῦ Ἀρνίου**, γιά νὰ μείνουμε ἐνωμένοι μὲ τὸν Χριστό μας, καί τότε, **«Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν οὐδεὶς καθ' ἡμῶν»...** **Ἡ Σφραγίς** αὐτὴ λειτουργεῖ ὡς **Φωτισμὸς** καί ὡς **Φυλακτήριον!**...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς πνευματικῆς πανδαισίας, ὁ π. Ἀθανάσιος, ἡ Πρεσβυτέρα Σωτηρία καί οἱ μετ' αὐτῶν Ἐνοριῖται-Διακονηταὶ παρέθεσαν στοὺς ἀγρυπνήσαντας εὐσεβεῖς πλουσία τράπεζα Ἀγάπης στὸ μεγάλο Ἀρχονταρῖκι τῆς Ἐνορίας. **Ἐκεῖ**, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε εὐχές καί εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς κοπιάσαντας γιά τὴν Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων θαυματουργῶν Ἀναργύρων καί ἀναφέρθηκε, μεταξύ ἄλλων, στήν μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἄλλη λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποῖαν οἱ πιστοὶ ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν ἱερὰ Μυσταγωγία καί φορεῖς τῶν Παναχράντων Μυστηρίων, καλοῦνται νὰ μεταδίδουν στὸ περιβάλλον τοὺς τὴν εἰρήνη καί τὴν εὐλογία τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μας...

Εἶθε οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυματουργοὶ Κοσμᾶς καί Δαμιανὸς νὰ εἶναι βοηθοὶ καί ὁδηγοὶ μας στὸ καλὸν ἀγῶνα γιά τὴν ἀναζωπύρωσι τοῦ Χαρίσματος καί τὴν πλήρη παράθεσι ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν. **Ἀμήν!**

† Γ. Γ. Μ.