



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν ταῖς νυξίν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια,
καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον»

Ταπεινὲς Ἀγρυπνίες-Οὐράνιες εὐλογίες

15η, 19η καὶ 20ῆ Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ.

Ἁγίου Γλυκερίου Ὁμολογητοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου Σαγγάης • Θεοτόκου Ὁδηγητρίας



Τὴν Δευτέρα, † 15ῆ Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ., μαζί με τοὺς Ἁγίους Ἀυγουστῖνο καὶ Ἰερώνυμο, ἐώρτασε καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γλυκέριος ὁ Νεὸς Ὁμολογητὴς, Μητροπολίτης Ρουμανίας († 1985).

Ἐτελέσθη ἐκ μεταθέσεως τὴν Τρίτῃ ἐσπέρας Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ ὁμώνυμο ταπεινὸ Παρεκκλήσι, εὐρισκόμενο στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερωμένο εἰδικὰ στὴν Ἐνότητα τῶν Ἀπανταχοῦ Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος π. Θεοδοσίου καὶ τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Χριστοῦ Κατσούδα.

Στὸν σύντομο λόγο του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

• ἀναφέρθηκε στὸν τιμωμένο Ἅγιο, ἐν σχέσει με τὴν μόλις προλαβούσης Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, ὡς ἓνα σύγχρονο συγκλονιστικὸ καρπὸ τῶν χαρισμάτων τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέσα στὸν κῆπο τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ τὴν πιστότητα στὴν σφραγίδα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος

καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος, μὲ τὴν νηπτικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ βιοτή, ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ἐπλούτισε τὰ χαρίσματα τῆς ὁμολογίας, τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς ὑπομονῆς, τῆς πραότητος καὶ ἀνεξικακίας, τῆς βαθείας ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀπροϋποθέτου ἀγάπης. Διὰ τὴν διακονία τοῦ ἀγωνιζομένου μικροῦ Ποιμνίου του, τοῦ ἐδόθησαν καὶ τὰ χαρίσματα τῆς διοράσεως, τῆς προοράσεως καὶ τῆς θαυματουργίας...

Ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου σήμερα μᾶς προσκαλεῖ, ἐμᾶς οἱ ὅποιοι ἀξιωθήκαμε νὰ λάβουμε τὴν «Σφραγιδα Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», νὰ ἀναλογισθοῦμε κατὰ πόσον προσπαθοῦμε νὰ διατηροῦμε καὶ νὰ ἀυξάνουμε, σὺν Θεῷ, τὸ Χάρισμα, πορευόμενοι στὰ ἴχνη τῶν Ἁγίων...

* * *

Τὴν Παρασκευή, † 19ῆ Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., μαζί μὲ τοὺς μεγάλους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἀπόστολο Ἰούδα ἐκ τῶν ἸΒ' καὶ Ὁσιο Παῖσιο τὸν Μεγάλο, ἐώρτασε καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Ἀρχιεπίσκοπος Σαγγάης καὶ Δυτικῆς Ἀμερικῆς († 1966).



Ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ δημοφιλοῦς Ἁγίου, στὸν ὁμώνυμο αὐτοῦ Ναό, ὑπὸ τὸ Καθολικόν, στὸ ἄβατον τῆς ἰδίας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωπού καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων π. Ἀγγέλου Μουρλά, Ἐφημερίου τῆς Μονῆς καὶ π. Ἀποστόλου Φύκια, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτου, ὡς καὶ τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Χρίστου Κατσούδα.

Οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἓνα τμῆμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ὡς καὶ ἓνα μάλλινο Ὁμοφόριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τὸ ὁποῖον καὶ ἐφόρσε ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας.

Στὴν Ὁμιλία του, στὸ τέλος τῆς καταनुκτικῆς αὐτῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

• ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὰ ποικίλα χαρίσματα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἰωάννου, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ μνήμη αὐτοῦ μᾶς προτρέπει νὰ γινώμεθα μιμηταὶ αὐτοῦ, δηλαδὴ δι' αὐτοῦ μιμηταὶ τοῦ Χριστοῦ μας, καθὼς οἱ Ἅγιοι «ὅμοιοι Αὐτῷ» κατέστησαν ἑαυτοῦς. **Σ**τὴν προοπτικὴ αὐτῆ, καλούμεθα νὰ κάνουμε τὰ μέλη μας, μέλη τοῦ Χριστοῦ μας...



Προκειμένου νὰ περιγράψῃ πῶς μπορεῖ ἕνας πιστὸς νὰ γίνῃ ὡς στόμα Χριστοῦ, ἀναφέρθηκε στὴν διακονία τῆς συντροφιάς καὶ παρηγορίας, τὴν ὁποίαν ἀνέλαβε ἕνας πιστὸς πλησίον ἑνὸς παιδιοῦ μὲ εἰδικές ἀνάγκες. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς συν-

αντοῦμε γύρω μας πολλὰ πρόσωπα μὲ «εἰδικές ἀνάγκες», σωματικές καὶ ψυχικές, στὸ οἰκογενειακό, ἐπαγγελματικό, ἐνοριακό, μοναστικό περιβάλλον. Ἄν μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ τοὺς πλησιάζουμε μὲ γλυκύτητα, κατανόησι καὶ πραότητα, γινόμεθα γι' αὐτοὺς «στόμα τοῦ Χριστοῦ».

Καὶ τὸ στόμα αὐτό, τῶν ἐπιεικῶν καὶ πράων, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ἀρέσει στὸν Χριστὸ μας πρὶςσότερο ἀπὸ τὸ στόμα τῶν προφητῶν: «Ὅχ οὕτως ἀσπάζεται προφητῶν στόμα, ὡς ἐπιεικῶν καὶ πράων ἀνθρώπων»...

Ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων ἃς μᾶς καταστήσῃ καὶ στὰ ἀγωνίσματα αὐτὰ «ἰχνηλάτες» αὐτῶν...

* * *

Τὴν Δευτέρα πρὸς Τρίτη, 22αν πρὸς 23ην Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη καὶ πάλιν Ἱερὰ Ἀγρυπνία –ἐκ μεταθέσεως– πρὸς τιμὴν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, τῆς Ὁδηγητρίας, στὸ ὁμώνυμο Ἱουχαστήριο στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, ὅπου ἐγκαταβιώνει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστῖνα.



Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, συμπαραστατοῦμενος ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ τῶν εὐλαβεστάτων Ὑποδιακόνων Δημητρίου Γιατράκου καὶ Χρίστου Κατσούδα.

Τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

• εὐχαρίστησε τὴν Παναγία μας γιὰ τὴν εὐλογία νὰ τὴν τιμοῦμε στὴν Ἱερὰ Εἰκόνα Της, καὶ νὰ προσευχηθοῦμε ἀγρυπνοῦντες, καὶ μάλιστα στὴν περίοδο αὐτή, στὴν ὁποία μᾶς περιβάλλουν τόσες δοκιμασίες καὶ κίνδυνοι.

Ἐπεσήμανε, ὅτι ἡ ἐπονομασία τῆς Παναγίας μας ὡς Ὁδηγητρίας ὑπονοεῖ, ὅτι εἴμεθα ἐν ὁδῶ, δηλαδή δὲν παραμένουμε στατικοὶ καὶ ἄπραγοι, δὲν μᾶς ἀκινητοποιεῖ ἡ ραθυμία καὶ ἡ φιλαυτία, ἀλλὰ βιώνουμε τὴν πίστι μας, τὴν κλῆσι μας, ὡς μία πορεία



πρὸς τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν θέωσι.

Ἔτσι ἔχουμε στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἐπάλληλες ἀναφορὲς στὴν **Ὁδὸ** τῆς πίστεως: **ὁ** Ἀπολλῶς ἦτο «κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου», «τινὲς ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν Ὁδόν», κ.ἄ.

Ὁ δὲ Κύριός μας ἐδήλωσε ὅτι **«Ἐγὼ εἶμι ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή»**.

Ἄρά γε, βιώνουμε τὴν Πίστι μας ὡς τὴν **Ὁδὸ τοῦ Κυρίου;**

Ὁδηγὸ καὶ παρηγορία στὴν Ὁδό, στὸν κόπο τῆς πορείας αὐτῆς μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστὸς μας τὴν πολνεύσπλαγχον **Μητέρα** Αὐτοῦ καὶ ἡμῶν, τὴν **Πανάχραντον Θεοτόκον...**

† Γ.Ι.Μ.

