



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» στὴν Φυλὴ

Ἐκδήλωση καὶ Διάλεξις «Ἡ Συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821»

21ῆ Ἰουνίου 2021 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακὴν**, 21.6.2021 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων,
ἐπραγματοποιήθη μετὰ τὴν προτροπὴν,
εὐλογία καὶ παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μίαν ταπεινὴν Ἐκδήλω-

σις ἐν συνδυασμῷ μετὰ τὴν Ὁμιλίαν, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματισθῆ στὸ πλαίσιο τῶν «Ἐνημερωτικῶν Συνάξεων» (Περίοδος Ε', 2020-2021), γιὰ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2020, ἀλλὰ ἀνεβλήθη λόγω τῶν κρατικῶν μέτρων ἀντιμετωπίσεως τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως.

Ἡ Σύναξις ἔλαβε χῶρον στὸ καταλλήλως εὐπρεπισμένο κήπο τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἡ Πανύμνητος» στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασίαν τῆς Συνάξεως καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων, **Μέλη** δὲ τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιμένης Εἰκονογραφίας» εἶχαν φιλοκαλίσει καταλλήλως τὸν χῶρον.

* * *

Ἡ Σύναξις ἀνοιξε προσευχητικὰ, μετὰ τὴν συμβολὴν τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολογιστάτου π. Διονυσίου Ἀγιοκυπριανίτου.

Ἐν συνεχείᾳ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Δομῶν τῆς Μητροπόλεως μας, ἀνέβηκαν στὴν σκηνή καὶ παρουσίασαν τοὺς σημαντικωτέρους ἀπὸ τοὺς πολυάριθμους Ἡρώες τῆς Ἐπαναστάσεώς του 1821, ὑπὲρ τῶν ὁποίων, προτροπῇ τοῦ Σεβασμ. Ποιμένα μας, τηρήθηκε ἓνα λεπτὸ προσευχητικῆς σιγῆς, ἐνῶ ἡ Χορωδία ὑπέψαλλε ἀργῶς τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη».



* * *

Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ εἰσαγωγή, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς Εἰσηγήσεώς του, μὲ τίτλο: «**Ἡ Συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821**», σὲ τέσσερες ἐνότητες:

Α. Ἡ ἀνασυγκρότηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ θέση τοῦ ὑποδούλου Ποιμνίου του.

Β. Ἐκκλησιαστικὴ φροντίδα καὶ διακονία - Ἡ ἔμφραση στὴν Παιδεία.

Γ. Ἀντίσταση στὸν κατακτητὴ: Νεομάρτυρες - Ἐνοπλα κινήματα.

Δ. Τελικὴ προετοιμασία καὶ κήρυξη τῆς Ἐπανάστασεως τοῦ 1821.

Μὲ πλῆθος ἱστορικῶν τεκμηρίων, μεθοδικότητα ἀλλὰ καὶ ἱερὸ παλμό, ὁ Θεοφιλέστατος ἀπέδειξε, ὅπως τὸ δήλωσε εἰσαγωγικά, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία «ὄχι μόνον πρωτοστάτησε στὴν Ἐπανάστασι τοῦ '21, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ τὴν προκάλεσε καὶ καθοδήγησε τιθέμενη ἐπικεφαλῆς της».

Καὶ ἐπιλόγησε: «**Στηριζόμενοι στὸ πνεῦμα τῶν Ἡρώων μας, τῶν ἀτρόμητων διδασκάλων, φωτιστῶν καὶ ἱερουργῶν μας, τῶν προτύπων καὶ παραδειγμάτων μας, διακηρύσσουμε χάριτι Θεοῦ ὅτι δὲν θὰ συμβιβασθοῦμε μὲ κάθε ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τῆς ὅποιας μορφῆς ἀνελευθερίας πάνω μας, μέσα μας καὶ γύρω μας, ὅ,τι κι ἂν μᾶς στοιχίσει, διότι καὶ γιὰ μᾶς ἐπίσης ἰσχύουν καθοδηγητικὰ οἱ στίχοι ἀπὸ τὸν περίφημο Θούριο τοῦ Ρήγα Φεραίου: «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καὶ φυλακή!» Γένοιτο!»**

Ἡ πλήρης Εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλ.





κ. Κλήμεντος και ἡ ὑπόλοιπη Ἐκδή-
λωσις θὰ παρουσιασθοῦν προσεχῶς
καὶ σὲ μορφή βιντεοταινίας.

* * *

Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἐπακολού-
θησε, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ὑπεν-
θύμισε ὅτι, παρὰ τὴν φαινομένη παραχώρησι ἐλευθερίας
γιά τὴν ὀργάνωσι τῆς Παιδείας, ὁ ὄντως θαρραλέος καὶ
ἐπίμονος ἀγώνας τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν Ἐπισκόπων συν-
αντοῦσε σχεδὸν παντοῦ ἐμπόδια ἢ καὶ διωγμό, δηλαδὴ τὰ
πράγματα δὲν ἦσαν τόσο εὐκόλα ὅσο τὰ παρουσιάζουν οἱ
ἀναθεωρητές.

Ἐπίσης, ὑπεγράμμισε τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας γιά τὴν δια-
τήρησι τῆς γλώσσης, ἡ ὁποία εἶναι ὄχημα τῶν πάντων, ὡς
καὶ γιά τὴν τήρησι τῶν ἐθίμων καὶ τῆς κοινωνικότητος, μὲ
κέντρο τὶς ἐορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια.

Τέλος, ὑπεγράμμισε τὴν δύναμι τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ τοῦ
ράσου. **Στὴν** Πελοπόννησο, προεπαναστατικῶς μὲ πλη-
θυσμὸ τῶν 400.000, ὑπῆρχαν 500 Μοναστήρια καὶ 10.000 Μο-
ναχοί!... **Ὅπως** ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ, πρὶν τὴν Ἐπανά-
στασι ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος ἦταν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ
τὸ «Τῆ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῶ».

Οἱ παρόντες ἀναφέρθηκαν στὴν ἀνάγκη δημιουργίας
Ἰδρυμάτων μὲ συγκροτημένη Ὁρθόδοξο Ἐκπαίδευσι, ὥστε
νὰ γίνῃ ἐφικτὸ τὸ ὄραμα μιᾶς κοινωνίας, ἡ ὁποία θὰ πορευ-
εταὶ στηριζομένη, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοφιλεστάτου, «στὸ
πνεῦμα τῶν Ἡρώων μας, τῶν ἀτρόμητων διδασκάλων, φω-
τιστῶν καὶ ἱερουργῶν μας, τῶν προτύπων καὶ παραδειγμά-
των μας»...

* * *

Τὴν πολὺν ὠφέλιμη αὐτὴ Σύναξι ἐπεσφρά-
γισε ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.

Στοὺς συμμετέχοντας διενεμήθη **Ἀναμνη-
στικὸν** μὲ τίτλο: «Ἡ Προσευχὴ τοῦ Γέροντος
Μοριά Κολοκοτρῶνη στὴν Θεοτόκο καὶ ἡ ἐκ Θεοῦ
ὑπογραφή τῆς Ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος».



† Γ.Ι.Μ.