



■ Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Χριστιανοὶ συνεχίζουσι νὰ διώκωνται (θ')

Οἱ διωγμοὶ τῶν Χριστιανῶν σὲ Ἀσία καὶ Ἀφρική*

«Ἐνα ἄγριο ἀντιχριστιανικὸ κῦμα ἔχει ξεσηκωθεί»

«Σήμερα κρεμάται ἐπὶ ζύλου». **Οἱ πιστοὶ** θὰ ἀκούσουν [Μεγάλη Ἑβδομάδα 2020], τὰ Δώδεκα Εὐαγγέλια, τὴν πορεία τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν Γολγοθᾶ, τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, τὴν προδοσίαν ἀπὸ τὸν Ἰούδα, τὴν σύλληψη, τὴν δίκη, τὰ βασανιστήρια, τὴν Σταύρωση.

Θα τοὺς λείπει ἡ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας, θὰ τὰ ἀκούσουν μέσῳ ἠλεκτρονικῶν δεκτῶν καὶ ἐν μέσῳ τῆς κουραστικῆς *καραντίνας*, ἀλλὰ θὰ τὰ ἀκούσουν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀσφαλείᾳ.

Δὲν θὰ ἔχουν τὴν ἴδια τύχη ἑκατοντάδες χιλιάδες Χριστιανοὶ στὸν *Τρίτο Κόσμο*, ὅπου ἕνα **ἄγριο ἀντιχριστιανικὸ κῦμα** ἔχει ξεσηκωθεί.

Πληθαίνει σὺν τῷ χρόνῳ ἡ *δυσανεξία* τῶν τοπικῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν, ἀλλὰ πέφτουν καὶ θύματα τρομοκρατικῶν ισλαμιστικῶν ομάδων.

Ὅσο αὐξάνει ὁ φανατικὸς ἰσλαμισμὸς σὲ Ἀσία καὶ Ἀφρική, τόσο αὐξάνουν οἱ ἐπιθέσεις καὶ οἱ διώξεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν, χωρὶς ἡ Διεθνὴς Κοινότητα, οἱ περιβόητες ΜΚΟ, τὰ Διεθνή Κινηματα Ἀλληλεγγύης νὰ ἀπλώνουν φτεροῦγες προστασίας τους.

Ἐπολογίζεται, ὅτι τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια περισσότεροι ἀπὸ δώδεκα χιλιάδες Χριστιανοὶ ἔχουν χάσει τὴν ζωὴ τους σὲ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Ἐκκλησιῶν τους καὶ χώρων διαμονῆς τους.



Τὸ πλέον πρόσφατο ἄγριο φονικὸ συνέβη ἕναν χρόνο πρὶν στὸ Κολόμπο τῆς Σρι Λάνκα, κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Καθολικοῦ Πάσχα.

Ἐπίθεση αὐτοκτονίας *τζιχαντιστῶν* σὲ

τρεις Ἐκκλησίες καὶ σὲ ξενοδοχεῖα τῆς περιοχῆς, εἶχε ὡς τραγικὸ ἀποτέλεσμα τὸν **θάνατο 320 ἀτόμων!**



Τὴν εὐθύνη εἶχε ἀναλάβει τὸ *Ἰσλαμικὸ Κράτος*. Ἡ Διεθνὴς Κοινότητα ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμό της, ἀλλὰ πρυτάνευσε ἡ *πολιτικὴ ὀρθότητα*, γιὰ νὰ μὴν δημιουργηθοῦν ἐντάσεις –συνήθως ἡ *αὐτοσυγκράτηση* λειτουργεῖ πάντα εἰς βᾶρος τῶν Χριστιανῶν.

Ἔτσι ὁ Μπαράκ Ὀμπάμα καὶ ἡ Χίλαρι Κλίντον π.χ. στὰ συλλυπητήρια μηνύματά τους, ἀπέφυγαν νὰ χαρακτηρίσουν τὰ κατακρεουργημένα θύματα ὡς «Χριστιανούς». **Τ**οὺς ὀνόμασαν –καὶ οἱ δύο– ὡς «**προσκυνητὲς τοῦ Πάσχα**» («**Easter worshippers**»)...

* * *

Φυσικά, ἡ ὁδὸς τῆς βίας ξεκίνησε στὴν Μέση Ἀνατολή.

Στὴν **Συρία**, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου, οἱ Χριστιανοὶ (Ὁρθόδοξοι, Καθολικοί, Ἰακωβίτες, Κόπτες), ἦταν ὁ εὐκολὸς στόχος τοῦ *Ἰσλαμικοῦ Κράτους*, ποὺ ἐπιτέθηκε ἐναντίον τους μὲ **ἰδιαίτερη ἀγριότητα**. **Σ**ύμφωνα μὲ τὴν «Κιβωτὸ τῆς Ὁρθοδοξίας», τὸ 2010, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἐμφυλίου, οἱ Χριστιανοὶ ἦταν **πάνω ἀπὸ 1,2 ἑκατομμύρια**. **Τ**ώρα ἔχουν μείνει **περὶ τὶς 150.000**.

Στὴν **Αἴγυπτο**, ἔχει ξεκινήσει ἕνας ἀνελέητος πόλεμος ἐναντίον τους. **Τ**ὸ 2017 περίπου **100 Χριστιανοὶ** ἔχασαν τὴν ζωὴ τους σὲ ἐπιθέσεις ἐναντίων Ἐκκλησιῶν, ἄλλοι μετὰ ἀπὸ ἐπίθεση σὲ λεωφορεῖο ποὺ κατευθυνόταν στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σαμουήλ, ἐνῶ ὑπῆρξαν καὶ **ἀπαγωγές**, τὰ θύματα τῶν ὁποίων **ἀποκεφαλίστηκαν** ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς (ἡ σφαγὴ *βιντεοσκοπήθηκε* καὶ ἀναρτήθηκε στὸ Διαδίκτυο).

Στὸ **Ἰράκ**, ἡ Χριστιανικὴ Κοινότητα εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες στὸν κόσμον, μὲ ἱστορία περίπου 2.000 ἐτῶν. **Ἀπὸ τὰ πέντε ἑκατομμύρια τοῦ 1948, τὸ 2014 δὲν ἀριθμοῦσε οὔτε 2.000!** **Τ**ὸ *Ἰσλαμικὸ Κράτος* ἔφερε τρόπον, θάνατο καὶ καταστροφὴ τῶν Ἐκκλησιῶν στὶς Πανάρχαιες Κοινότητες.

Παρόμοια κατάσταση βιώνουν καὶ στὸ **Πακιστάν**, μὲ δολοφονίες Χριστιανῶν.

* * *

Ἡ θύελλα τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μίσους ποὺ σκορπάει ὄλεθρο, πέρασε καὶ στὴν **Ἀφρική**, ὅπου δροῦν σχετικὰ νεοσύστατες ἰσλαμικὲς ὁμάδες, καὶ παρ' ὅτι ἡ Ἀφρική εἶναι κατὰ βάση «*χριστιανικὴ ἡπειρος*».

Πολυπληθεῖς Χριστιανικὲς Κοινότητες, Ὁρθόδοξες μάλιστα, ὑπάρχουν στὴν **Κένυα**, τὴν **Οὐγκάντα**, τὴν **Τανζανία**, τὸ **Κονγκό**, κ.ἄ.

Στὴν **Νιγηρία**, μὲ τὸν μισὸ πληθυσμὸ νὰ εἶναι Χριστιανοί, ὑφίσταται τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης «**Μπόκο Χαράμ**» (γνωστὴ στὴν Δύση γιὰ τὶς ἀπαγωγὲς κοριτσιῶν), ἡ ὁποία ἔχει σκοτώσει χιλιάδες.

Σφαγὲς Χριστιανῶν γίνονται καὶ σὲ **Σομαλία** καὶ **Κένυα** ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες τῆς ἔνοπλης ὀργάνωσης «**Άλ -Σαμπαάμπ**». **Οἱ** Χριστιανοὶ φεύγουν ἔντρομοὶ νὰ ἀναζητήσουν προστασία σὲ γειτονικὲς χῶρες.

* * *

Φυσικὰ τοὺς ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες τοὺς κινεῖ ὁ **τυφλὸς φανατισμὸς**, καθὼς δὲν θέλουν οἱ *ἄπιστοι νὰ μολύνουν τὰ ἐδάφη τους!*

Ώστόσο, ἡ δημιουργία τους ἔχει καὶ *ὑπόγειες γεωπολιτικὲς πτυχές*.

Όπως εἶχε παρατηρήσει ὁ Μητροπολίτης Γουϊνέας στὴν «Καθημερινή», οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις τῶν Μουσουλμάνων στὴν Ἀφρικὴ δροῦν σὲ περιοχὲς –ἢ κοντὰ σὲ περιοχὲς– ὅπου ὑπάρχει πετρέλαιο. **Χαρακτηριστικὰ** παραδείγματα ἡ Αἴγυπτος, ἡ Λιβύη, ἡ Νιγηρία, τὸ Σουδάν. **Στὴν** Δυτικὴ Ἀφρικὴ, ποὺ δὲν ὑπάρχει πετρέλαιο, δὲν ὑπάρχει ἰσλαμιστικὴ τρομοκρατία!

Οἱ ἐκτιμήσεις Διπλωματῶν εἶναι, ὅτι ὁ ἀπηνῆς διωγμὸς θὰ συνεχιστεῖ, οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς θὰ συρρικνώνονται.

Ἡ Χριστιανικὴ Δύση δὲν μπορεῖ ἢ δὲν νοιάζεται νὰ κάνει τίποτε ἐπ’ αὐτοῦ. **Ἀντιθέτως** γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀνεκτικὴ στὴν *μουσουλμανικὴ διείσδυση* στὴν Δύση.

□

(*) Βλ. <https://www.liberal.gr/apopsi/oi-diogmoi-ton-christianon-se-asia-kai-afriki/297596>. Τοῦ Γιάννη Σιδέρη. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.