



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Νέο Μαρτυρολόγιο

**Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ,
ὁ Βουρλιώτης**
† 16ῆ Ἀπριλίου (1772)

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ καταγόταν ἀπὸ τὰ Βουρλά, χωριὸ πλησίον στὴν Σμύρνη.

Σὲ ἡλικία δεκαοκτῶ ἐτῶν ἔπιασε δουλειὰ στὸ ἐργαστήριο ἑνὸς Τούρκου καζαντζῆ (λεβητοποιοῦ), ξεγελάστηκε ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀρνήθηκε τὸν Χριστό.



Ἀνῆμερα τὸ Πάσχα ἦλθε σὲ αἴσθησι τοῦ κακοῦ ποῦ ἔπαθε. Ἀκούγοντας τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ψάλλουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», παράτησε ἐπὶ τόπου τὸ ἐργαστήριο καὶ ἔτρεξε νὰ συμπάλη μαζί τους τὴν εὐφρόσυνη αὐτὴ ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας.

Τὴν ἐπομένη, παρουσιάστηκε στὸν δικαστὴ καὶ δήλωσε: «Κάποιος ποῦ ξεγελάστηκε, ἔδωσε χρυσάφι καὶ πῆρε μολύβι εἶναι νόμιμο νὰ πάρει πίσω αὐτὸ ποῦ ἔδωσε;». «Βεβαίως καὶ εἶναι δίκαιο», ἀπάντησε ὁ δικαστής. «Σᾶς ἐπιστρέφω λοιπὸν τὴν θρησκεία σας, καὶ παίρνω πίσω τὴν πατρώα πίστι, ποῦ ἐξαπατηθεὶς ἄφησα!».

Οἱ Τούρκοι ἄρχισαν τότε νὰ ἐπαινοῦν τὸν Μωάμεθ καὶ τὴν πίστι τους, νὰ κολακεύουν τὸν νέο καὶ νὰ τοῦ ὑπόσχονται μεγάλα δῶρα. Ὁ Ἅγιος παρέμεινε ἀκλόνητος καὶ τὸν ἔρριξαν στὴν φυλακὴ. Δύο ἡμέρες ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ μία νέα ἀνάκρισι, ὁ Ἅγιος καταδικάστηκε σὲ θάνατο.



Στὸν δρόμο γιὰ τὸν τόπο τῆς θανατώσεως, ὁ Μιχαὴλ ἔλαμπε ἀπὸ χαρὰ καὶ ζητοῦσε συγχώρησι ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ.

Ἀποκεφαλίστηκε καὶ τὸ σῶμα του παρέμεινε ἐκεῖ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες, πάλλευκο ὡσὰν τὸ χιόνι. Κατόπιν οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔρριξαν στὴν θάλασσα.

Χριστιανοὶ τῆς Σμύρνης περισυνέλεξαν τὸ τίμιο Λεῖψανο, τὸ ὁποῖο κατατέθηκε στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*