



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ἅγιος Ἐθελβέρτος πρῶτος Χριστιανὸς Βασιλεὺς τοῦ Κέντ † 24η Φεβρουαρίου 616

Ὁ Ἅγιος Ἐθελβέρτος (ἢ Ἐδιλβέρτος), πρῶτος Χριστιανὸς Βασιλεὺς τῆς Ἀγγλίας, βασιλευε στὸ Κέντ ἤδη τριάντα ἕξι χρόνια καὶ εἶχε ἀποκτήσει τὴν ὑπεροχὴ μεταξὺ τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν πριγκιπάτων (Ἐπταρχίας) ποὺ περιλάμβαναν τὴν σημερινὴ Ἀγγλία, ὅταν ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος († Μνήμη: 26η Μαΐου), σταλμένος ἀπὸ τὴν Ρώμη ἐπὶ Πάπα Ἁγίου Γρηγορίου, ἐπὶ κεφαλῆς σαράντα Μοναχῶν Ἱεραποστόλων, ἀποβιβάστηκε στὸ Θάνετ, πλησίον τῶν ἐκβολῶν τοῦ Τάμεση, γιὰ νὰ φέρουν τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου.



Εὐνοϊκὰ διατεθειμένος ἀπέναντι στοὺς Χριστιανοὺς χάρις στὴν ἐπίδρασι τῆς συζύγου του Βέρθας, θυγατέρας τοῦ Καριβέρτου, Βασιλεὺς τῶν Φράγκων καὶ ἀπογόνου τοῦ Χλοδοβίκου, ὁ Βασιλιάς, ποὺ ἦταν ἀκόμη εἰδωλολάτρης, δέχθηκε τοὺς Ἱεραποστόλους καθισμένος κάτω ἀπὸ μία βελανιδιὰ περιτριγυρισμένος ἀπὸ πληθῆ συνοδία.

Τοὺς ἄκουσε μὲ εὐμένεια καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ κηρύξουν στὸ Βασίλειό του γιὰ νὰ μεταστρέψουν ὅποιον ἐπιθυμοῦσε. **Τοὺς κάλεσε** μάλιστα νὰ ἐγκατασταθοῦν πλησίον τῆς πρωτεύουσας, Καντομπέρυ, γύρω ἀπὸ ἓνα ἐρειπωμένο ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Μαρτίνο τῆς Τούρ.

Ἡ πολιτεία τῶν Ἱεραποστόλων αὐτῶν, ὅμοια ἀπολύτως μὲ ἐκείνη



Ἡ πολιτεία τῆς Ἀγγλοσαξονικῆς Ἀγγλίας τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐθελβέρτου.

τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καθὼς καὶ τὰ κηρύγματα τους, προσεῖλκυαν καθημερινὰ ὄλο καὶ περισσότερους προσήλυτους καὶ σύντομα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Βασιλεὺς ἐζήτησε νὰ λάβῃ τὸ Βάπτισμα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ 597.

Πλῆθος ὑπηκόων του ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμα του καὶ τὰ Χριστούγεννα τοῦ ἴδιου ἔτους, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Ἀπελάτη (Ἄρλ), ὅπου εἶχε χειροτονηθῆ Ἐπίσκοπος, βάπτισε περισσότερους ἀπὸ δέκα χιλιάδες. Προσέρχονταν στὴν

πίστι ἐλεύθερα καὶ δίχως καταναγκασμό, γιατί ὁ Βασιλεὺς εἶχε μάθῃ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους του, ὅτι αὐτοβούλως καὶ ὄχι μὲ τὴν βία πρέπει κανεὶς νὰ εἰσέρχεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ.

Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες ὁ νεόφυτος Βασιλεὺς παραχώρησε τὸ ἴδιο του τὸ παλάτι στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, γιὰ νὰ χρησιμεύσῃ ὡς Μοναστήρι καὶ ἔκτισε σὲ κοντινὴ ἀπόσταση, πάνω στὰ ἐρείπια μιᾶς παλαιᾶς Ἐκκλησίας, μία βασιλική, τὴν Christ Church, ποὺ ἔμελλε νὰ παραμείνῃ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἡ Μητρόπολις τῆς Ἀγγλίας. **Αἶ**γο μακρύτερα, ἱδρυσε ἐπίσης τὸ πελώριο Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου ποὺ ἐν συνεχείᾳ ἀφιερώθηκε στὸν Ἅγιο Αὐγουστίνου καὶ ἔγινε ὄχι μόνο ἡ νεκρόπολις τῶν Βασιλέων καὶ Πρωθυεραρχῶν τῆς Ἀγγλίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐστία τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τοῦ Βασιλείου. **Σ**τὴν συνέχεια ἔκτισε τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὸ Λονδίνο.

Μὲ τὴν ὑπόδειξι τοῦ Πάπα Ἁγίου Γρηγορίου, ὁ Βασιλεὺς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ καταστραφοῦν οἱ εἰδωλολατρικοὶ ναοὶ καὶ ἐργάστηκε γιὰ τὴν μεταστροφή τῶν γειτόνων Πριγκίπων.

Μὲ μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ γιὰ τὶς ἀγαθοεργίες, κυβέρνησε ὡς πατέρας μᾶλλον παρὰ ὡς αὐθέντης τὸ κράτος του καὶ ἐξέδωσε τοὺς πρώτους γραπτοὺς νόμους τοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ.

Ὁ Ἅγιος Ἐθελβέρτος ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, στίς 24 Φεβρουαρίου 616, μετὰ ἀπὸ Βασιλεία πενήντα ἕξι χρόνων καὶ ἐνταφιάσθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου. Πάνω ἀπὸ τὸν τάφο του διατηρεῖτο ἀκοίμητη κανδήλα.

Ἐκεῖ ἐπιτελοῦντο πολλὰ θαύματα μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς μεταρρύθμισης τοῦ Ἑρρίκου Η΄ (1538).



+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Ἀμήν!*