



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Μητροπολιτικὸ μας Κέντρο

Ἡ Χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Ἀποστόλου 12η Δεκεμβρίου 2020 ἐκ. ἡμ.

Τὴν **Παρασκευή**, 12η Δεκεμβρίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, οἱ πιστοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ ἰδιαίτερος ὅσοι ἐκκλησιάσθησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ, ἐδοκίμασαν μίᾳ διπλῇ χαρᾷ: τὴν συμμετοχὴ τους στὸν Πανηγυρικὸ Ὁρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, ὡς καὶ τὴν Χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ ἀγαπητοῦ εἰς ὅλους Ἀδελφοῦ μας ἐν Χριστῷ Ὑποδιακόνου Ἀποστόλου Φύκια.



Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

Προσηλθάν πολλοὶ πιστοί, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ ὅποιοι ἔνωσαν τὶς προσευχὰς τους μὲ αὐτὰς τῆς Ἁγιοκυπριανιτικῆς Ἀδελφότητος, τόσο γιὰ τὰ προσωπικὰ τους αἰτήματα καὶ γενικώτερα τὶς ποικίλες δοκιμασίες τῶν ἡμερῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἄνωθεν ἐνίχυσιν τοῦ νέου Διακόνου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἐόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸν βίο



καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος, ἀνα-
φερθεῖς καὶ σὲ σύγχρονα θαύματα, τὰ
ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν εὐαρέσκεια τοῦ
Ἁγίου στὴν γνησιότητα τῆς Ὁρθοδόξου
ὁμολογίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Στὸ δὲ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε

στὸ εἰδικὸ μῆνυμα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος, τὸ
ὁποῖο ἀνανεοῦται κάθε χρόνο, ἐφ' ὅσον τὴν ἰδίᾳ ἡμέρα οἱ ἐν
Καινοτομίᾳ Ἀδελφοί μας ἐορτάζουν τὰ Χριστούγεννα: **ἔ**χουμε
χρέος νὰ ἀγωνιοῦμε καὶ νὰ προσευχώμεθα γιὰ τὴν ἐπάνοδο
τους στὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποκήρυξι ὑπ'
αὐτῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. **“**Ἀληθεύοντες
ἐν ἀγάπῃ”, ἅς συνδύασουμε τὸν ἀγῶνα μας γιὰ τὴν ὁμολογία
καὶ τὸ βίωμα τῆς γνησίας Ὁρθοδοξίας μὲ τὴν ἀγαπητικὴ προσ-
ευχὴ γιὰ τὴν ἡμερολογιακὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ ἐπανένωσι
τῶν Ὁρθοδόξων στὰ δεδόμενα ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Ο Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν Χειρο-
τονία τοῦ π. Ἀποστόλου στὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης,

σημειώσας, ὅτι ὁ νέος Διάκονος καὶ ἡ Διακόνισσα Ἀγγε-
λικὴ μεγάλωσαν ἀμφοτέρω «στὴν αὐλή» τοῦ Μοναστηριοῦ,
γαλουχήθηκαν μὲ τὴν παρακαθήκη τοῦ Ἀειμνήστου Γέρον-
τος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ καὶ ἀποδέχθηκαν μὲ
ἀπλότητα καρδιάς, ταπεινώσι καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ τὴν
πρόσκλησι τῆς Ἐκκλησίας στὴν διακονία τῶν πιστῶν.

Ἦπενθύμισε, ὅτι μέχρι πρό τιнос ἐθεωρεῖτο μεγάλη εὐλο-
γία γιὰ μία οἰκογένεια νὰ προσφέρῃ, ἢ μᾶλλον ἀντι-προσφέρῃ
εἰς τὸν Θεὸν ἓνα ἢ περισσότερα ἀπὸ τὰ παιδιά της, εἴτε διὰ
τῆς Μοναχικῆς κουρᾶς εἴτε διὰ τῆς ἀφιερώσεως εἰς τὸ ἱερὸ
Θυσιαστήριον. **Ἄ**ς μὴν παρασύρωνται οἱ γονεῖς καὶ οἱ νέοι

ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, τοῦ «βολέματος»
καὶ τῆς φιλαυτίας, ἀλλ' ἅς ἀποδεικνύουν
ἐμπράκτως τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὴν
Μητέρα Ἐκκλησία μὲ τὴν ἀφοσίωσί τους
καὶ τὴν ἐτοιμότητα νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν
ὁποιαδήποτε κλήσι τοὺς ἀπενθύνει ὁ
Κύριός μας...

Στὴν προοπτικὴ αὐτῇ, ὁ Σεβασμ. Ποι-
μενάρχης μας ἀπηύθυνε ιδιαίτερες εὐχῆς



καὶ εὐχαριστίες σὺς οἰκογένειες τοῦ π. Ἀποστόλου καὶ τῆς Διακονίσσης Ἀγγελικῆς γιὰ τὴν πνευματικὴ φροντίδα τοὺς γιὰ τὰ τέκνα τοὺς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔσπευσαν τὰ μέλη τῆς Ἀγιοκυπριανιτικῆς οἰκογένειας νὰ χαιρετίσουν καὶ εὐχηθοῦν ἐγκάρδια τὸν νέο Διάκονο τῆς Ἐκκλησίας μας.



† Γ.Ι.Μ.

*Τῷ δὲ θειῷ Δομηῶρι τῆς Ἐκκλησίας
καὶ Φιλανθρώπῳ Θεῷ ἡμῶν
δόξα καὶ εὐχαριστία.
Ἄμην!*

