

# Βιβλιοπαρουσίασις



*Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Κ. Ντανᾶ*

**Βαδίζοντας με τὸν Χριστὸ  
κάθε μέρα!**

*Πατερικὸ Ἡμερολόγιο*

**Ἐκδόσεις: «Ἄθως» καὶ «Μορφή».**

**Ἀθῆναι 2006.**

**Σελίδες 524 (14 x 21 ἐκ.).**

**Ὁ ἄνθρωπος** στὴν ἐποχὴ μας ἔχει κουραστεῖ ἀπὸ τὶς ἠθικολογίες καὶ τὰ εὐφυολογήματα. **Εἶναι** βαθιὰ τραυματισμένος ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμό καὶ τὴν ἀλαζονεία. **Καταπονημένος** ἀπὸ τὴν καθημερινὴ βιοπάλη, τὴν ἀγχωτικὴ συμπεριφορὰ, ταλαιπωρεῖται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἡρεμήσει, νὰ βρεῖ τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό του, νὰ ἀναζητήσῃ τὸν Θεό.

**Υ**πάρχει ὁμως ἡ ἐλπίδα· ὁ ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς καὶ ἡ μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων. **Ἡ** ὀρθόδοξη ἄσκηση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πνευματικὴ ἄθληση ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ φωτίσουν μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ὀδηγήσουν σὲ μυστικὴ ἔνωση μὲ τὸν Θεό. **Ὁ** Θεοφόρος ἄνθρωπος συντρίβει τὰ δεσμὰ τῆς πνευματικῆς δουλείας καὶ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.

**Ν**ικάει τοὺς ἐφιάλτες τῆς ἀμφιβολίας, τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς βασανιστικῆς μέριμνας. **Ε**μβαπτίζεται στὸ πέλαγος τῆς αἰώνιας ἀγάπης, περιβάλλεται τὸ φωτεινὸ ἔνδυμα τῆς θείας υἰοθεσίας, πυρώνεται μὲ ἐλπίδα καὶ ἐσωτερικὴ εἰρήνη, ἀντιμετωπίζει μὲ αἰσιοδοξία τὸν πόνο καὶ τὴν ὀδύνη τοῦ θανάτου καὶ

ζει έντός τῆς χαρᾶς τῆς Αναστάσεως...

\* \* \*

**Τὰ κείμενα** πού φιλοξενοῦνται στό πατερικό αὐτό ἡμερολόγιο ἐκπροσωποῦν σ' ὅλη τήν πληρότητά τους τίς ποικίλες πνευματικές, ἡσυχαστικές, ἀσκητικές καί θεολογικές ἐμπειρίες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

**Τὰ Πατερικά κείμενα** παρουσιάζουν ὅλες τίς διαστάσεις τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί θεολογίας· μᾶς βοηθοῦν νά φρονηματιστοῦμε θεοφρόνως, μᾶς ἐλέγχουν ὁσίως καί μᾶς ὀδηγοῦν στήν μετάνοια, τήν ταπείνωση, τήν διπλή ἀγάπη, τήν κάθαρση, τήν ἔλλαμψη, τόν φωτισμό καί τήν θέωση, μέ διπλό σκοπό·

• **νά προσεγγίσουμε τόν Χριστό** μας, ὅπως οἱ δύο Μαθητές «έν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» στούς Ἐμμαούς, προκειμένου νά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ «έν ἑτέρα μορφῇ», κάθε φορᾶ πού οἱ καρδιές μας θά εἶναι «καιόμεναι» (Λουκ. κδ' 32).

• **νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Θεό** σέ μία ἐρωτική ἀλληλοπεριχώρηση κατά τόν Λόγο τοῦ Χριστοῦ· «ἐγώ έν ὑμῖν καί ὑμεῖς έν ἐμοί» (Ιωάν. ιδ' 20)...

\* \* \*

**Στό βιβλίο** αὐτό καταγράφουμε μέ τήν σειρᾶ ὅλους τοὺς μῆνες, τίς ἡμέρες καί τίς ἐκκλησιαστικές περιόδους.

**Στήν συνέχεια** ἀναφέρουμε τοὺς Ἁγίους πού ἐορτάζουν, τὰ εὐαγγελικά καί ἀποστολικά ἀναγνώσματα καί φυσικά τὰ Πατερικά κείμενα.

**Όλα αὐτά** ἔχουν σκοπό ν' ἀρχίσουμε τήν μέρα μας μέ τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γιά νά ὀπλισθοῦμε κατάλληλα, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουμε μέ εἰρήνη, ψυχικό σθένος καί χάρη Θεοῦ τίς ὅποιες δυσκολίες καί τοὺς πειρασμούς πού θ' ἀντιμετωπίσουμε.

**Εὐχομαι** ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά τονώνει, νά ἐνισχύει, νά γλυκαίνει καί νά παρηγορεῖ τήν πνευματική μας ζή, σ' αὐτήν τήν δύσκολη ἐποχή πού ζοῦμε, γιά νά πετύχουμε τήν κατά χάριν θέωση...

□

