

Βιβλιοπαρουσίασις



*Ἐπισκόπου
Αἰκατερίνμπουργκ καὶ Ἴρμιτίσκ
Εἰρηναίου*

Μητέρα, πρόσεχε!

Ἐκδόσεις: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου.
Ἐκδοσις εἰκοστὴ ἑβδόμη, Ἰούνιος 2011.
[1η-26η ἑκδόσεις: 1976-2009]
Σελίδες 112 (14 x 21 ἐκ.).

Χωρὶς καμμία ἀφμιβολία, τὰ νιάτα στὴν ἐποχὴ μας περ-
νᾶνε σοβαρὴ κρίση. **Ὅχι** γιὰτὶ εὐθύνονται αὐτὰ τὰ ἴδια. **Τὸ** με-
γαλύτερο βᾶρος τῆς εὐθύνης πέφτει σὲ μᾶς, τοὺς μεγάλους
–γονεῖς, δασκάλους, πνευματικοὺς ὁδηγούς. **Χάσαμε** τοὺς
πνευματικοὺς προσανατολισμοὺς μας ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, καὶ ἦταν
ἐπόμενο νὰ χάσουμε καὶ τὴν ἀληθινὴ «κατὰ Θεὸν» ἀγωγή
τῶν παιδιῶν μας.

Ἰδιαίτερα ὁ ρόλος τῶν γονιῶν καὶ τῆς οἰκογενειακῆς ἐστί-
ας εἶναι φοβερὰ καταλυτικὸς γιὰ τὴν παιδική-νεανικὴ ψυχὴ,
ὅταν δὲν εἶναι ρόλος ἀγωγῆς, ἀλλ' ἀντιαγωγῆς.

Ἀντίθετα, ἡ σωστὴ παιδαγωγικὴ ἐργασία τῶν γονιῶν πάνω
στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν, ἀπὸ τὴν βρεφικὴ ἀκόμα ἡλικία,
ἀπλώνει βαθιεῖς ρίζες στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, τὴν μόνη ἀνθρώ-
πινη καὶ αὐθεντικὴ ζωὴ, ποὺ καμιὰ θύελλα τῆς νεανικῆς καὶ
ὠριμῆς ἡλικίας δὲν μπορεῖ νὰ ξεριζώσει. **Αὐτὴν** τὴν μεγάλη
ἀλήθεια θέλει νὰ δείξει τοῦτο τὸ βιβλίον.

Ὁ συγγραφέας τῶν **δέκα παιδαγωγικῶν ὁμιλιῶν** πρὸς
τοὺς γονεῖς, ποὺ περιέχονται ἐδῶ, εἶναι ὁ ρῶσος ἐπίσκοπος

Ειρηναῖος, τῆς Ἐπαρχίας Αἰκατερίνμπουργκ καὶ Ἰρμπίτσκι, πού ἔζησε στὰ τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνα (ΙΘ΄ αἰ.).

Τὸ περιεχόμενο τῶν θαυμάσιων αὐτῶν **ὀμιλιῶν**, γεμᾶτο ἀπὸ ἄριστες ψυχολογικὲς καὶ παιδαγωγικὲς παρατηρήσεις, εἶναι ἕνας μικρός, ἀλλ' ἀσύγκριτος ὀδηγὸς γιὰ τὸ λεπτὸ ἔργο τῶν γονιῶν. **Ὁ** συγγραφέας εἶναι γνώστης τῶν προβλημάτων τῆς ἀγωγῆς σὰν ἕνας τέλειος ψυχολόγος καὶ παιδαγωγός. **Ἡ** ἔκφρασή του εἶναι ἐκλαϊκευμένη καὶ ἀπλή, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὸν παρακολουθήσει ὁ καθένας. **Καὶ** μὲ κατάπληξη διαπιστώνει κανεὶς, πὼς οἱ **ὀμιλίες** του, μετὰ ἀπὸ ἕναν αἰῶνα, δὲν ἔχασαν καθόλου τὴν ἐπικαιρότητά τους. **Δὲν** εἶναι ἀναχρονιστικὲς, γιὰτὶ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν «ἐν παιδείᾳ καὶ νοουθεσίᾳ Κυρίου» ἀγωγή. **Καὶ** γιὰτὶ τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοῦ νέου βασικά, παραμένουν τὰ ἴδια πάντα, καὶ ἄς ἀλλάζουν οἱ καιροί.

Οἱ δέκα παιδαγωγικὲς ὀμιλίες εἶναι μέρος τοῦ ἔργου «Ἡ διδασκαλία τοῦ Εἰρηναίου, ἐπισκόπου Αἰκατερίνμπουργκ», πού ἐκδόθηκε τὸ 1901 στὴν ὁμώνυμη πόλη. **Ἀπ'** αὐτὸ τίς μεταφράσαμε στὰ ἑλληνικὰ καὶ τίς ἐκδίδουμε ἐλαφρὰ διασκευασμένες. **Στὸ** τέλος, σὲ παράρτημα, προσθέσαμε ἕνα χαριτωμένο κείμενο, πού συστήνει στοὺς γονεὺς μερικοὺς τρόπους γιὰ νὰ... καταστρέψουν τὸ παιδί του!

Οἱ γκραβούρες, πού συνοδεύουν τὸ κείμενο, προέρχονται ἀπὸ διάφορα ρωσικὰ περιοδικὰ τοῦ περασμένου αἰῶνα (ΙΘ΄ αἰ.).

Μέσα στὴν ξηρασία καὶ τὴν σύγχυση τῶν διαφόρων παιδαγωγικῶν συστημάτων, προβάλλει ἡ αἰώνια καὶ μοναδικὴ παιδαγωγικὴ τοῦ Εὐαγγελίου. **Ἕνας** σπόρος τῆς ἀθάνατης εὐαγγελικῆς παιδαγωγικῆς εἶναι καὶ οἱ **ὀμιλίες** αὐτές, πού παραδίδουμε στὰ χέρια τῶν χριστιανῶν γονιῶν καὶ τῶν παιδαγωγῶν, μὲ τὴν εὐχή, ὁ σπόρος αὐτὸς νὰ καρποφορήσει «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα» σὲ κάθε οἰκογένεια.

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος.

Α΄. Πότε ἀρχίζει ἡ ἀγωγή;

Β΄. Τὰ θεμέλια τῆς ἀγωγῆς.

Γ΄. Ἡ ἀγωγή τῆς ὑπακοῆς.



Δ'. Μακριά από τὸ ψέμα.

Ε'. Ὁ λίβας τῆς φιληδονίας.

Ζ'. Οἱ σπόροι τοῦ κακοῦ.

Ζ'. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν ἐγωισμό.

Η'. Ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν.

Θ'. Τὸ δηλητήριο τοῦ φθόνου.

Ι'. «Ἄφετε τὰ παιδιά ἔρχεσθαι πρὸς με».

Παράρτημα.

