



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι...»

Εὐχὲς καὶ Ἀγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Σχολικῶν καὶ Κατηχητικῶν Μαθημάτων Περίοδος ΙΔ΄, 2020-2021



Τὴν Κυριακή, 24ην Αὐγούστου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀνέγνωσε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν εἰδικὴ Ἀκολουθία ἐπὶ παιδᾶς τοῦ φωτισθῆναι καὶ ἐπιτυχεῖν εἰς τὰ Γράμματα, ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τῆς Νέας Σχολικῆς Περιόδου.

* * *

Τὴν δὲ Κυριακή, πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 7ην Σεπτεμβρίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμην τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, στὸ ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, εὐρισκόμενο ἐντὸς τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς ἰδίας Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ π. Διονύσιος Ἀγιοκυπριανίτης ἐτέλεσε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ καὶ ἀνέγνωσε τὴν Ἀκολουθία ἐπὶ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημάτων τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Κατηχήτριες συνάντησαν τὰ παιδιὰ τῶν Τμημάτων τους. Ὑπεύ-



Θυνες κατά την Περίοδο ΙΔ΄, 2020-2021, είναι οί έξής:



α. για τὸ τμήμα μαθητῶν Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἡ κα Κωνσταντίνα Σερβετᾶ - Γιαννοπούλου·

β. για τὸ τμήμα μαθητῶν Δημοτικοῦ, ἡ κα Αἰκατερίνη Κατῆ - Φωκιανοῦ καὶ ἡ κα Ἰουστίνα Γκλιᾶτη - Φωκιανοῦ·

γ. για τὰ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας, ἡ κα Γεωργία Κουκούδα.

Διενεμήθησαν στὰ παιδιά κεράσματα καὶ ἔγινε ἀναφορὰ στὸ Πρόγραμμα τῶν ἐφετινῶν Μαθημάτων.

Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἡ αὐτὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ καὶ στὰ ἄλλα Ἐνοριακὰ Κέντρα τῆς Μητροπόλεώς μας.

* * *

Τὰ Κατηχητικά μας ἐπωμίζονται καὶ ἐφέτος τὴν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιτακτικὴ καὶ βαρυντὰτὴ εὐθύνη νὰ ἀναπληρῶνουν, μέσα στὸ Φῶς τῆς Εὐαγγελικῆς Σοφίας, ὅσα ψυχωφελῆ δὲν διδάσκονται πλέον τὰ παιδιά μας στὴν δημόσια ἐκπαίδευσι...

Κατὰ τὴν Νέα Περίοδο, μία μεγάλη δοκιμασία, ἡ τῆς πανδημίας, δυσχεραίνει ἤδη τὸ Κατηχητικὸ Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλ' ἡ προσευχητικὴ καὶ μετανοητικὴ Ἐλπίδα μας, για μία βελτίωσι τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος, ἄς παραμένῃ ζῶσα στὶς καρδιές μας.

«Ἐχει ὁ Θεός!...».

† Γ. Γ. Μ.

