

Βιβλιοπαρουσίασις



Ίωάννα Σκαρλάτου

Τὰ Μωρά τῆς Λίμνης
Βασισμένο σέ ἀληθινές ιστορίες

Ἐκδόσεις «Ἐαε».
Ἀθήνα, ἔκδοση β΄, Ἀπρίλιος 2019.
Σελίδες: 112 (20 x 14 ἐκ.).

Ἡ Μυρτώ εἶναι μιὰ νεαρή φωτογράφος, ἡ ὁποία ξεκινάει τὴν ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία της σὲ ἓνα ἰδιωτικὸ Μαιευτήριον τῶν Ἀθηνῶν.

Τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐργασίας της, περνώντας ἀπὸ τὸ Γυναικολογικὸ Τμῆμα, χωρὶς νὰ τὸ περιμένει, θὰ ζήσει μιὰ ἀπὸ τίς συναρπαστικότερες ἐμπειρίες τῆς ζωῆς της.

Μὲ ἓναν ξεχωριστὸ τρόπο, θὰ συναντήσει ἀπὸ κοντὰ «Τὰ Μωρά τῆς Λίμνης», ὅλα αὐτὰ τὰ μωρὰ τῶν **παλίνδρομων κηύσεων**, πού φεύγουν γιὰ τὸν Οὐρανό, πρὶν ἀκόμα γεννηθοῦν καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπρόσμενη συνάντηση μαζί τους, ἡ ψυχὴ της θὰ ἐλευθερωθεῖ...

Ἀλήθεια, πῶς μπορεῖ ν' ἀλλάξει ἡ ζωὴ μιᾶς γυναίκα σὲ μιὰ πρωϊνὴ αἶθουσα ἀναμονῆς ἑνὸς γυναικολογικοῦ τμήματος;...

Τὰ «Μωρὰ τῆς Λίμνης» περιμένουν νὰ σᾶς διηγηθοῦν τὴν δική τους μοναδικὴ ἱστορία!

Ἀκολουθήστε τα! Τὸ ταξίδι ξεκινάει!

* * *

Ἡ Ἰωάννα Σκαρλάτου κατάγεται ἀπὸ τὴν ὁμορφὴ Ἀμοργό, ἀλλὰ γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα.

Σπούδασε Θεολογία καὶ Δημοσιογραφία στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν.

Συνεργάστηκε μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κρατικὴ τηλεόραση, ἔχοντας δικές της ἐκπομπές.

Μέχρι σήμερα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, **συνέγραψε** πάνω ἀπὸ **τριάντα βιβλία**, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἰεαρ, Ἑλληνοεκδοτικὴ, Ψυχογιός, Ἀκρίτας, Κυριακίδης, Παρρησία, Σμυρنيωτάκης κ.ἄ.

Συγγραφικὰ τῆς ἔργα βραβεύτηκαν **δέκα φορές** **στὴν Ἑλλάδα** – ἀπὸ τὴν «Πανελλήνια Ἐνωση Λογοτεχνῶν», τὴν «Ἐνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν» καὶ τὴν «Γυναικεῖα Λογοτεχνικὴ Συντροφιά» – **καὶ δύο φορές** σὲ κρατικούς λογοτεχνικούς διαγωνισμοὺς τῆς **Ἰταλίας**. **Ἐπίσης**, παρουσιάστηκαν σὲ παιδαγωγικὰ καὶ ψυχιατρικὰ συνέδρια.

Βιβλία τῆς ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, κείμενά τῆς ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στὴν διδακτέα ὕλη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Εἶναι μέλος τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κύκλου Παιδικοῦ Βιβλίου» καὶ ἀρθρογραφεῖ στὴν «Real News» καὶ στὴν «Ὁρθόδοξη Ἀλήθεια».

Εἶναι παντρεμένη μὲ τὸν ἠλεκτρολόγο μηχανολόγο Ἀλέξανδρο Μεταξᾶ καὶ μητέρα δύο μικρῶν παιδιῶν.

● **Ὅνειρό** τῆς εἶναι ὅσοι διαβάζουν τὶς ἱστορίες ποὺ μὲ πολλὴ ἀγάπη γράφει νὰ συναντοῦν τὴν παιδικὴ ψυχὴ ποὺ φωλιάζει στὴν καρδιά τους...

