



## Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

### Χειμερινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

7η-12η Φεβρουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ.

**Στὰ πρόθυρα** τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, πραγματοποίησε τὴν τακτικὴ χειμερινὴ ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητῆς, μὲ κέντρο τὴν Πανήγυρι τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης († Μνήμη: 19η Φεβρουαρίου), ἡ ὁποία τελέσθηκε, λόγω τῆς ἐπικειμένης Νηστείας, κατὰ μετάρθεσιν τὸ Σάββατο 9η Φεβρουαρίου.

\* \* \*



**Τὴν Πέμπτη, 7ην Φεβρουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ.,** † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐφθασε μὲ τὴν Συνοδιά του, κατὰ τὶς μεσηβρινές ὥρες, στὴν *Νύμφη τοῦ Βορρά...*

**Μετὰ** τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὸ Βόρμπεργκ (Vårberg) Στοκχόλμης, ὅπου διεπίστωσε τὴν ὀλοκλήρωσι τῶν ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως τοῦ κτηρίου, ἐπισκέφθηκε στὸν ἀσθενοῦντα Ἐπίσκοπον Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, ἐμφανῶς καταβεβλήμενον, στὸ κατάλυμά του παραπλευρῶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ τοῦ μετέφερε τὶς εὐχὲς τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

**Τὴν Παρασκευή, 8ην Φεβρουαρίου 2020**  
ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυ-  
ρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, πραγμα-  
τοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐπίσκεψις στοῦ  
**μεγάλου Κοιμητηρίου τῆς Στοκχόλμης,**  
στοῦ Τμήμα τῶν Ὁρθοδόξων, ὅπου ὁ Σεβασμ.



Τοποτηρητῆς ἐτέλεσε Τρισάγια στὰ μνήματα τῆς ἀειμνήστου  
Γεροντίσσης Παρθενίας καὶ ἄλλων πιστῶν. **Ἐνεθάρρυνε** δὲ  
τοὺς Ἱερεῖς μας νὰ ἀναζητήσουν πληροφορίες γιὰ τυχόν «λη-  
σμονησμένους» κεκοιμημένους, ὥστε νὰ περιποιοῦνται τὰ  
μνήματα τους καὶ νὰ τελοῦνται εἰς αὐτὰ Τρισάγια. **Ἐπεσήμα-**  
νε ἐπίσης τὴν ἀνάγκη, οἱ πιστοὶ μας νὰ ἀφήσουν συγκεκριμέ-  
νες ἐντολές σχετικὰ μὲ τὴν ταφή τους, ἐφ' ὅσον τὸ κοινω-  
νικὸ –καὶ ἐνίοτε οἰκογενειακό– περιβάλλον τους ἔχει πλέον  
πολὺ διαφορετικὲς συνήθειες ἀπ' αὐτὲς τῆς Ὁρθοδόξου Πα-  
ραδόσεως μας.

• **Τὸ ἀπόγευμα** τῆς ἰδίας ἡμέρας, στοῦ Ἐπισκοπεῖο στὴν  
Στοκχόλμη, πραγματοποιήθηκε μία οἰκοδομητικὴ **Ἱερατικὴ**  
**Σύναξις,** κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς ἐνημε-  
ρώθηκε γιὰ τὴν προόδου τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καὶ τίς  
ἀνάγκες τοῦ Ἐπισκοπεῖου καὶ ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν ἐνίσχυ-  
σι τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καὶ τῆς κατηχήσεως τῶν πιστῶν,  
ὡς καὶ γιὰ θέματα ἀφορῶντα τὴν ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησί-  
ας μας στὴν Σουηδία.

\* \* \*

**Τὸ Σάββατο, 9ην Φεβρουαρίου 2020** ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ  
Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου τοῦ Ανεξικάκου, ἐτελέσθησαν  
κατὰ μετὰθεσιν **Ὁρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ**  
**Θεία Λειτουργία** πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθη-  
ναίας, στὴν ὁμώνυμο Ἱερά Μονὴ εἰς Βίλμπεργκα (Vilberga),  
συμμετεχόντων τῶν Κληρικῶν μας καὶ ἀρκετῶν εὐσεβῶν.

**Στὴν διάρκεια** τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος  
Ποιμένας μας ἀνέγνωσε τὰς *Εὐχὰς εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχού-  
μενον,* γιὰ τὴν ἐνταξιν μιᾶς Ἀδελφῆς μας (Ἄννης) στὴν Τάξι  
τῶν Κατηχουμένων.



**Στὴν σύντομη Ὁμιλία** του, ὁ Σε-  
βασμ. Ποιμένας μας

*ἔδόξασε τὸν Θεόν, ὁ Ὅποῖος εὐδοκεῖ*  
*νὰ ὑπάρχουν* στὶς δύσκολες ἡμέρες  
μας *λιμάνια πνευματικά, οἱ Ἐνορίες καὶ*  
*τὰ Μοναστήριά* μας.

Σε αὐτὰ οἱ πιστοὶ μας ἐφοδιάζονται γιὰ τὸν ἀγῶνα τους στὸ πέλαγος τῶν ποικίλων δοκιμασιῶν καὶ προκλήσεων τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι λαμβάνουν τὸ **μῆνυμα**, ὅτι **ἡ ζωὴ μας δὲν ἔχει μόνο ἐπίπεδη, ὀριζόντια διάστασι, ἀλλὰ καὶ κάθετη**. Δὲν ἐξαντλεῖται δηλαδὴ στὴν σχέσι μας μὲ τὸν κόσμον καὶ τοὺς συνανθρώπους μας, ἀλλὰ βασίζεται καὶ στὴν σχέσι μας μὲ τὸν Θεό.



Οἱ δύο αὐτὲς διαστάσεις δημιουργοῦν ἕναν **σταυρό**, ἐπὶ τοῦ ὁποῖου κάθε Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ παραμένῃ σταυρωμένος, **συσταυρωμένος μὲ τὸν Κύριό μας**, ὥστε νὰ βιώνῃ καὶ τὴν προσ-ωπικὴ του **ἀνάστασι**.

Ὅποιος ζῆ χωρὶς σταυρό, εἶναι **ἀ-σταύρωτος**, ἔχει μᾶλλον γίνεῖ ἕνα μὲ τὸν κόσμον καὶ δὲν θὰ γνωρίσῃ τὴν ἀνάστασι.

**Ἡ** Αγία Φιλοθέη ἔζησε μὲ συνέπεια τὴν **ἐσταυρωμένη μοναχικὴ ζωὴ**, χωρὶς νὰ λησμονήσῃ τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης. **Συνέδραμε** στὶς ἀνάγκες τῶν ἐν κινδύνοις καὶ ἀνάγκαις εὐρισκομένων καὶ ἰδίως τῶν γυναικῶν, τὶς ὁποῖες ἔσωζε ἀπὸ τὸν κίνδυνον τῆς ἀλλαξοπιστίας καὶ τῆς ἠθικῆς ἐξαχρειώσεως.

**Ἔζησε φερωνύμως** ὡς φιλόθεος καὶ θεόφιλος...

**Πῶς** νὰ τὴν μιμηθοῦμε; **Πῶς**, σὲ μία κοινωνία, ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τὴν ἐπίδειξι, τὸ ἴδιον συμφέρον καὶ τὸν ἀτομισμὸ, τὴν ἐπιδιώξει τῶν «like» καὶ κάθε μορφῆς ἡδονῆς;...

**Καλούμεθα** νὰ καλλιεργοῦμε μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἕναν **ἐσωτερικευμένο μοναχισμό**, ἀρνούμενοι τὸν κόσμον (τῶν παθῶν), διατηροῦντες τὸν νοῦ μας στὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχὴ, ἐργαζόμενοι φιλοπόνως γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγνότητος, μὲ ἅγιες σκέψεις, ἅγια λόγια, ἅγιες πράξεις...

**Ὁ** ἀγώνας αὐτὸς εἶναι βέβαια σκληρός, φέρνει **ὀδύνη** στὴν ἐμπαθῆ ὑπαρξί μας, ἀλλὰ θὰ καρποφορήσῃ τὴν ὄντως **ἡδονὴ** τῆς ἐνώσεως μὲ τὸν Χριστό μας. **Ἐνῶ** οἱ ποικίλες **ἡδονές / ἀπο-**

**λαύσεις** ὅσων καλλιεργοῦν τὴν φιλαρχία, τὴν φιλοκτημοσύνη καὶ τὴν φιληδονία θὰ ἐπιφέρουν ἐν καιρῷ τὴν αἰώνια **ὀδύνη** τοῦ χωρισμοῦ ἀπὸ τὸν Θεό...

**Ἄς** επικαλούμεθα τὴν βοήθεια τῆς Αγίας Φιλοθέης στὴν ἀπόφασί μας νὰ ἀναλάβουμε μὲ **ἐπίγνωσι** καὶ **ἀνδρεία** τὸν





σταυρό μας, ἐπ' ἐλπίδι τῆς προσωπικῆς μας ἀναστάσεως...

● **Σ**τὸ τέλος τῆς Τραπεζῆς ἀγάπης, τὴν ὁποίαν παρέθεσαν σὲ ὄλους οἱ φιλόξενοι Ἀδελφές, πραγματοποιήθηκε μία **μικρὰ Σύναξις**, μὲ κύριο θέμα τὴν κεντρικὴ θέσι τῆς **Θείας Λειτουργίας** στὴν Ὁρθόδοξο Ἐκκλησία, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν ἔμφασι, ἡ ὁποία δίδεται στὰ «ἔργα» στὴν προτεσταντικὴ πρᾶξι («ἐργοσωτηρία»).

● **Ἐ**ν συνεχείᾳ, ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ ξενάγησε τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας στὴν νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς, γιὰ μοναχικὰ Κελλιὰ, τῆς ὁποίας ἡ οἰκοδόμησις καὶ ὁ πλήρης λιτὸς ἐσωτερικὸς ἐξοπλισμὸς ἔχουν ἤδη ὀλοκληρωθῆ, χάρις στὴν ἐμφανῆ εὐλογία καὶ παρέμβασι τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

\* \* \*

**Τὴν Κυριακὴ τῆς Μελλούσης Κρίσεως, 10ην Φεβρουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Χαράλαμπος,** τὸ πρῶτ' ἐτελέσθησαν τὸ Μεσονυκτικὸ, ὁ Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας.

**Π**ροϊστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὁκερstrom (Åkerström) καὶ π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ (Jarpenberg), ὡς καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης.

**Σ**τὴν Ὁμιλίᾳ του ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

**ἀ**ναφέρθηκε πρωτίστως στὴν μεγάλη δοκιμασία, τὴν ὁποίαν ἐπέφεραν στοὺς πιστοὺς οἱ ἐξ Ὁρθοδόξων καινοτόμοι, οἱ ὁποῖοι πρὸ ἐνὸς αἰῶνος διέσπασαν τὴν ἑορτολογικὴ καὶ λειτουργικὴ ἐνότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἐγκαινίασαν ἐπισήμως τὴν καταστροφικὴ πορεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ 1920. **Π**ροέτρεψε δὲ τοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβαθύνουν στὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο εἶναι θέμα πίστεως, ὥστε νὰ εἶναι συνειδητοποιημένοι καὶ στερεοὶ στὴν Ὁμολογία τους.

**Ἐ**ν συνεχείᾳ, ἀναφερθεῖς στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ Χριστὸς μας ταυτίζει τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν κάθε Ἀδελφὸ μας. **Ἡ** εὐαγγελικὴ αὐτὴ θεώρησις διατυπώνεται στὸν Γεροντικὸ μὲ τὸ γνωστὸ ἀπόφθεγμα: **«Εἶδες τὸν Ἀδελφόν σου, εἶδες τὸν Θεόν σου».** **Ὅ**πως θὰ διατεθῆς ἔναντι τοῦ Ἀδελφοῦ σου, ἔτσι διατίθεται ἔναντι τοῦ Θεοῦ...





**Τ**ὶ αὐτὸ ἅς προσπαθήσουμε, ὥστε ἡ στάσις μας πρὸς τὸ Ἀδελφὸ μας νὰ ἐκφράζεται μὲ ἅγιες σκέψεις, ἅγια λόγια, ἅγιες πράξεις... Ἄς μὴν ὑποτιμοῦμε κανένα, ἅς συνδράμουμε σὲ ὅλους, ἐπιδεικνύοντες συμπάθεια στοὺς πτωχοὺς καὶ δεινοπαθοῦντας Ἀδελφούς μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐπιφανεῖς, μὲ τὸ νὰ μὴν τοὺς σχολιάζουμε καὶ κατακρίνουμε...

**Ἄ**ς ἐκφράζουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ τὴν ἀριστοκρατία ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν μὲ τὴν ἐν Χριστῷ εὐγένεια, τὴν θυσιαστικότητα, τὴν γενναιοψυχία...

**Ἡ** περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μάλιστα, στὴν ὁποῖαν θὰ εἰσέλθουμε σὲ λίγες ἡμέρες, μᾶς δίνει μία ἐξαιρετική εὐκαιρία νὰ συνδυάσουμε τὴν νηστεία καὶ τὴν προσευχὴ μὲ τὴν ποικίλης μορφῆς ἐλεημοσύνη, ἄνευ τῆς ὁποίας οἱ πρῶτες εἶναι ἢ μάταιες ἢ καὶ βλαπτικές, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες...

\* \* \*

**Τὸ ἀπόγευμα** τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε Ἐνοριακὴ Σύναξις, κατὰ τὴν ὁποῖαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἔκανε, μὲ τὴν συνεισφορὰ τοῦ π. Ἀνδρέου, μίαν ἀναφορὰ στὴν περίοδο τῆς Νηστείας πρὸ τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοσί μας καὶ κατὰ τὴν δυτικὴ προᾶξι· ἐπίσης, ἐπεσήμανε τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τοῦ παγανισμοῦ, ἢ ὁποία συνέβαλε στὴν διαμόρφωσι τοῦ Τριωδίου καὶ γενικώτερα τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

**Ἐ**ν συνεχείᾳ, ἐμελετήθη μία διήγησις γιὰ τὸ πῶς ἓνας εὐλαβῆς ἱερεὺς ἐβίωσε στὰ ὅρια μιᾶς Θείας Λειτουργίας τὴν παρουσία τῶν προσευχομένων καὶ αἰτούντων τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ζώντων τε καὶ τεθνεώτων, τὴν μεσιτεία τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, ἀλλὰ καὶ τὴν Κρίσι τῶν ἐσχάτων, τὴν Ὅποیان μᾶς περιγράφει ἡ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Κρίσεως.

**Β**άσει τοῦ ὁράματος αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐρμηνειῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς π.χ. τοῦ Ὁσίου Ἰσαὰκ Σύρου, κατανοοῦμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐνεργεῖ ὡς τιμωρὸς δικαστῆς τῶν ἀμαρτωλῶν, ἀλλὰ διαπιστώνει ὡς φιλάνθρωπος Δημιουργὸς τὴν κατάστασι τοῦ κάθε πλάσματός Του ἀπέναντί





Του. **Κ**αὶ ἐκδηλώνει τὴν μὲν ἀγάπη καὶ τὸ μέγα  
Του Ἔλεος στοὺς μετανοησάντας, τὴν δὲ λύ-  
πην Αὐτοῦ στοὺς ἀμετανοήτους...

**Ἡ** ἀπὸ κοινοῦ μελέτη αὐτὴ καὶ οἱ διηγή-  
σεις τῶν παρόντων ἀνέδειξαν τὴν μεγάλη  
οἰκειότητα καὶ παρουσία τῶν κεκοιμημέ-  
νων ἀγαπητῶν μας προσώπων στὴν ζωὴ μας.

**Ἦ**πογραμμίσθηκε δὲ ἡ δύναμις τῶν προσευ-  
χῶν, τῶν λειτουργιῶν καὶ τῆς ἐλεημοσύνης πρὸς βοήθειαν  
αὐτῶν, οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν πλέον τὴν δυνατότητα νὰ ἐργάζων-  
ται γιὰ τὴν σωτηρία τους. **Εἶ**ναι λοιπὸν ἀσπλαγχνία, ἀμαρ-  
τία, νὰ μὴν ἐνθυμούμεθα τοὺς οἰκειοὺς μας καὶ τοὺς συγγε-  
νεῖς κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα καὶ νὰ μὴν ἀξιοποιοῦμε τὰ  
μέσα, τὰ ὅποια μᾶς ὑποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία μας – προσευχή,  
μνημόνευσις, ἐλεημοσύνη – πρὸς βοήθειάν των...

\* \* \*

**Τὴν Δευτέρα, 11ην Φεβρουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη**  
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητῆς  
πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὸ Νόρτσεπινγκ,  
νότια τῆς Στοκχόλμης, ὡς καὶ ἐπισκέψεις σὲ οἰκίαι πιστῶν:  
**εὐ**χές, συμβουλές, ἀναπτέρωσις τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος  
γιὰ τὴν διατήρησι τῆς θερμῆς τῆς καρδιᾶς ἐν μέσῳ λαοῦ κα-  
θημένου ἐν σκότει καὶ σκιᾷ μιᾶς βαθειᾶς ἐκκοσμικεύσεως...

\* \* \*

**Τὴν Τρίτη, 12ην Φεβρουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ**  
Ἁγίου Μελετίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας, ὁ Σεβασμ. Μη-  
τροπολίτης μας ἐπέστρεψε ἀκολουθούμενος ἀπὸ τίς εὐγνώ-  
μονες εὐχές τῶν πιστῶν καὶ τῶν Κληρικῶν μας στὴν Σουηδία,  
τοὺς ὁποίους εἶθε οἱ προσευχές ὄλων μας νὰ ἐνισχύουν στὴν  
καλὴ μαρτυρία τῆς ταπεινῆς ἱεραποστολικῆς παρουσίας τῆς  
Ἐκκλησίας μας στὴν *ὠραία Νύμφη τοῦ Βορρά*.

† Γ.Ι.Μ.