



Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  
Ἱερὰ Σύνοδος

## Συνοδικὸν Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

*«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην·  
αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν».*

*«Τὸ ἀπ' αἰῶνος μυστήριον, ἀνακαλύπτεται σήμερον,  
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται...»*

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

**Μ**ὲ τὸ ἄγγελμα τοῦ καλοῦ μηνύματος ἀπὸ τὸν Ἀρχιστράτηγο Γαβριήλ πρὸς τὴ Μαριάμ «Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» καὶ μὲ τὴν καρδιακὴ ἀποδοχὴ Ἐκείνης, «Ἀμήν, ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου», χαρὰ πλημμύρισε τὴν ἀνθρωπότητα.

**Ἡ** αἰώνια ταλαιπωρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μετὰ τὴν ἐξορία τῶν πρωτοπλάστων καταργεῖται κι ἔρχεται ἡ συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Δημιουργὸ Θεό.

**Ὁ** Θεὸς δέχεται νὰ γίνει ἀνθρώπος ὡς νέος Ἀδὰμ διὰ μέσου τῆς Αἰειπαρθένου Θεοτόκου, γιὰ νὰ κάνει τὸν ἀνθρώπο Θεὸ κατὰ χάριν. Ἀναπαύεται ὁ Θεὸς στὸ Πανάγιο πρόσωπο, στὴν Ἁγνὴ Μαριάμ, ἡ ὁποία μὲ ἀνυπόκριτη ταπείνωση δέχθηκε «Τὸν ἀχώρητο παντὶ» στὰ μητρικά της σπλάχνα. **Ἡ** ἄδολη συγκατάθεσή της στὸ προαιώνιο θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γνωρίζει καὶ χαράσσει στὸν ἀνθρώπο τὸ δρόμο τῆς ἐλεύθερης ὑπακοῆς διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἀξιωθεῖ τῆς Θεώσεως.

**Ὁ** Εὐαγγελισμὸς τῆς Κυρίας Θεοτόκου πού σήμερα, 25ῃ Μαρτίου, ἑορτάζουμε, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡμερολογιακὰ ἐγίνε καὶ ἡ ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἑορτὴ ἐλπίδας καὶ χαρᾶς· μὲ προσδοκία τὴν ἐπανένταξή μας, ὡς ἐλεύθεροι πλέον ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, στὴ Ζωή, στὸ Φῶς, στὴ χώρα τῶν Δικαίων.

**Αὐτὴ** τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ χαρὰ εἶχαν κρυμμένη στὰ μύχια τῆς ψυχῆς τοῦ νοῦς καὶ τῆς καρδιάς τους οἱ ἀλήστου μνήμης προπάτορές μας, ὅταν μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια δουλείας κάτω ἀπὸ τὴν

ὀθωμανικὴ θηριωδία, κατάφεραν νὰ ὀδηγήσουν τὸ ἀνυπεράσπιστο Ἔθνος τῶν Ρωμιῶν στὴν Ἀνάστασή του, στὴν ποθούμενη ἐλευθερία. **Α**νυπεράσπιστοι, κατατρεγμένοι, ταπεινωμένοι, εὐτελισμένοι, προδομένοι κατάφεραν νὰ ἀνατρέψουν τὰ δεδομένα. **Μ**όνη τους δύναμη καὶ παρηγοριὰ ἢ πίστη στὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ στὴν ἐπαναλαμβανόμενη μεσιτεία τῆς Κυρᾶς Παναγιάς.

**Ἦ**ταν ἀδιανόητο μίᾳ ἀριθμητικᾷ μικρῇ μερίδα Ἑλλήνων νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ σηκώσουν κεφάλι στὴ μεγάλη ὀθωμανικὴ κυριαρχία. **Τ**ότε ἀκούστηκε ξανὰ αὐτὸ πού ψάλλουμε στὸν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου «ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις», ὅπου ἐπεμβαίνει ὁ Θεὸς καταργοῦνται οἱ νόμοι τῆς φύσεως καὶ πολὺ περισσότερο οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων. **Κ**άτι ἀνάλογο ἔγινε καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες πρὶν ἀπὸ 199 χρόνια. Ὅσο ἀδύνατον ἦταν οἱ λίγοι νὰ ἐκτοπίσουν τοὺς πολλούς, τόσο ἐφικτὴ τελικὰ κατέστη ἡ παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους μας. **Τ**ὴν κατάργηση τοῦ φυσικοῦ νόμου καὶ τὴ θεία παρέμβαση προκάλεσε τὸ «ἱερόν» τοῦ σκοποῦ τῶν Ἑλλήνων ἡρώων, «ὁ ἀγὼν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

**Α**ρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοί, Μοναχές, σύσσωμα τὰ Μοναστήρια, ὅλοι μαζί κι ὁ καθένας εἰδικά, Πατροκοσμᾶς, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, Σαλώνων Ἡσαΐας, Ἀθανάσιος Διάκος, Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κωνσταντῖνος Κανάρης, Ὀδυσσεὺς Ἀνδρουῦτσος, Ρήγας Φεραῖος, Διονύσιος Σολωμός, Μακρυγιάννης καὶ πόσοι ἄλλοι ἀγνοὶ ἀγωνιστὲς στὸ πεδίο τῆς μάχης, στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς, στὸ πεδίο τῶν γραμμάτων, θυσιάστηκαν καὶ ὑπέστησαν θάνατο, ἐξορία, φυλάκιση, βασανιστήρια, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ ὄραμά τους, νὰ ὀδηγήσουν τὸ Ἔθνος στὴν ἐλευθερία τὴν ὁποία μας κληροδότησαν.

**Κ**αὶ τὰ κατάφεραν, γιατί εἶχαν δίπλα τους, συνοδοιπόρο καὶ ὑποστηρικτὴ τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τὴν Κυρία τῶν Ἀγγέλων, τὴν Παναγία μας· ἐκείνη, στῆς ὁποίας τὰ εἰκονίσματα ὅλοι ἔνδακρεις προσέτρεχαν, γονάτιζαν καὶ τὴν παρακαλοῦσαν νὰ σώσει τὸ γένος μας. **Ν**ὰ σώσει τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, εἴτε ἀπὸ τὴν τῶν τετρακοσίων ἐτῶν σκλαβιά ὑπὸ τῶν Ἀγαρηνῶν, εἴτε ἀπὸ τὶς νόσους τῆς πανώλης καὶ τῆς φυματίωσης πού κατὰ περιόδους μᾶς ταλαιπώρησαν.

**Κ**οιτάζοντας τὸ ἥρωικὸ παρελθόν μας μὲ συνέπεια καὶ προσοχή, παραδειγματιζόμαστε γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. **«Τ**ὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστίν». **Εἶ**ναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἡ δύναμη τῆς πίστεως τῶν Ὁρθοδόξων ἐλκύει τὴν πρεσβεία

Της. **Μ**ὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἡ μεσιτεία Της μᾶς ἀκολουθεῖ εἰς τὸ διηγε-  
κές, ἔχουμε εὐθύνη καὶ χρέος νὰ προσευχόμεσθε ἀπὸ καρδιᾶς.

**Κ**αὶ ἐμεῖς σήμερα ὁ ἱερός κληρὸς καὶ ὁ θρησκευόμενος λαὸς τοῦ  
Θεοῦ ἐνωμένοι γονυκλινῶς προσευχόμεσθε στὸ Πανάγιο τῆς Πρόσ-  
ωπο νὰ ἀκούσει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὶς ἱκετευτικὲς δεήσεις μας, νὰ  
στηρίξει ὅλους ἐμᾶς σὲ κάθε δυσκολία καὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ  
ὄρατους καὶ ἀοράτους ἐχθροὺς ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐλευθερία μας.

**Ἐ**χοντας πίστη στὸν Ἀληθινὸ Θεό, μὲ δέος, μὲ κατάνυξη καὶ μὲ  
χαρὰ, ἀναθέτουμε ὅλες μας τὶς ἐλπίδες στὴν Εὐαγγελίστρια, νὰ  
μὴν ἐγκαταλείψει τὴν Ἑλλάδα μας, καὶ ὀλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο  
γένος, ἰδιαίτερος αὐτὲς τὶς στιγμὲς ποὺ παγκοσμίως ἡ ἀνθρωπότη-  
τα ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸν θανατηφόρο κορονοϊό.

**Εἶ**θε ἡ Προστασία καὶ ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας νὰ σώζουν τὸ  
γένος τῶν πιστῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ νὰ μᾶς ἐπισκιάζουν  
στὸν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ζωῆς ὅλων μας.

**Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος**  
**† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος**  
**καὶ ἅπαντα τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου**