



# Μηνύματα Αφυπνιστικά

Αγάπης, Ἐλπίδος, Προσευχῆς σὲ Ἡμέρες Κρίσιμες



■ Ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ Μουσικοσυνθέτου Σταμάτη Σπανουδάκη

**Ἴσως εἶναι μιὰ εὐκαιρία... \***

**«Νὰ ζητήσουμε – συζητήσουμε  
ἀπὸ τὸν Χριστό, ὅλα ὅσα μᾶς φοβίζουν...»**

**Ἄ**κούω ἐπιστήμονες, πολιτικούς καὶ δημοσιογράφους νὰ «μᾶς ζητᾶνε κλείσιμο στὸ σπίτι, ὄχι ἐπαφές μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, καθαριότητα καὶ ἡσυχία. Πόσο σπουδαῖα καὶ πόσο ἀλλοιώτικα, μοῦ φαίνονται ὅλα αὐτὰ ἐμένα.

Τὶ μεγάλη ἐπιτέλους εὐκαιρία, νὰ μείνουμε λίγες μέρες μόνοι, νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ ξανασυστηθοῦμε στὸν ξεχασμένο ἑαυτό μας: **Καὶ κυρίως νὰ πλησιάσουμε Τὸν Ἐναν. Τὸν Χριστό.**

Ἀπὸ λογικὴ καὶ ἰατρικὴ πλευρὰ λοιπόν, ὅλοι μᾶς προτρέπουν τελικά, συνειδητὰ ἢ ὄχι, νὰ προσευχηθοῦμε.

**Ὡ** τῆς χαρᾶς!...

Καιρὸς λοιπόν, ἀγκαλιὰ μὲ τὴν βούλα τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν περατότητα τῆς λογικῆς, νὰ κλειστοῦμε στὸ μικρὸ ἢ μεγάλο δωμάτιό μας. **Καὶ νὰ ζητήσουμε - συζητήσουμε ἀπὸ τὸν Χριστό, ὅλα ὅσα μᾶς φοβίζουν, ὅλα ὅσα, ἀληθινὰ χρειαζόμαστε.**

Ἄν εἶναι δύσκολο. Παιδικὸ παιχνίδι εἶναι.

Μιλᾶς στὸν φίλο σου, τὸν πατέρα σου, τὸν ἀδελφό σου. **Μὲ ἀπλᾶ λόγια καὶ πάντα τελειώνοντας:**

**“Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου”.**

**Γιατὶ Ἐκεῖνος ξέρει τί θέλεις καὶ σὲ ξέρει καλά.**

**Παιδί Του εἶσαι.**





**Μ**ιλῆστε μαζί Του, χωρίς μεσάζοντες, για ὅσα φοβᾶστε, ὅσα χρειάζεστε, γι' αὐτοὺς πὸ ἀγαπᾶτε.

**Π**ιστέψτε με, ἀκούει.

**Κ**αὶ ἐπεμβαίνει.

**Γ**λυκά, εὐγενικά καὶ μὲ σέβας στήν κάθε μοναδική μας ὑπαρξη. **Κ**αὶ θέλει τὴν ἐπαφή μαζί μας, **θέλει τὴν προσευχή μας καὶ εἰ δυνατόν, τὸ δάκρυ μας.**

**Κ**αὶ θυμηθεῖτε στήν κουβέντα σας μαζί Του, ὅπου δὲν σᾶς φτάνουν τὰ λόγια, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀρχάγγελους, τὶς Δυναμεις, τοὺς βοηθοὺς σας ἐδῶ στὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ στὸ εὐλογημένο μετὰ.

**Ὅ**λοι περιμένουν μιὰ κουβέντα σας ἀληθινή, γιὰ νὰ βοηθήσουν.

**Κ**αλέστε τους!...

**Κ**αὶ βέβαια τὴν ταχέως προστατεύουσα, τὴν γλυκειὰ Μητέρα μας.

**Ἐ**ξω ἀπὸ ἐμᾶς λοιπὸν ὁ φόβος. **Λ**ίγη ἡσυχία καὶ λίγα γλυκά κι' ἀνθρώπινα λόγια, σ' Αὐτὸν πὸ πάντα ἀκούει καὶ ἐπεμβαίνει, μὲ ἀγάπη καὶ εὐγένεια.

**Ἄ**λλωστε, τὶ εἶναι ἡ ἀρρώστια, ἀλλὰ κι ὁ θάνατος ἀκόμη, ἀν ὄχι ἡ παντοτινὴ ἔνωση μαζί Του.

**Σ**τὴ νέα γῆ καὶ οὐρανό, πὸ μᾶς ἔχει ἐτοιμάσει.

**Κ**αὶ μᾶς περιμένει νὰ χαροῦμε κοντά Του, γιὰ πάντα»!!!



---

(\*) Βλ. <https://www.facebook.com/spanoudakisstamatis/posts/2885551334817617> • Ἐπιμ. ἡμετ.