



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἀοιδίμου Κτήτορος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος

14-15η Ἰανουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ.



Τὴν 15η Ἰανουαρίου ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας πρὸς Τρίτην 14-15.1.2020 ἐκ. ἡμ., πλήρης ἱερὰ Ἀγρυπνία (7.00' μ.μ. καὶ ἔξῃς) πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τὴν ὁποῖαν ἴδρυσεν ὁ Ἅγιος εἰς τὰς ὑπωρεῖας τῆς Πάρνηθος Ἀττικῆς (1927 ἔ.).

Προϊστάτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, π. Ἱερεμίας Τσβάκ καὶ π. Γεώργιος Γιάν, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὡς καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Χρῖστος Κατσούδας καὶ Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Ἐψάλη ἡ πλήρης Ἀσματική Ἀκολουθία εἰς τὸν Ὁσιον Ὁμολογητὴν καὶ Κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ποίημα καὶ δέησης τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας (2015).

Ἡ ξυλόγλυπτος Λάρναξ τῶν τιμίων Λειψάνων καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ Νέου ἐσκόρπιζαν εἰς τοὺς

προσερχομένους τὴν γλυκεῖα καὶ εὐωδιάσουζα Χάρι τοῦ τιμωμένου Κτήτορος.

* * *

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε εὐγνωμόνως στὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς ἀγίας Αὐτοῦ βιοτῆς, δύο ἀνεκτιμήτους θησαυρούς:



α. τὰ ἱερὰ αὐτοῦ Λεῖψανα, τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν καὶ θαυματουργοῦν, μαρτυροῦντα γιὰ τὴν παρρησία τοῦ Ὁσίου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας στὶς ἡμέρες μας, ὅποτε ἡ ἔννοια τῆς Ἀγιότητος ἀντιμετωπίζεται μὲ ἄγνοια ἢ ἄρνησι ... **Ὡς** Χριστιανοί, πολεμοῦμε ἐναντίον τῆς **ἁμαρτίας**, τοῦ **διαβόλου** καὶ τοῦ **θανάτου**, μὲ συμμάχους τοὺς Ἁγίους καὶ ἐν προκειμένῳ τὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο...

β. τὴν ἱεράν Μονήν, τὴν ὁποῖαν ἴδρυσε πρὸς τιμὴν τῆς ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, καθ' ὑπόδειξιν τῆς ἰδίᾳς τῆς Ἀγίας, καὶ ἡ ὁποῖα ἀνεδείχθη στάδιον Γνησίας Ὁμολογίας καὶ λιμὴν σωτηρίας γιὰ τὰ μικρὰ πλοιάρια, ἐμᾶς, ὄχι μόνον τίς Μοναχῆς τοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου, ἀλλὰ καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ...

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει συνέχεια ἐπὶ μέρους λιμάνια, Ναοὺς, Μονές, τόπους προσκυνήσεως, στὸ μεγάλο λιμάνι τῆς Ἐκκλησίας μας. **Στὸ** λιμάνι δὲ αὐτό, ἀπὸ τὸ 2012 τελοῦνται «Ἀγρυπνίες Μετανοίας», κατὰ τίς ὁποῖες Κλῆρος καὶ λαὸς ἀναπέμπουν ἐν μετανοίᾳ ἱκεσίας γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ ὅλον τὸν κόσμον...

Ἄς παρακαλέσουμε τὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο νὰ συνεχίζη νὰ σκεπάζη τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύη στὸ βίωμα τῆς μετανοίας, ὥστε νὰ μὴν ἀμελοῦμε καὶ ὀπισθοχωροῦμε...

Ἄς δοξάζωμε τὸν Θεὸ τὸν ἐνδοξαζόμενο ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ καὶ ἅς εὐχαριστήσουμε τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο γιὰ τὰ δῶρα αὐτοῦ, τὰ τίμια Λεῖψανά του καὶ τὸ Λιμάνι αὐτό, ὅπου προσερχόμενοι λαμβάνομεν ἀνακαινίσι καὶ ἐφόδια γιὰ τὴν ποντοπορία μας στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς καὶ νικῶμεν Χάριτι Θεοῦ, τὸν **θάνατον**, ὁ ὁποῖος ἔρχεται διὰ τῆς **ἁμαρτίας**, τὴν ὁποῖα σπεῖρει ὁ **διάβολος**...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνα καὶ ἡ ὑπ' Αὐτὴν



Αδελφότης ἐδεξιώθησαν τοὺς πιστοὺς
στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῆκι τῆς Μονῆς.

Ἐκεῖ, εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ ἀκού-
σουν ἕναν ὕμνο πρὸς τὴν Παναγί-
αν μας, ποίημα τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύ-
μου, τὸ ὁποῖο εἶχε μελοποιήσει καὶ
ἐρμηνεύσει σὲ ὀκτᾶχρο εἰρμολογικὸ
ὁ Μουσικολογιάτατος Πρωτοψάλτης Νικόλαος Πολύχρος.



† Γ. Γ. Μ.



*«Χαίροις τῶν Ὁσίων ἄνθος καινόν,
Πάρνηθος ἢ κρήνη, ἢ δροσιζουσα τοὺς Πιστοὺς,
τῆς Ὁρθοδοξίας, καὶ τῆς Ὁρθοπραξίας,
κανῶν καὶ θεία στάθμη,
ὦ Ἱερώνυμε!»*

(Μεγαλυνάριον)

