



Πνευματική Οικοδομή

■ Δύο συγκλονιστικές ιστορίες

Ἡ δύναμη* τοῦ Παραδείγματος καὶ τῆς Ἀγάπης Μέρος Α΄

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια ὑπηρετοῦσε ὡς Ἱεραπόστολος καὶ Ἱεροκήρυκας στὶς φυλακὲς τῶν κατέργων στὴν Σιβηρία.

Περιτριγύριζε τὶς φυλακὲς αὐτές, συζητώντας μὲ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς ποινικοὺς καταδίκους, τῶν ὁποίων μπόρεσε νὰ κατανοήσει τὴν ψυχὴ καὶ νὰ ἀγαπήσει θερμὰ αὐτοὺς τοὺς κολαζομένους ἀνθρώπους.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό καὶ συναντᾶται πολὺ σπάνια εἶναι, ὅτι κέρδισε τὴν θερμὴ τους ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη...

* * *

Δριμὺς καὶ δίκαιος ἔλεγχος ἀπὸ Βουδιστὴ Μοναχὸ

Μεγάλες δυσκολίες συνάντησα στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς βουδιστές.

Μία φορὰ πῆγα σ' ἓνα βουδιστικὸ Μοναστήρι. Ἐκεῖ μὲ δέχθηκαν πολὺ καλά. Ἦταν ἀργὰ καὶ τὴν συνομιλία μας τὴν ἀφήσαμε γιὰ τὴν ἐπομένη ἡμέρα...

Τὸ πρῶτ' ἀρχισα τὴν ὁμιλία μου μὲ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμον καὶ ἔστειλε τὸν Μονογενῆ Του Υἱὸ στὸν κόσμον γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. **Τοὺς** εἶπα ὅτι ὁ Κύριος ταπεινώθηκε, ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Ἐπουρανοῦ Πατέρα, ὅτι ὑπέφερε τὰ πάθη, ἀναστήθηκε, ὑψώθηκε στοὺς Οὐρανοὺς καὶ θὰ ἔλθει πάλι νὰ κρίνει τοὺς ζωντανούς καὶ



τούς νεκρούς. **Μ**ετά προχώρησα στην διδασκαλία του Χριστού, ιδιαίτερα τόνισα την ἐπί του Ὁρους Ὁμιλία Του.

Ὅπως μου φάνηκε οἱ Μοναχοὶ μὲ ἄκουγαν μὲ κομμένη τὴν ἀναπνοή. **Τ**ελείωσα τὴν ὁμιλία μου καὶ ἐτοιμαζόμουν νὰ φύγω.

Βλέπω σηκώνεται ἓνας ἀπ' αὐτούς τούς Μοναχοὺς, μου κάνει μία ὑπόκλιση, βγαίνει στὴν μέση καὶ ἀρχίζει νὰ μιᾶ, φανερώνοντας γνώσεις περισσότερες ἀπὸ ὅσες μπορούσα νὰ φαντασῶ...

Ἔλεγε περίπου τὰ ἐξῆς:

«Κύριε, ιεραπόστολε, μᾶς ἐκθέσατε τὴν Χριστιανικὴ σας πίστη καὶ ἐμεῖς μὲ πολλὴ ἀγάπη σᾶς ἀκούσαμε, προσέχοντας τὴν κάθε σας λέξη. Τώρα, σᾶς παρακαλοῦμε, νὰ ἀκούσετε ἐμᾶς τούς εἰδωλολάτρεις, ἀπολίτιστους ἀνθρώπους. Ναι, κύριε ιεραπόστολε, ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι ἡ πιὸ ὑψηλὴ καὶ παγκόσμια. Ἄν στοὺς ἄλλους πλανῆτες ὑπῆρχαν ὅμοια μὲ μᾶς λογικὰ ὄντα δὲν θὰ μπορούσαν νὰ ἔχουν ἄλλη θρησκεία καλύτερη ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ. Γιατί ἡ χριστιανικὴ θρησκεία δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἀλλὰ εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Στὴν χριστιανικὴ θρησκεία δὲν ὑπάρχει τίποτα ἀνθρώπινο καὶ κτιστό. Αὐτὴ εἶναι τόσο καθαρὴ σὰν μία σταγόνα νερὸ ἢ σὰν κρυστάλλο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁ Λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέει πὼς ἔγινε σάρκα, ἔγινε ἐνσαρκωμένος Θεός. Καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ἐνσαρκωμένος Λόγος. Ἡ διδασκαλία του ἔδειξε στὸν κόσμο καινούριους δρόμους ζωῆς γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἔγινε γι' αὐτὸν ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τὸ θέλημα αὐτὸ εἶναι νὰ ζοῦν οἱ χριστιανοὶ ὅπως ζοῦσε ὁ Χριστός. Ἀλλά, δεῖτε καὶ μόνος σας, κύριε ιεραπόστολε, χωρὶς προκατάληψη, ζεῖ ὁ κόσμος ὅπως δίδαξε ὁ Χριστός; Ὁ Χριστὸς κήρυσσε τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους, τὴν εἰρήνη, τὴν πραότητα. ἔλεγε νὰ τούς συγ-



χωροῦμε ὅλους. Ἐδωσε τὴν ἐντολή νὰ ἀνταποδίδουμε τὸ καλὸ ἀντὶ τοῦ κακοῦ, νὰ μὴν μαζεύουμε πλοῦτο, ὄχι μόνο νὰ μὴν σκοτώνουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ὀργιζόμαστε, νὰ φυλάγουμε καθαρὴ τὴν συζυγικὴ μας ζωὴ. **Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεὸ πρὸ πολὺ ἀπὸ τὸν πατέρα, τὴν μητέρα, τὸν γυιό, τὴν κόρη, τὴν γυναῖκα ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας.** Ἐτσι δίδασκε ὁ Χριστός, ἀλλὰ δὲν εἶστε τέτοιοι ἐσεῖς οἱ χριστιανοί. **Εἶστε σὰν τὰ ἄγρια ζῶα.** Πρέπει νὰ ντρέπεστε νὰ μιλάτε γιὰ τὸν Χριστό, τὸ στόμα σας εἶναι λερωμένο μὲ αἷμα. **Μεταξὺ μας δὲν ὑπάρχει κανεὶς πού ἢ ζωὴ του θὰ ἦταν χειρότερη ἀπὸ τὴν ζωὴ πού ζοῦν οἱ χριστιανοί.** Ποιοὶ ἐδῶ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἀπατεῶνες, ἀκόλαστοι, ψεῦτες; Ποιοὶ ληστεύουν, πολεμᾶνε καὶ σκοτώνουν; **Οἱ χριστιανοί· αὐτοὶ εἶναι πού πρῶτοι ἀρνοῦνται τὸν Θεό.** Ἐρχεστε σὲ μᾶς μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς φέρνετε τρόμο καὶ δυστυχία... **Ἴδιοι εἶναι καὶ οἱ ἱεραπόστολοί σας.** Αὐτοὶ δὲν πιστεύουν σ' αὐτὸ πού κηρῦσσουν. **Ἄν πίστευαν καὶ ζοῦσαν ἔτσι, ὅπως διδάσκει ὁ Χριστός, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάγκη νὰ μᾶς κηρῦσσουν.** Ὅλοι ἐμεῖς θὰ γινόμασταν χριστιανοί. **Ἡ πράξη εἶναι δυνατότερη ἀπὸ τὸν λόγο.** Πῶς θὰ μπορούσαμε ἄραγε ἐμεῖς νὰ μείνουμε στὸ σκοτάδι, ἂν βλέπαμε κοντὰ μας τὸ φῶς; **Μὴ νομίζετε, κύριε ἱεραπόστολε, ὅτι εἴμαστε τόσο ἀγράμματοι πού δὲν μπορούμε νὰ καταλάβουμε τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακό.** **Ἀλλὰ φοβόμαστε, ὅτι μὲ τὸν χριστιανισμό θὰ γίνουμε χειρότεροι καὶ θὰ ἀγριέψουμε τελείως.** **Εἶδαμε τοὺς ἱεραποστόλους σας πού ἀγαπᾶνε τὰ χρήματα, καπνίζουν, πίνουν καὶ ἀκολασταίνουν, ὅπως καὶ οἱ δικοὶ μας κακοὶ ἄνθρωποι.** **Καὶ δὲν ἔχουμε δεῖ ἱεραποστόλους, πού πραγματικά ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ πρὸ πολὺ ἀπὸ τὸν ἑαυ-**

τό τους. **Ο**ί ιερεῖς σας λένε, ὅτι πῆραν ἀπὸ τὸν Χριστὸ τὴν ἐξουσία νὰ συγχωροῦν τὶς ἁμαρτίες καὶ νὰ ἀγιάζουν τὶς ψυχές, νὰ διώχνουν τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ νὰ θεραπεύουν τὴν ὅποια-δήποτε ἀρρώστια τῶν ἀνθρώπων. **Κ**αὶ ἐσεῖς οἱ χριστιανοί, ὄχι μόνο δὲν μᾶς δείχνετε τὴν ἐξουσία σας αὐτὴ νὰ καθαρίζετε καὶ νὰ θεραπεύετε τὸ κακό, τὸ ἀκάθαρτο καὶ τὸ ἄσχημο, ἀλλὰ μὲ τὴν ζωὴ σας μολύνετε τοὺς εἰδωλολάτρεις. **Ὁ**χι, κύριε ἱεραπόστολε, ἄς πιστέψουν πρῶτα οἱ χριστιανοὶ στὸν Θεό τους καὶ νὰ μᾶς δείξουν ὅτι Τὸν ἀγαπᾶνε. **Τ**ότε καὶ ἐμεῖς, ἴσως, θὰ σᾶς δεχθοῦμε ἐσᾶς τοὺς ἱεραποστόλους σὰν τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνουμε χριστιανοί».

Ὁταν τελείωσε ὁ Μοναχός, κάθισε. **Σ**ὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του καθόμουν καρφωμένος στὴν θέση μου σὰν νὰ μὲ χτύπησε κεραυνός...

Ποτὲ στὴν ζωὴ μου δὲν ντράπηκα τόσο πολὺ γιὰ τοὺς χριστιανούς. **Χ**αιρέτησα τοὺς Μοναχοὺς, ἀνέβηκα στὸ ἄλογο μου καὶ πῆρα τὰ μάτια μου. **Ἦ**μουν τότε λαϊκὸς ἀκόμα. **Ἐ**φυγα ἀπὸ τὸ Μοναστήρι μὲ βαριὰ καρδιά, σκεπτόμενος τὴν προσωπικὴ μου ζωὴ καὶ τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν γενικὰ στὴν σύγχρονη ἐποχὴ. **Ἀ**ντιλαμβανόμουν πῶς ὁ βουδιστὴς Μοναχὸς σὲ πολλὰ σημεῖα εἶχε δίκαιο καὶ ἡ σκέψη αὐτὴ μοῦ προκαλοῦσε πόνο...

(ἔπεται συνέχεια)