



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

24η Δεκεμβρίου 2019 ἑκ. ἡμ.



Τὴν **Δευτέρα**, 24.12.2019 ἑκ. ἡμ., Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὁρῶν καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Μέλη τῶν Κατηχητικῶν μας, ἀλλὰ καὶ ἄλ-

λων Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εἶπαμε τὰ πατρο-παράδοτα ὁμορφα Κάλαντα στοὺς Ἀδελφούς μας.

Αρχίσαμε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι μας, τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, καὶ τὰ εἶπαμε πρωτίστως στοὺς Λειτουργούς: τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα καὶ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτη π. Θεοδόσιο, οἱ ὅποιοι τὰ ἄκουσαν μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἔδωσαν εὐχές καὶ κεράσματα σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους.

Τὸ ψῦχος ἔντονο, ἀλλὰ ἡ ὁμορφὴ ἀποδοχὴ τῆς Ὁμάδας μας ἀπὸ τοὺς Ἀδελφούς μας καὶ οἱ ζεστὲς ἀγκαλιές καὶ εὐχές τους, μᾶς βοήθησαν νὰ τὸ ἀψηφίσουμε. **Οἱ** στάσεις πολλές, ἀλλὰ καὶ τὰ κεράσματα καὶ οἱ εὐχές περισσότερες!

Πρώτῃ στάση στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρетος ὁ Ἐλεήμων», ὅπου Μέλη του μᾶς ὑποδέχθηκαν μὲ μεγάλη χαρά. **Π**ροσκυνήσαμε τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας Ἐγγυήτριας τῶν Ἀμαρτωλῶν, πήραμε τὴν Εὐχή Της καὶ συνεχίσαμε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα σπίτια...

Προπορεύονταν ἡ Εἰκόνα τῆς Γέννησεως τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὸ κουτί γιὰ τὸν ὀβολὸ καὶ γύρω οἱ Καλαντάρηδες, μι-

κροὶ καὶ μεγάλοι, ἐνωμένοι σὲ μία ὁμορφῆ, Χριστουγεννιάτικα ζεστή, γλυκειὰ παρῆα.

Οὶ συγκινητικὲς στιγμὲς συχνές, ἐφ' ὅσον ἐπισκεφθῆκαμε πολλοὺς Ἀδελφούς μας, παλαιούς Ἁγιοκυπριανῖτες, οἱ ὁποῖοι χαίρονταν πολὺ μὲ τὴν ἀφίξή μας.



Μάλιστα, ἀρκετὲς φορὲς συναντηθῆκαμε μὲ ἄλλες Ὅμαδες, Ἐνοριῶν μας ἢ τῶν «μεγάλων», οἱ ὁποῖοι τὰ ἔλεγαν μὲ τὴν συνοδία μουσικῶν ὀργάνων καὶ τότε οἱ εὐχές, τὰ γέλια καὶ οἱ φωνές δημιουργοῦσαν ἓνα ιδιαίτερα εὐχάριστο, ἐνθουσιαστικὸ καὶ ἐορταστικὸ κλίμα.

Οὶ νοικοκυρὲς μᾶς περιμέναν... **Ε**ἶχαν ἐτοιμάσει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια νόστιμα κεράσματα, ζεστὲς πίτες, ποτὰ καὶ γλυκίσματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδιναν «καύσιμα» γιὰ νὰ συνεχίσουμε.

Ἡ ὥρα περνοῦσε γρήγορα καὶ κατὰ τὶς 3.30' μ.μ. φθάσαμε στὸν τελευταῖο μας «σταθμὸ», στὸ σπῖτι τῆς πάντοτε φιλόξενης, προηγούμενης Προέδρου τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», κας Ἀθηνᾶς Τούντα. **Ἐ**κεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθιερωμένα, προσθέσαμε καὶ τὰ «**Κάλαντα τῆς κυρα-Ἀθηνᾶς**», ἢ ὁποῖα κάθε χρόνο προσφέρει τράπεζα ἀγάπης καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα στοὺς Καλαντάρηδες:

**«Εὐχόμεστε χρόνια χρόνια πολλά,
κι ὁ Θεὸς κι ὁ Θεὸς νὰ τὴν φωτίζει,
γιὰ νὰ μᾶς, γιὰ νὰ μᾶς καλοταΐζει!
Καὶ τοῦ χρόνου!...»**

*Κωνσταντῖνα Σερβετᾶ
Κατηγήτρια*