



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Προεόρτιο Προσκύνημα στοὺς ἐν ἀσθενείαις κατακειμένους
Ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα

«Ἀσθενὴς ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθέ Με»

Παρασκευή, 21η Δεκεμβρίου 2019 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Παρασκευή, 21.12.2019 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἰουλιανῆς καὶ Ζ' Παρασκευῆ τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, τὸ πέμπτο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ «Κ.Α.Α.Π.» - «Κέντρο Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παιδῶν», πρώην «Π.Ι.Κ.Π.Α.», στὴν Βούλα Ἀττικῆς, ὅπου φιλοξενοῦνται 85 παιδιὰ μὲ Εἰδικὲς Ανάγκες, τὰ ὅποια ἢ ἐγκατελείφθησαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ἢ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ αὐτούς, κατόπιν νομικῆς διαδικασίας, γιὰ λόγους ἀσφαλείας.



Ἀφοῦ ἡ κα Δέσποινα Τζελέπη, Διευθύνουσα τοῦ Ἰδρύματος, δέχθηκε τὴν αἴτησι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ μία 30μελὴς Ὁμάδα, ἐκ τῆς ὁποίας ἀρκετὰ παιδιὰ καὶ ἔφηβοι, ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν προεόρτια τὸν Ἐρχόμενον Χριστόν μας, στὸ πρόσωπο τῶν μικρῶν ἐν ἀσθενείᾳ Ἀδελφῶν μας.

Τοὺς Προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ἡ γνωστὴ καὶ ἀγαπητὴ μας ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ κα Βασιλικὴ Κοσκινᾶ, ἡ ὁποία διακονεῖ στὴν Διοίκησι τοῦ Ἰδρύματος.



Οί επισκέπτες περιώδευσαν στους Θαλάμους, όπου ο Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας και οί λοιποί Προσκυνητές είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν στα παιδιά, ἔστω και για λίγο, ἀλλά πολύ προσωπικά, τήν ἐν Χριστῷ στοργή και ἔγνοιά τους, ἀλλά και τούς ψάλουν τὰ κάλαντα.

Στήν αἴθουσα τοῦ τετάρτου Θαλάμου, ὅπου τούς περιμέναν τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἔχουν τήν δυνατότητα κάπως νά αὐτοεξυπερητοῦνται και νά συνηνοοῦνται, Μέλη τῆς Χορωδίας μας «**Ἐ**λληνορθόδοξη **Κ**ληρονομιά», ὑπό τήν διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἀγιοκυπριανίτου, τραγούδησαν Κάλαντα και ἄλλα ἐπίκαιρα τῆς Παραδόσεώς μας, μέ συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων, πρὸς οἰκογενειακή και πνευματική ψυγαγωγία ὄλων: τροφίμων, νοσηλευτριῶν και μελῶν τοῦ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ, Προσκυνητῶν και ἐπισκεπτῶν...

Γιά μία φορὰ ἀκόμη φάνηκε πόσο ἀποδεκτὰ και χαροποῖα εἶναι τὰ τραγούδια και οἱ ὀργανικές μελωδίες...

Μερικοί ἀπό τούς μικροῦς τροφίμους ἀνταπέδωσαν τὰ κάλαντα και τὰ τραγουδάκια και ἀπόλαυσαν τὰ χειροκροτήματα...



Μέ τήν ὁμαδική ἀναμνηστική φωτογραφία και τήν παράδοσι στό Ἴδρυμα ἀναγκαίων εἰδῶν (ἐπιτραπέζια παιχνίδια, τoστιέρες και βραστήρες), ὠλοκληρώθηκε τὸ εὐλογημένο αὐτὸ Προσκύνημα στους μικροῦς Ἀδελφοῦς τοῦ Κυρίου μας.

* * *

Πρὸ τοῦ νά ἀναχωρήσουν οἱ ἐπισκέπτες και κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, ἡ κα Βασιλικὴ Κοσκινα τοῦς ἐνημέρωσε για τούς τροφίμους τοῦ Ἰδρύματος, ὡς και για τήν λειτουργία και τὸν δύσκολο ἀγῶνα για τήν ἐπιβίωσί του: **οἱ** κρατικές χορηγίες δὲν δύνανται νά καλύψουν τίς ἀνάγκες ὄλες, οἱ δὲ δωρεές-χορηγίες ιδιωτῶν ὡς και ἡ βοήθεια ἐθελοντῶν ἔχει μειωθῆ σημαντικά τὸ τελευταῖο διάστημα.



Τὸ Ἴδρυμα φροντίζει 85 παιδιά, ἐπὶ τὸ

πλεϊστον αυτιστικά, στις εγκαταστάσεις της Βούλας, και άλλα 30, τα οποία έχουν πλέον ένταχθῆ σε άλλα έξωτερικά προγράμματα.

Εν αναμονῇ εύρίσκονται πολλά παιδιά, για τα οποία δέν υπάρχουν ἢ δέν έπαρκούν οί σχετικές δομές...

Εκτός από την διατροφή, την νοσηλεία κ.ά., οί εύλογημένες Διακόνισσες αγωνίζονται θυσιαστικά να απασχολούν τα παιδιά, ένα μέτος από τα οποία είναι υπερκινητικά... Καί ὅπως χαρακτηριστικά έτόνισε ἡ κα Βασιλική, «δέν έπιτρέπεται να άρρωστήσης», διότι τὸ προσωπικό είναι ὀλιγάριθμο, καί ἡ άπουσία τῆς μίας φέρνει την διπλή βάρδια τῆς συναδέλφου...

Τῆν υπερέκπωση, σωματική καί ψυχολογική, έρχονται ὅμως να ανακουφίσουν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τα ίδια τα παιδιά, με τὸ οὐράνιο τους χαμόγελο, την άθωότητα, την έκδηλη άνάγκη προστασίας καί τρυφερότητας...



* * *

Άφου άπεχώρησε από τὸ Ίδρυμα ἡ προσκυνηματική Ομάδα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας αναφέρθηκε στην έμπειρεία αυτή, καί προέτρεψε τούς παρόντες να μῆ την λησμονήσουν ὡς καί τα πολλαπλά μηνύματά της, αλλά να έχουν καθημερινῶς στην προσευχή τους τούς Άδελφούς μας τούς έχοντας ειδικές άνάγκες, καί τα πρόσωπα, τα οποία τα



φροντίζουν τόσο θυσιαστικά.

* * *

Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, δόθηκε καὶ ἄλλη μία μεγάλη εὐλογία στὴν προσκυνηματικὴ Ὀμάδα, μὲ τὴν ἐπίσκεψι στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου θησαυρίζονται τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης, Προστάτιδος τῶν ἐβδομαδιαίων Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς. **Ἐνώπιον** τῆς ἁγίας Λάρνακος αὐτῶν ἐψάλη *πραεῖα τῇ φωνῇ* ἢ ἱερὰ Παράκλησις τῆς Ἁγίας.



* * *

Καὶ πάλιν οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια μὲ αἰσθήματα δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ διπλοῦ Προσκυνήματος τῆς ἡμέρας ἐκείνης, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀξιώθηκαν νὰ γευθοῦν *σταλαγματιᾶς* τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τόσο στὸ ἀγγελικὸ πρόσωπο τῶν πασχόντων ἐλαχίστων Ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου μας, ὅσο καὶ στὴν κατανυκτικὴ Χάρι τοῦ ὄσιακοῦ σκηνώματος τῆς *Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν*, ὡς καὶ τοῦ μαρτυρικοῦ τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

† Γ.Ι.Μ.

